

Bosch & Duin Magazine

Juni 2023



Negentiende Jaargang, Nummer 64

Euwfeest onze Vereniging Bosch & Duin e.o.

Interview Marian Mackay

...de Sociëteit

Workshops voor de kids

RO en Verkeer

Klein venijn

Wandelend door historisch Den Dolder



Onze Vereniging Bosch & Duin e.o. is 100 jaar jong!

De voorbereidingen zijn in volle gang en we gaan er een feest van maken, want onze vereniging bestaat 100 jaar! De voorpret is begonnen, zoals u kunt lezen in dit magazine.

Op zaterdag 2 september gaan we ons centennium uitgebreid vieren. Er wordt een mooie autotoertocht georganiseerd en we geven vanaf 17.00 uur een groot feest op het prachtige Landgoed Beukbergen aan de Amersfoortseweg in Huis ter Heide. In dit magazine worden de festiviteiten uitgebreid beschreven. En kunt u lezen hoe u zich kunt aanmelden voor deze activiteiten.

De feestcommissie is het ook gelukt om de vermaarde saxofonist Hans Dulfert te regelen voor een speciaal optreden. Een optreden samen met de band die de hele avond voor ons speelt.

Verder leest u in dit magazine over de voortgang van de activiteiten van de Commissie Ruimtelijke Ordening - die overigens ook nieuwe leden zoekt - en van de Verkeerscommissie.

Ik wens u een goede zomer toe en hoop uiteraard u en uw gezin te zien op zaterdag 2 september op ons Eeuwfeest op Landgoed Beukbergen!

Ed Pipers, voorzitter

P.S. Wilt u deelnemen aan ons Eeuwfeest op zaterdag 2 september, maar bent u nog geen lid van onze vereniging? Dan kunt u alsnog lid worden en meedoen. U wordt dan natuurlijk ook meteen lid voor alle andere zaken, die wij als buurtvereniging doen in het belang van Bosch en Duin e.o.

Meld u aan via onze website: <https://www.verenigingboschenduin.nl/word-lid/inschrijven>. Het lidmaatschap bedraagt 32,50 euro per gezin per kalenderjaar. Op de website vindt u ook alle verdere informatie over onze vereniging.



Autotoertocht



Op ons Eeuwfeest op zaterdag 2 september a.s. kan natuurlijk onze Bosch en Duin Toertocht niet ontbreken. Wij houden op deze zaterdag alweer de 3e editie van deze inmiddels fameuze tocht. De toertocht is een klein dagje rijden en navigeren door de mooiste delen van onze regio over kleine en rustige wegen. En er is natuurlijk tijd voor een gezellige kennismaking met andere buurtbewoners vooraf, tijdens en na afloop van onze tocht. Vertrek- en aankomstlocatie is dit keer Landgoed Beukbergen in Huis ter Heide.

Dit jaar hebben we een buurtgenoot bereid gevonden om voor ons de rit uit te zetten. Iemand met veel ervaring: Frank Pauli. Hij is al jaren voorzitter van de organisatie van de beroemde Tulpenrallye en zit ook in de organisatie van de Hoefslag rally. Wij zijn hartstikke blij en trots dat hij dit nu voor onze vereniging wil doen.



Om deel te nemen is rally-ervaring niet noodzakelijk. Voor de start wordt er namelijk een korte uitleg gegeven over kaartlezen, naast een aantal handige tips. Zo kan iedereen die in het bezit is van een auto en die een dagje wil chaufferen door onze mooie omgeving genieten van een fraaie dag.

Na afloop van de tocht - rond 16.00 uur - is er voor de deelnemers een borrel met champagne, oesters en zalm. Dan zal ook de winnaar van de rit bekend worden gemaakt en de meest bijzondere auto worden bekroond.

Natuurlijk hopen we dat ook nu weer vele buurtbewoners - die natuurlijk wel lid moeten zijn van onze vereniging - mee willen doen. We gaan weer uit van 25 deelnemende auto's. Het niveau is vergelijkbaar met voorgaande rally's, ook beginners op het kaartleesvlak kunnen deelnemen. Bijzondere auto's zijn natuurlijk leuk, maar met iedere auto kunt u meedoen aan de tocht.

Het inschrijfgeld voor deelname bedraagt 60 euro per equipe. Er zullen koffie en broodjes zijn bij de start, er wordt een rallyschildje uitgereikt en na afloop is er een luxe borrel.

Praktische informatie

- Zaterdag 2 september, vertrek- en aankomstlocatie is Landgoed Beukbergen. We verzamelen vanaf 9.30 uur. De eerste auto vertrekt om 10.15 uur. Toertocht eindigt met een luxe borrel die start om 16.00 uur en duurt tot 17.30 uur.
- Alleen voor leden (bestuurder dient in ieder geval lid te zijn) van de Vereniging Bosch & Duin e.o.
- De aanmelding is effectief, zodra de voorafbetaling van 60 euro per equipe van 2 personen ontvangen is.
- Maximaal 25 auto's kunnen deelnemen, vol=vol.

De bestuurder is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de verkeersregels.

Aanmelden

Van te voren aanmelden is noodzakelijk, zoals u gewend bent van onze sociëteitsavonden en jeugdactiviteiten. U wordt verder geïnformeerd via onze nieuwsbrief en website.

Onze Feestlocatie op zaterdag 2 september

De prachtige buitenplaats Beukbergen aan de Amersfoortseweg in Huis ter Heide

Een stukje geschiedenis...

De geschiedenis van de buitenplaats Beukbergen begint in de 17e eeuw, de befaamde Gouden Eeuw, in 1653 om precies te zijn. Als je in die tijd enige vorm van status wilde verkrijgen, dan liet je buiten grote steden als Amsterdam en Utrecht een mooi buitenverblijf bouwen. De overheid speelde hier op in en bood de grond gratis aan in ruil voor een bijdrage in de aanleg van een weg tussen deze twee grote steden.

In de loop der tijd hebben op het landgoed drie landhuizen gestaan. Het oorspronkelijke huis is in 1834 afgebroken.

Te huur

In de Amsterdamsche Courant van zaterdag 3 mei 1806 stond een advertentie, waarin Beukbergen te huur werd aangeboden. De advertentie luidde als volgt:
Saturdag, Den 3 Mey 1806. Te huur, om terstond te kunnen aanvaarden, de Buitenplaats Beukbergen. Buitenplaats voorzien van een spatieuse moderne Huizinge, Stallin-

ge voor 8 Paarden, ruim Koetshuis, Menagerie, grote Moestuinen en Broeijery, zeer geëxtendeerde Bosschen en schoone Lommerlijke Wandelwegen met privative Jagt. Deze plaats ligt een uur van Zeyst, twee uren van Zoestdyk, en twee uren, van Utrecht en Amersfoort.

Uit de as herrezen

In 1863 werd dit huis vervangen door een nieuw huis, dat echter in 1910 door een grote brand volledig verwoest werd. De toenmalige eigenaar Baron Sloet van Marxveld van Vollenhoven tot Oldruitenborgh woonde daar toen met zijn vrouw en kinderen en gaf de Amsterdamse architect G.C. van Bremen opdracht om een nieuw landgoed te ontwerpen in 'Old Colonial style'. Niet verwonderlijk als je bedenkt dat de familie jarenlang in het voormalig Nederlands Indië had gewoond. Er werden een portierswoning, een koetshuis, een ijskelder, een schaapskooi, een priël en een tennisbaan bijgebouwd. In mei 1940 werd de familie door de Duitsers te kennen gegeven dat zij het huis

moesten verlaten, met als enig bezit wat handbagage. Zij zouden nooit meer terugkeren.

Beschadigd en uitgewoond

Door het verblijf van de Duitse militairen tijdens de oorlog en Canadezen en Polen na de bevrijding, bleef er begin jaren vijftig een beschadigd en uitgewoond huis over. Aangezien de familie Sloet van Marxveld niet meer op het landgoed terug wilde komen, moest er naar een oplossing worden gezocht. Luitenant Kolonel Ds. H. Steenhuis was actief in de nazorg van het Nederlandse leger en was op zoek naar een huis waar hij 'de jongens' kon ontvangen. Hij zag kans het huis te huren en daarmee was de nieuwe bestemming van het landgoed een feit.

Multifunctioneel

Vanaf 1954 is het terrein en het huis eigendom van de Stichting tot Steun van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. In het hoofdgebouw en het koetshuis worden nu vergaderingen en bezinningsbijeenkomsten voor militairen van alle gezindten gehouden. Bovendien kan men Beukbergen huren voor feestelijke gebeurtenissen, zoals recepties. En sinds 2003 kunnen in de kapel zelfs huwelijken gesloten worden door de ambtenaar

van de burgerlijke stand.

Het huidige landgoed is niet meer, wat het ooit was. Van de oorspronkelijke 50 hectare zijn er nog 17 over, de padenstructuur en de vijver zijn verdwenen, vele bomen zijn gekapt en de stallen, de oranjerie en de portierswoning zijn afgebroken. Gelukkig staan de beuken - waar het landgoed zijn naam aan dankt - er nog wel en is het zeker de moeite waard om eens op het landgoed rond te kijken.



Collectie Het Utrechts Archief, catalogus nr. 135877



Landgoed Beukbergen, fotograaf Goodness Shamrock



JBA Security

UW VEILIGHEID ONZE ZORG!

- Alarmopvolging
- Mobiele surveillance
- Open & sluitrondes
- En meer!

030 - 225 30 31
info@jba-security.nl



www.jba-security.nl

Een groots en meeslepend EEUWFEST

Op zaterdag 2 september bent u vanaf 17.00 uur welkom op Landgoed Beukbergen. Op deze schitterende locatie vieren wij als buurtvereniging ons 100-jarig bestaan, ons Eeuwfeest! Het landgoed ligt aan de Amersfoortseweg in Huis ter Heide.

Het wordt een groot feest voor jong en oud, in een monumentaal pand, met swingende muziek, heerlijk eten, lekkere drankjes, voor alle gezinnen die lid zijn van de Vereniging Bosch en Duin e.o.

Het programma van het feest ziet er als volgt uit:

Datum: zaterdag 2 september, van 17.00-23.30 uur

Locatie: Landgoed Beukbergen, Amersfoortseweg 59, Huis ter Heide

Kleding: feestelijk, vrije keuze

Diner met live muziek:

17.30-18.30 uur, voor kinderen tot 12 jaar

18.30-20.30 uur, walking diner (3 gangen) voor iedereen vanaf 12 jaar

Er komt een heuse jungle stormbaan, iets creatiefs én lekkers voor de wat oudere kids en je kan je laten schminken.

Na afloop van het diner - om circa 20.30 uur - start FUNHOUSE, een van de meest toonaangevende partybands. En dat al meer dan 15 jaar! FUNHOUSE brengt een schitterende show vol interactie en feest. Soul, Pop, Latin, Disco, Dance en hits van toen en nu uitgevoerd door muzikanten van topkwaliteit.

Als speciale gast hebben we de befaamde saxofonist Hans Dulfer bereid gevonden om die avond op te treden samen met de band. Gezien het grote succes van zijn bezoek aan onze vereniging 10 jaar geleden, belooft dit weer een spetterend optreden te worden.

**Aanmelding voor de AUTOTOERTOCHT en/of het AVONDFEEST op zaterdag 2 september
LANDGOED BEUKBERGEN, ALLEEN VOOR LEDEN**

U meldt zich per activiteit aan via de agenda op onze website: www.verenigingboschenduin.nl.

Aan de rechterzijde van de homepagina vindt u de agenda met beide activiteiten op 2 september: AUTOTOERTOCHT en AVONDFEEST. U meldt zich aan, zoals u dat doet voor onze sociëteit en de jeugdclub.

Tegelijkertijd maakt u de totale bijdrage over op onze rekening:

Vereniging Bosch en Duin e.o NL46INGB 0000 542489

o.v.v. aantal per activiteit (**EQUIPE / VOLW / KIND**) en uw postcode + huisnummer

Alleen als uw betaling is bijgeschreven is de aanmelding definitief.

De bijdragen per activiteit zijn:

- AUTOTOERTOCHT: per auto equipe (2 personen): € 60 [activiteit: **EQUIPE**]
- AVONDFEEST:
 - o volwassenen (inclusief walking diner, 2 consumpties pp): €25 per persoon (vanaf 12 jaar) [activiteit: **VOLW**]
 - o kind (eten, 2 consumpties): €10 per persoon (tot 12 jaar) [activiteit: **KIND**]

Na aanmelding op de website en uw betaling ontvangt u van ons een bevestiging van inschrijving per e-mail.

Meld u zo spoedig mogelijk aan in verband met het beperkte aantal plaatsen. VOL = VOL

De laatste informatie over de festiviteiten ontvangt u rond 20 augustus per e-mail.



Organisatie Eeuwfeest activiteiten

De inzet van vele vrijwilligers is natuurlijk van groot belang voor het welslagen van onze feestdag op 2 september. Centrale rol in de organisatie van deze dag wordt gevormd door het duo Adri Odding en Henk Kreeftmeijer die binnen de Vereniging al jarenlang zeer actief zijn, aangevuld door bestuursvoorzitter Ed Pipers.

Frank Pauli zet de autotoertocht uit en begeleidt ons vooraf en tijdens de tocht. Daarnaast biedt de jeugdclub uitkomst bij de activiteiten voor de jeugd op deze dag en ondersteunt het communicatieteam vanzelfsprekend alle berichtgeving en publicaties over de feestdag.

De dag begint om 9.30 uur op Landgoed Beukbergen aan de Amersfoortseweg in Huis ter Heide en eindigt aldaar na afloop van het feest om 23.30 uur.

Het organisatie team hoopt dat u met velen komt genieten van een mooi feestprogramma voor jong en oud!

Henk Kreeftmeijer en Adri Odding



Bijna... bijna... niet te geloven

Ineke van Offeren

Vereniging Bosch & Duin en omstreken 100 jaar!!! Een heel centennium...

De oprichters hadden dit vast niet durven dromen en zouden supertrots geweest zijn.

Veel is er veranderd in dit centennium: de prille gemeenschappen met hier en daar villa's in een heideachtig landschap groeiden uit tot volwassen buurtschappen in een bosrijke omgeving. Toen prachtig en nu nog steeds. Steeds weer nieuwe bewoners hebben gebouwd aan haar geschiedenis. Onze Vereniging Bosch & Duin en omstreken speelde weliswaar een bescheiden rol in het grote geheel, maar is er wel al heel lang geweest.

19 lustrums heeft onze vereniging inmiddels gevierd en het 20e staat voor de deur. Een heel bijzonder lustrum, want 100 jaar is geen sinecure. Het wordt dan ook een evenement om in de annalen bij te schrijven. U kunt het absoluut niet laten lopen, want hierna moet u weer 100 jaar wachten. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik ga dit zeker niet meer meemaken. Dus zeg ik: grijp uw kans! **2 september is de datum.**

Zomaar een greep uit een paar vorige lustrums

50 jaar

De jeugdclub brengt tijdens een 'fietswedstrijd' bloemen bij de bewoners die al 40 jaar in Bosch en Duin wonen en wordt zelf verrast met een picknick in het Panbos.

Een spetterende feestavond, geleid door zangeres Truusje Koopmans met een enthousiast gezongen 'Catoetje' door de jeugdclub en de geschiedenis van Bosch en Duin en omstreken op rijm. Dit alles natuurlijk gelardeerd met een goed glas wijn.



75 jaar

Verslag slotvergadering Lustrumcommissie en bestuur Vereniging Bosch & Duin e.o. op 3 september 1998.

Het feest is vlekkeloos verlopen, ruim 450 mensen hebben zich van de middag tot laat in de avond uitstekend vermaakt, zonder incidenten. De lustrumcommissie is binnen de begroting gebleven.



Het is mooi geweest, het is deksels mooi geweest!

Een paar verbeterpunten:

- Er was onvoldoende toezicht bij de spelende kinderen, maar vooral bij de blaaskussens werd er niet met voldoende overzicht opgetreden.
- Er waren meer vrijwilligers nodig bij de opzet en de afbraak van het feestterrein. Gelukkig dat een aantal mensen op het laatste moment bereid was om bij te springen.
- Bij het vertrek 's avonds was de route voor de fietsers lastig: donker en erg mul zand. Vooraanstaande Bosch en Duiners zijn daar over de kop gegaan met hun fiets. Er zijn geen aanwijzingen dat er drank in het spel was.
- Er was onvoldoende licht bij de toiletten en bij de bar. Dit heeft niet tot misstanden geleid.

Tot zover het verslag.

85 jaar

Een geweldige ambiance in een totaal onherkenbaar omgetoverde tennisvereniging. In de kelder een stampende kinderdisco, elders 5 workshops en een heel leuke jeugdband. Overal kunstwerken van lokale artiesten en een weelde aan adembenemende bloemstukken. High tea en een feestelijk diner, dansen door jong en oud tot in de kleine uurtjes!



95 jaar

Op een wel heel bijzondere lustrumlocatie, een shelter van de voormalige vliegbasis Soesterberg, met een autotoer- tocht letterlijk vertrekkend vanuit de hangar. Zo ook de helaas kletsnatte(!) fietstocht over de vliegbasis onder lei- ding van de boswachter. In de vroege ochtend nog gewoon een koude, saaie, grijze shelter, 's avonds omgetoverd tot een feestzaal compleet met viskar, bar, keuken, restaurant, zitgelegenheid en podium voor de Big Band. Vis, champag- ne, diner en volop vloeibaarheden. Natuurlijk ook: voetjes van de vloer!





Interview met Marian Mackay door Gea Schmidt

De Walkartgemeenschap: is het een geloofsgemeenschap? Een kerk? Een Vereniging? Een sekte? Iets wat verwarrend is het zeker, wanneer je in een kerkje bijeenkomsten houdt met zelfs een voorganger. Dan denk je toch vooral aan een conventionele kerk. Omdat Marian Mackay in Bosch & Duin woont en de voorzitter is van de Walkartgemeenschap, leek het ons interessant om met haar te gaan praten over deze vrijzinnige gemeenschap die samenkomt in het Walkartkerkje bij het Walkartpark in Zeist. We spreken af in het kerkje dat er van binnen ook prachtig uitziet met een hoog houten plafond, gebrandschilderde ramen en een schitterend wandkleed dat gemaakt werd door een van de leden.

Walkartgemeenschap in Zeist: je hoeft hier niets op gezag te geloven

Marian, hoe ben je geïnteresseerd geraakt in de Walkartgemeenschap?

Sinds 1977 wonen wij in Bosch & Duin, een dorp dat in de loop der jaren sterk van karakter veranderd is. Stonden er aanvankelijk nog eenvoudige huisjes, tegenwoordig kan het niet groot genoeg zijn wat er gebouwd wordt. Veel Vlassak Verhulst huizen en huizen met een moderne, strakke stijl. Bosch & Duin is wel een oord geworden voor de welgestelden. Mijn man en ik merkten dat wij ondanks alle materiële weldaad toch ook behoefte hadden aan de invulling van ons geestelijk leven. Dat was niet zo eenvoudig, want de gewone kerken spraken ons niet zo aan. Wij zijn lang op zoek geweest naar een groep mensen die qua geestelijke ligging bij ons zouden passen. Uiteindelijk hebben we die gevonden in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Zeist. Op dat woord geloofsgemeenschap moet je niet allerlei stereotypen loslaten. Het is een groep gelijkgestemde mensen voor wat betreft hun oriëntatie op de cultuur om ons heen, maar die er niet voor terugschrikt om dat af en toe ook van een religieus/filosofisch randje te voorzien. Mijn man werd al gauw voorzitter en ik werd lid van de programmacommissie. Sinds zijn overlijden vorig jaar heb ik het voorzitterschap op me genomen.

Hoe is die gemeenschap van vrijzinnigen ontstaan?

Het is een feit dat vrijzinnigen het vaak moeilijk vinden aan buitenstaanders uit te leggen wat vrijzinnig-zijn inhoudt. Dan moeten we toch even terug naar de 19e eeuw. De tweede helft van de 19e eeuw was een tijd waarin met name de natuurwetenschappen grote vorderingen maakten. Men ontdekte dat allerlei processen in de natuur een causaal verloop hebben. Daarom gingen theologen zich afvragen, wat men moet denken over allerlei wonderen in de Bijbelverhalen. Die wonderen waren niet te rijmen met de natuurwetten. In die tijd was het grootste deel van de bevolking analfabeet. Alles werd doorverteld in verhalen en vaak waren dat de verhalen uit de Bijbel. Velen konden zich niet meer verenigen met de stellingen die in de gevestigde kerken werden beweerd, want, vonden zij: alles wat kerken beweren, is door mensen bedacht. In 1870 werd de Nederlandse Protestanten Bond opgericht. Die kende twee stromingen: één deel wilde zich los van de bestaande kerken organiseren (de huidige Vrijzinnigen Nederland), het andere deel zag zichzelf als een stroming binnen de Nederlands Hervormde kerk. De vrijzinnige stroming zag de bijbel niet als het woord Gods in letterlijke zin. Men



hechtede meer waarde aan moderne wetenschappelijke inzichten. Toen de vrijzinnigen zich in 1907 aan de Kerkweg in Zeist vestigden, ging al gauw het gezegde: 'Aan de Kerkweg, is de kerk weg' rond in Zeist. Vrijzinnigen werden zeer argwanend bekeken en vaak uitgemaakt voor ketters. Maar zonder ketters is er geen ontwikkeling van het geestelijk leven. En het is die ontwikkeling die we zoeken.

Toch begrijp ik nog niet helemaal wat jullie als vrijzinnigen nu onderscheidt van andere stromingen binnen de protestantse kerk. Kun je dat nog eens verder uitleggen?

Ik begrijp dat het verwarrend is omdat we ook in een kerkje bijeenkomen. Maar ons kerkje is geen kerk in de zin van wat mensen zich hier gewoonlijk bij voorstellen. Het is vooral onze plaats van samenkomst. Ook geen kerkgenootschap maar een vereniging. Verder zijn wij geen vrijzinnig-protestanten, maar religieus-humanisten. We kijken naar de wereld vanuit de bijbel, maar ook vanuit de wetenschap,

kunst, cultuur en filosofie. We gaan uit van het besef dat geen mens dé waarheid kan bezitten. We hechten aan de vrijheid om zelf een oordeel te vormen. En we stellen vragen op grond van verwondering over al wat bestaat. Bij het zoeken naar antwoorden op de vragen raadplegen we zeker ook de bijbel maar we zien deze niet als het Woord van God, maar als een aantal geschriften van, door en voor mensen geschreven. We staan open voor denkbeelden uit andere culturen. Vrijzinnigheid is een rijke geestesstroming voor iedereen die de moed opbrengt om onafhankelijk na te denken. Dat ligt ten grondslag aan onze bijeenkomsten. Wij willen een open gemeenschap zijn die het beginsel van verdraagzaamheid hoog in het vaandel heeft. Ook in financiële zin onderscheiden we ons van de conventionele kerken. Wij worden niet gesubsidieerd door overkoepelende organen van de kerken. Wij kunnen bestaan dankzij contributies van de leden en soms ontvangen we een legaat. En wat ons verder nog onderscheidt, is dat we geen rituelen hebben, zoals bidden, avondmaal e.d.

Hoe zit het dan met het feit dat jullie wel een voorganger hebben, dat doet toch heel erg 'kerks' aan?

Inderdaad, dat klopt. Onze voorganger, de heer Johan de Wit, is theoloog maar heeft ook rechten gestudeerd. Hij verzorgt eens per maand de 'overdenking'. Zijn overdenkingen hebben vaak een filosofisch karakter.

'Aan de Kerkweg, is de kerk weg'

ter. Want we nemen de bijbel wel serieus, maar niet letterlijk. Jezus was niet de zoon van God, maar een bijzonder mens, je kunt hem zien als de laatste van de grote profeten. En verder is de taak van onze voorganger het geven van advies aan de programmacommissie en aan het bestuur. We bepalen samen met hem het jaarthema en hij werkt dat uit in subthema's. De leden van de commissie nodigen daarvoor sprekers uit.

Wat zijn de uitgangspunten van de Walkartgemeenschap?

Wat in de negentiende eeuw al het uitgangspunt was van de vrijzinnigen, namelijk de onderkant van de samenleving omhoog trekken, mensen meer bewust maken op het gebied van kunst, cultuur en filosofie. Dat dragen wij ook nu nog steeds uit door bijeenkomsten en lezingen vrij toegankelijk te maken of maar een kleine vergoeding te vragen. Wij zijn een vereniging van mensen die streven naar een wijze van leven die betekenis geeft aan het hedendaags bestaan. Vrijzinnigheid is een tolerante houding waarbij vrijheid van mening en zingeving centraal staan. Het zoeken naar antwoorden op oude vragen past daarin. Bij die zoektocht vormen bijbel en wetenschap, kunst en cultuur, theologie en filosofie belangrijke bakens. In dit spoor past verwondering om al wat is. Wij willen een open gemeenschap zijn die het beginsel van verdraagzaamheid hoog in het vaandel heeft.

Hoe is het Walkartkerkje in het bezit van de Walkartgemeenschap gekomen?

Het kerkje was oorspronkelijk van de Gereformeerde Gemeente. Het dateert uit 1873. In 1907 is de Vrijzinnige Gemeente erin getrokken.

Het gebouw is nu ons eigendom. We hebben een kleine lening van het Nationaal Restauratiefonds. Want dit kerkje vraagt natuurlijk wel om onderhoud. Tussen 2004 en 2006 zijn de binnen- en buitenkant van de gebouwen stevig onder handen genomen. Het gebouwtje naast de kerk is het Walkartcentrum. De heer Blooker (van de chocola en lang voorzitter) heeft de grond naast de kerk ooit aangekocht en die geschonken aan de vereniging.

Je ziet in de meeste kerken een terugloop. Hoe is dat bij de Walkartgemeenschap?

De Walkartgemeenschap is de afdeling Zeist van Vrijzinnigen Nederland. Bij ons is er een stijgende lijn merkbaar. Sinds



vorig jaar hebben we er 13 nieuwe leden en vrienden bij. We informeren zo'n 200 belangstellenden over onze activiteiten met e-mailberichten en jaarlijks het programmaboekje. We hebben gemerkt dat veel mensen die de kerk hebben verlaten, toch met een behoefte aan bezinning en geestelijke invulling blijven zitten. Velen van hen hebben een trauma vanuit hun jeugd met betrekking tot de conventionele kerken. Bij onze gemeenschap geldt dat je niets hoeft te geloven buiten je eigen persoonlijke overtuiging.

Welke activiteiten zijn er zoal?
Op zondagochtend is er doorgaans om 10.30 uur een bijeenkomst die wordt geleid door een spreker met een theologische, godsdienst-fenomenologische of cultuurhistorische achtergrond. In de herfst en winter is er elke maand een Walkartontmoeting, gastsprekers geven dan hun visie op het jaarthema vanuit hun eigen vakgebied. Ieder jaar geeft onze vereniging een aantal cursussen en bijeenkomsten. Ook zijn er verschillende muziekuitsvoeringen en is er de mogelijkheid deel te nemen aan de koorrepetities en uitvoeringen van het Walkartkoor. De



meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk. Dat proberen we te handhaven om de drempel zo laag mogelijk te houden. Na afloop wordt er geïncasseerd en kan ieder naar eigen draagkracht doneren. Wil je de samenleving vooruithelpen en iets positiefs bijdragen, dan moet je bereid zijn iets te doen voor een ander. Dat was ook de opzet van de oprichters van de vrijzinnigheid in de 19e eeuw.

Je had het al over de jaarthema's die jullie uitwerken. Wat is jullie jaarthema voor het komende seizoen?

Voor het komende seizoen is het thema: 'Grensoverschrijding... ook positief?' We denken bij grensoverschrijding al gauw aan iets negatiefs maar als je erover na gaat denken, dan brengen sommige grensoverschrijdingen juist nieuwe zaken aan het licht of worden er daardoor verrassende uitvindingen gedaan. Neem de medische wetenschap waar volgens bepaalde kringen sprake is van grensoverschrijding in ethisch opzicht. Dan gaat het bijvoorbeeld

beeld over stamceltherapie en cellen van embryo's.



Wie maken er nog meer gebruik van het kerkje?

Het Nederlands Klassiek Verbond geeft er

eens per maand een lezing. En het kerkje wordt ook veel gevraagd als trouwlocatie en voor uitvaartdiensten. Bovendien leent het zich ook uitstekend voor cursussen, vergaderingen en concerten.

Marian, wil je nog iets toevoegen aan dit gesprek?

Ja, misschien wil je na het lezen van dit interview ook eens kennis komen maken? Voor de mensen uit Bosch & Duin e.o. heeft deze gemeenschap veel te bieden. Een aantal van onze gastsprekers heeft inmiddels ook al gesproken op de maandelijkse bijeenkomsten van de Vereniging Bosch en Duin of gaat dat nog doen. Wil je het kerkje eens van binnen bekijken, kom dan naar de Open Monumentendag, want het kerkje is voor velen een verrassing. Kijk op www.walkart.nl voor nog meer informatie.



Over Marian Mackay

Marian woont sinds 1977 aan de Mesdaglaan. Komend uit Delft woonde het gezin eerst een tijdje in Zeist, voordat ze een interessant stuk grond konden kopen in Bosch & Duin. Ze is trots op haar huis dat ze op die plek bouwden en dat vanuit het Panbos het beste te zien is. Mensen die het huis voor het eerst zien, willen vaak niet geloven dat het in 1976 gebouwd werd. Het is een beetje tijdloos en de architect was geïnspireerd door Frank Lloyd Wright, de Amerikaanse architect van de grote dakoverstekken.

Trots is ze ook op haar bedrijf dat haar oudste dochter nu runt: NIOW De Taal- en Tekstexperts, het bedrijf dat praktijkgerichte taal- en schrijftrainingen aanbiedt aan professionals, zowel in-company trainingen, open aanbod als online. De laatste tijd is ze druk met het ontwikkelen van interactief e-learning materiaal en cursussen voor het bedrijf.

Marian heeft ook lange tijd boeken ingelezen voor de Christelijke Blinden Bibliotheek. Ze werd vooral gevraagd voor het inlezen van wetenschappelijke, filosofische, geschiedkundige en theologische boeken, "want", zegt ze, "voor het lezen van romans werd ik niet geschikt bevonden. Ik legde te veel drama in mijn stem".

Ook was ze jarenlang lid van de Verenigingsraad van de AVRO (later AVRO/Tros), afdeling Utrecht. En sinds vorig jaar is ze voorzitter van de Walkartgemeenschap. Naast deze vele werkzaamheden en taken heeft ze ook nog tijd voor hobby's als tuinieren, koken en lezen.

Accolade Thuis - regio Zeist

Wij zijn er met aandacht en liefde. Voor zorg bij u thuis in uw vertrouwde omgeving.

Meer informatie?
Accolade Thuis
thuiszorg@accoladezorg.nl
085- 208 02 94

www.accoladezorg.nl


Accolade Zorg

Woonplezier voor nu en later

Wij helpen u met:

- Verkoop huidige woning
- Aankoop nieuwe woning/appartement
- Begeleiding huren appartement
- Verkoopklaar maken huidige woning
- Advies voor levensloopbestendig wonen
- Services in en rondom uw woning
- Aandachtvol opruimen
- Verzorgd verhuizen

Van Ee Makelaars & Services | Gerrit-Jan van Ee & Gerda Kemp
Utrechtseweg 9 | 3704 HA Zeist
info@vaneemakelaars.nl | www.vaneemakelaars.nl



van Ee
makelaars
& services

anno 1953



Gerda Kemp Gerrit-Jan van Ee

Van Ee Makelaars & Services is gespecialiseerd **SeniorKeurMakelaar**

 030-6953222

Samenstelling: Ineke van Offeren

Ontdek je (culturele) plekje

De mooiste voorstellingen om de hoek

De liefhebber van kunst kan in de omgeving van Bosch en Duin zijn of haar hart ophalen. Iedere week worden binnen een straal van 15 kilometer prachtige voorstellingen gegeven. Veel moois is te vinden in kleine zaaltjes bij u om de hoek. Om u te inspireren, heb ik een aantal bijzondere voorstellingen verzameld. Maar er is nog veel en veel meer...

Wilt u meer tips? Surf dan onder andere naar www.cultuurutrecht.nl en www.ideacultuur.nl

Toneel

- Do 6 en 7 jul 20:00u, Door de bank genomen: tien jaar later

In 2014 verrasten De Verleiders met een vlijmscherpe aanval op het geldstelsel en de banken. Een snoeiharde en tegelijk oergeestige satire op de macht van de banken en de manier waarop ons geld wordt rondgepompt. Verbijsterde bezoekers, uitverkochte zalen, een Burgerinitiatief, een plenaire bespreking in de Tweede Kamer en een onderzoek door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Er was een steen in de vijver gegooid. Is er iets veranderd? Jazeker. Het is erger geworden.

De rijkste 0,01% zag hun vermogens vertienvoudigen, de overheid strooit met miljarden, maar wonen en energie zijn onbetaalbaar, de inflatie is torenhoog en spaargeld verdampt. 'Door de bank genomen: Tien jaar later' werpt een kritische blik op deze verbijsterende ontwikkelingen in een rollercoaster aan feiten, analyses, grafieken en mini-colleges. Tekst George van Houts, regie Leopold Witte en productie Bos theaterproducties. *Stadsschouwburg Utrecht, Grote Zaal, Lucasbolwerk 24, 3512 EJ Utrecht* <https://stadsschouwburg-utrecht.nl> en www.bostheaterproducties.nl

Pop

- Do 13 Jul 17:00u voorprogramma's, 20:45u Kaleo

De IJslandse band Kaleo is onder meer bekend van de hit Way Down We Go die werd gebruikt voor de tv serie 'Orange Is The New Black'. Met de charismatische Julius Son als frontman speelden ze eerder in het voorprogramma van The Rolling Stones. Nu zijn ze welverdiend de hoofdact met een geweldig openluchtconcert. *Paleistuin van Paleis Soestdijk, Amsterdamsestraatweg 1, Baarn* www.royalparklive.nl

Variété

- Zo 13 aug 20:30u, Barock

Nederlands veelzijdigste zangeres Ellen ten Damme presenteert haar nieuwe show Barock: een tragédie lyrique die de theatrale uitbundigheid van de 17e en 18e eeuw viert en toch helemaal van nu is. Verwacht een performance in het verlengde van haar successhows Paris-Berlin en Casablanca. Barock is een meertalig bal demasqué vol verrassende en herkenbare songs waar de scabreuze excessen net zo opzweepend zijn als de schaduwzijdjes meeslepend! Poppodium de Peppel, Tivoli Vredenburg en Slot Zeist organiseren deze zomer een

aantal openluchtconcerten in de prachtige tuin van Slot Zeist. Van wo 10 t/m za 13 augustus staan verschillende acts in het Slottuintheater. Op deze unieke locatie met zittribune in de tuin en uitzicht op Slot Zeist beloven het bijzondere avonden te worden. *Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, 3703 CE Zeist* www.tivolivredenburg.nl

Musical

- Wo 23-25 aug 20:00u, 26 aug 15:00 en 20:00u, 27 aug 14:00u, Grease - De Hitmusical

De musical Grease is een fenomeen. Het is een van de langstlopende musicals ooit op Broadway en werd in ons land een begrip door de film die 45 jaar geleden met veel succes in de bioscopen draaide. Om die verjaardag te vieren komt er een nieuwe frisse versie van deze musical naar de theaters. Een feest voor jong en oud met een cast van 24 talenten, een live orkest en natuurlijk alle hits. De tieners Danny en Sandy worden na een wervelende zomerromance onverwachts herenigd wanneer Sandy voor haar laatste schooljaar naar Rydell High overstapt. En dan beginnen de problemen. Overleven ze de beproevingen van het tienerleven en vinden ze

opnieuw de ware liefde? Een danswedstrijd moet de twee geliefden weer samen brengen. Grease is een swingende beleving met veel humor en sprankelende dans. tekst en muziek: Jim Jacobs & Warren Casey, Albert Verlinde Producties *Stadsschouwburg Utrecht, Grote Zaal, Lucasbolwerk 24, 3512 EJ Utrecht* <https://stadsschouwburg-utrecht.nl> en www.bostheaterproducties.nl

Theater

- Zo 27 aug 15:00u, Zirkoes Fañtaztikà

Geschied voor alle acrobaten, clowns en andere artiesten (in spè) van 4 tot 104 jaar. Dus, licht uit en spot aan! Welkom in de piste! Wat een drukte op het veld. Het tentdoek wordt gehesen, acrobaten stapelen zich op en een clown raast rakelings langs op zijn eenwieler.



Kaleo, © Markus Felix | PushingPixels

Door de geur van verse popcorn en zaagsel weet je het zeker: het circus is in de stad!

Bibi oefent haar act op het hoge koord en Maximo wordt dankzij de erfenis van opa de beste goochelaar aller tijden... Maar als hij per ongeluk het konijn van Bibi laat verdwijnen is het optreden niet zo belangrijk meer. Bibi is boos. Van haar hoeft het doek niet meer op... Wat moeten ze nu?

Een fysieke en humoristische voorstelling door theatergroep Otto, vol livemuziek, over het gemis van dierbaren en over dat je samen altijd meer kan dan alleen. *Openluchttheater Cabrio, Soesterbergsestraat 140, 3768 MD Soest* www.openluchttheatersoest.nl

Pop

- Vrij 1 sep 19:00u, Festival Rockin' The Woods
Na de succesvolle eerste editie in 2021 organiseert Cabrio ook dit seizoen Rockin' The Woods. Een festival met drie verschillende top tributebands. Onderga de unieke festivalsfeer van Rockin' The Woods met DJ Thijs Prinsen en een spetterende surprise act! Roxanne, So Lonely, Can't stand losing you...wie kent ze niet?! De Nederlandse tribute sensatie The Policed doet de oude tijden van de Engelse superbands in volle glorie herleven. Zowel muzikaal als visueel zet The Policed een overtuigende show neer. I will follow, New Year's Day tot Sunday Bloody Sunday... Wanneer je een eerbetoon wilt brengen aan de best verkopende liveband ter

wereld moet je bij LikeU2 zijn. Een veelgevraagde liveband die het originele geluid en gevoel van U2 tot leven brengt.

Never Be Clever, Love You Like I Love Myself en Saturday Night... Eind jaren '70 en begin jaren '80 was Herman Brood & His Wild Romance hotter dan hot in Nederland. De Rock 'n Roll Junkies laten de wervelende hoogtijdagen onvervalst herleven. *Openluchttheater Cabrio, Soesterbergsestraat 140, 3768 MD Soest* www.openluchttheatersoest.nl

Jazz

- Zo 10 sept 14.30u, Folk University Jazzband

De Folk University Jazzband (FUJB) bestaat uit zes enthousiaste muzikanten uit Harderwijk en naaste omgeving, vaak aangevuld met een gastzangeres. De naam van de band is verbonden met de volksuniversiteit, waarvan de bandleider tevens de oprichter was. Sinds de oprichting in 1991 heeft de band zich de improviserende muziekstijl eigengemaakt zoals die in de muziekwereld ontstond in de vorige eeuw in New Orleans, ook wel aangeduid als de klassieke jazz. In mei 1997 maakte de band een studiereis naar New Orleans, de bakermat van de jazz. Met succes werd opgetreden op o.a. de Mississippi Riverboat en in Bourbonstreet. Inmiddels heeft de band zich professioneel ontwikkeld en ruimschoots ervaring opgedaan met

vele optredens, zowel op straat als op podia en jazzcafés.
 Torenlaantheater, Torenlaan 38, 3701 VK Zeist
www.jazzclubzeist.nl, www.folkuniversiteitjazzband.nl

Beeldende kunst

- Za 30 sept en 1 okt, Overzichtstentoonstelling Kunstroute 2023

De Kunstroute is een jaarlijks terugkerend evenement met het doel de inwoners van de gemeente Zeist op een gezellige en laagdrempelige manier kennis te laten maken met het werk en de werkwijze van de vele kunstenaars die deze gemeente rijk is. De kunstroute met open ateliers is op 7 en 8 oktober. In het voorafgaande weekend is er een overzichtstentoonstelling in het Torenlaantheater.
 Torenlaantheater, Torenlaan 38, 3701 VK Zeist
www.torenlaantheater.nl

Theater

- Zo 1 okt 10.30u, theatersolo 'Bronnen'

Kirsten Benschops theatersolo is een zoektocht naar wat mens-zijn is, wat innerlijke vrijheid is en wat daarbij in de weg kan staan. Kirsten gaat hiervoor te rade bij klassieke en hedendaagse schrijvers, filosofen en religieuzen uit verschillende tradities. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage aan de uitgang.
 Walkartgemeenschap, Kerkweg 19-23, 3701 HD Zeist
<https://www.walkart.nl>

Kleinkunst

- Za 21 okt 20.00 uur, solotournee 'Ik Ren Dus Ik Ben'

Na het succes van de laatste tour, die Brenda Bee op meer dan 10 verschillende plaatsen in Nederland en België bracht, gaat Brenda weer de weg op. Ze ambieert helemaal niet om als popster door het leven te gaan. Haar bestaan is ook helemaal niet spannender dan dat van een willekeurig ander mens. Het enige verschil is misschien, dat ze over die alledaagse belevenissen, kleurrijke liedjes schrijft. Haar nuchtere kijk



Folk University Jazzband



Brenda Bee



Kirsten Benschop

op het leven staat aan de basis van zowel humoristische als aangrijpende nummers over herkenbare thema's als relaties, ouder worden en permanent tijdgebrek.
 • Za 21 okt 20.00 uur, solotournee 'Ik Ren Dus Ik Ben'
 Torenlaantheater, Torenlaan 38, 3701 VK Zeist
www.torenlaantheater.nl

Gabriel Fauré. Theo Nederpelt, piano, en Arthur Nederpelt, viool, zijn gastmusici. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage aan de uitgang.
 Walkartgemeenschap, Kerkweg 19-23, 3701 HD Zeist
<https://www.walkart.nl>

Klassiek

Za 28 okt 15.30u, Klassieke schatten

Pianiste Thera Klaassen verzorgt in de Walkartkerk een concert onder de titel Klassieke schatten. Ze speelt stukken van Franz Liszt, Schubert, Philip Glass, Aram Chatsjaturian en



B&O

Stereo excellence. In tune with you.

REMASTERING THE SOUND EXPERIENCE

De Beolab 28 levert gedetailleerd en adaptief geluid dat perfect past bij de Beovision-producten van Bang & Olufsen. Ontdek een Home Cinema Experience die het gevoel geeft ergens anders te zijn, gewoon in je eigen woonkamer.

Kom het ervaren in onze showroom.



BANG & OLUFSEN TER HORST UTRECHT
 Parijsboulevard 193 (Leidscherijn Centrum), 3541CS Utrecht
 Tel. 030-2313483 - www.onlineplayshop.nl

BANG & OLUFSEN

Natuurlijk Natuur

Klein venijn

© Jacqueline van Dam, Boswachter Publiek Utrechts Landschap

Het was nog maar half april toen ik tijdens het douchen een korstje op mijn rug bemerkte. Maar was het wel een korstje, of zou het een teek kunnen zijn? Ik moest er iemand bij halen om te bevestigen dat het inderdaad een teek was en 'm daarna – gelukkig op tijd! – te laten verwijderen.

Elk jaar weer wordt in april tijdens de Week van de Teek aandacht gevraagd voor dit klein venijn. Vanaf die maand is de ogenschijnlijk onschuldige spinachtige van hooguit 3 mm weer actief in de natuur, maar ook in tuinen en parken. De impact van zo'n beestje op de mensenhuid kan groot zijn, doordat hij een zeer vervelende bacterie overbrengt. Eentje die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Een ziekte die uw hele leven op z'n kop kan zetten. Hoe dat gebeurt, vertel ik u graag.

Waar kom je teken tegen?

Teken komen overal voor in onze groene omgeving. Tuinieren of een

verblijf in de natuur, een park of tuin is van maart tot en met oktober helaas niet zonder 'gevaar'. Dat komt vaak uit onverwachte hoek. De kleine kruipertjes vallen niet, zoals men vroeger dacht, uit de bomen. Ze zitten veel lager bij de grond. Bij voorkeur in de buurt van bomen of struiken waar de bodem bedekt is met hoog gras, een laag verterende bladeren of mos.

Gastheer

Om zich te kunnen verplaatsen en verspreiden zijn teken afhankelijk van een passerende 'gastheer', mensen dus, maar ook dieren zoals muizen, vogels, egels en reeën.

Heeft de teek een 'gelukstreffer', dan kruipt hij het liefst van onder naar boven, op zoek naar een warm plekje. Bijvoorbeeld in liezen, oksels, bilspleet, langs de rand van het

ondergoed, achter oren of bij een haargrens in de nek. Daar bijt hij zich vast. Ditzelfde gebeurt ook bij veel diersoorten, waaronder uw hond of kat.

Controleren

Net als bij de mug, is het ook bij dit beestje het vrouwtje dat bloed van ons nodig heeft voor de ontwikkeling van de eitjes. Wist u dat een teek maar liefst 1000 tot 2000 eitjes kan produceren?! Wanneer een tekenvrouwtje zich vol met bloed heeft gezogen, laat ze zich op de grond vallen. Maar – als u hierop bedacht bent – grijpt u natuurlijk lang voor dat stadium in.

Als u buiten bent geweest, kunt het beste zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag, uw kleding en lichaam controleren op de aanwezigheid van de ongenode gast. Doe dit zorgvuldig: een

nimf (de jeugdige fase van de teek) is doorgaans maar 1 mm. Over klein venijn gesproken! Kleding kunt u het beste op 60 graden wassen.

Tekenbeet, wat nu?

Gebruik voor het verwijderen van een teek een speciaal tekenpincet of tekenpasje en doe dit vooral rustig. Nooit draaien, want dan breken de pootjes af en blijven die alsnog in de huid zitten. Gebruik geen jodium, alcohol of andere middelen om de huid vooraf te ontsmetten. Na het verwijderen van de teek kunt u het wondje wel ontsmetten. Noteer tot slot de datum, waarop u de teek hebt verwijderd.

Houd vervolgens de plek van de verwijderde teek een tijdje in de gaten. Als er op de bijtplek een rode ring of grote vlek ontstaat of u krijgt andere klachten, misschien wel koorts, ga dan naar de huisarts.

Ziekte van Lyme

Strikt genomen is de teek zelf geen ziekteveroorzaker. Het beestje wordt door een kwalijke bacterie ingezet als 'loopjongen'. Als het kruipertje zich vastbijt in de huid, kan daarmee de Borrelia bacterie worden overgebracht. Dát is de werkelijke veroorzaker van de ziekte van Lyme en dat is beslist geen pretje. Het eerste symptoom van de ziekte van Lyme is een rode kring om de beet die na 3-10 dagen verschijnt. Ziet u dit? Ga dan onmiddellijk naar de huisarts. Als deze symptomen niet worden opgemerkt, kan de ziekteverwekker het zenuwstelsel aantasten, met chronische heftige pijn in de ledematen en de romp als gevolg. Soms ontwikkelt de ziekte zich pas na enkele jaren.



Op zoek naar een teek



Rode kring en vlek

Interessante weetjes

De toename van het aantal teken in Nederland en het bijhorende risico op een tekenbeet (zo'n 1,5 miljoen keer per jaar) is vooral te wijten aan de klimaatverandering.

De meeste tekenbeten leiden gelukkig niet tot ziekte. Toch krijgen elk jaar ongeveer 27.000 mensen de ziekte van Lyme. Vaak is de enige klacht een rode ring of vlek op de huid. Maar elk jaar ontstaan bij 1.500 mensen meteen ernstigere klachten. Dit zijn bijvoorbeeld zenuwklachten, gewrichtsklachten of hartklachten. De meeste mensen met de ziekte van Lyme knappen na een behandeling met antibiotica op. Elk jaar houden ongeveer 1.000 tot 2.500 mensen wel langer last van klachten. (bron: <https://www.rivm.nl/teken-beten-en-lyme>)

In zeldzame gevallen is teken-encefalitis (hersenvliesontsteking) mogelijk. Dit wordt veroorzaakt door een Russische variant van de Borrelia bacterie. Kortom, beide ziektes zijn alle reden om niet licht over een tekenbeet te denken.

Er is een klein lichtpuntje aan de horizon. Het schijnt dat 'slechts' een kwart van de teken de Borrelia bacterie bij zich draagt. Ook wordt niet iedereen ziek van een tekenbeet. Durft u dat risico te nemen? Ik niet in ieder geval.

Ik wens u een fijne, hopelijk teekvrije voortzetting van de mooie zomer die niet zo heet en droog is als de afgelopen jaren.



Teken op egel (bron: Trimsalon Amadeus)



Volgezogen teek (bron: Runner's World)

Tekenbeet voorkomen

Voorkomen is altijd beter dan genezen, daarom geef ik u graag wat tips.

- Blijf in de natuur op de paden en vermijd hoog gras, dichte begroeiing en struikgewas. Bij tuinieren is dat natuurlijk lastiger.
- Draag dichte schoenen en een lange broek, stop broekspijpen in uw sokken. Tuiniers hebben baat bij lange mouwen. Op lichte kleding zijn teken beter te zien.
- Zorg dat u een tekenverwijderaar bij de hand heeft.

Zelf gebruik ik liever geen chemische middelen, maar bij lange wandelingen of tijdens het tuinieren kunt u overwegen kleding te dragen die is geïmpregneerd met het insectenwerend middel Permetrine of ingespoten met DEET. Ook kunt u DEET op uw huid aanbrengen.

ORANJE BURCHT

Wilt u ook langer zelfstandig blijven wonen?

Oranjaburcht helpt senioren met levensloopbestendige woonoplossingen!

Oranjaburcht is een senioren servicebureau dat zich al vijftien jaar richt op alles rondom levensloopbestendig wonen. Dit betekent o.a. een woning geheel aanpassen aan de behoefte van senioren. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van een bad, drempels en aanbrengen van trapliften. Wanneer dit niet mogelijk is door de bouwkundig inrichting van de woning, gaan wij op zoek naar een andere levensloopbestendige woning.

Wilt u ook langer zelfstandig blijven wonen? Neem dan gerust contact met ons op!

**Oranjaburcht
Utrechtseweg 9
3704 HA Zeist**

**030 - 2083002
zeist@oranjaburcht.nl**



Verwlogen jaren

Wandelend door historisch Den Dolder

Rob Dashorst

Hoe zag onze streek er vroeger uit? Over de eerste ontwikkelingen van Bosch en Duin en omstreken is al veel geschreven en verteld. Maar hoe zag alles er zo'n veertig tot vijftig jaar geleden uit?

Het dorp Den Dolder is ongetwijfeld dé plek om je boodschappen te doen als je in Bosch en Duin, Huis ter Heide of Den Dolder Zuid woont. Maar wie weet nog hoe het er vroeger allemaal uitzag? Laten wij een wandeling maken door Den Dolder, zoals dit er niet zo lang geleden uitgezien moet hebben.

Centrum Den Dolder, Dolderseweg
Er zijn woningen, met een slager, groenteboer en Do Schat, de bakker. Ook is er de melkboer, de heer Mastenbroek, die daar een zuivelwinkel heeft. De heer Mastenbroek is een echte kaasboer, een beetje kalend, bleek gelaat en rode wangetjes. Den Dolder telt meerdere winkels waar

je groenten en fruit kunt kopen. Zelfs over het spoor was er ooit eens een groentewinkel. Later werd deze groentewinkel de muziekwinkel van mevrouw Lawson, die zelf op de hoek Hertenaan/Hindelaan woont. Je kunt er platen, LP's en cadeaubonnen kopen.

Even een paar overheerlijke krentenbollen kopen, maar wel doorlopen want Bakker Van de Berg is wat verderop tegenover de brandweerpost van de Willem Arntz Hoeve, Dolderseweg 193. Van al dat wandelen krijg je dorst, dus op naar de hoek van de Hertenaan. Daar heb je melkhandel Haitzma. Hij doet dagelijks zijn ronde met zijn wagen met zuivelproducten. Aangezien de afstand van de weg naar de keuken groot is, toert hij luid om zijn aanwezigheid aan te kondigen. En heb je tijd om naar de weg te lopen om je inkopen te doen. Tijdens het drinken van de zojuist gekochte melk, kijk ik naar de aanleg van de Nieuwe Dolderseweg met een tunnel

onder het spoor, dit gebeurde in 1967. De weg had heel wat voeten in aarde, veel natuur moest het loodje leggen. De percelen van de woningen aan de nieuw aan te leggen Nieuwe Dolderseweg zijn behoorlijk ingekort om plaats te maken voor de nieuwe weg.

Ik ga even uitrusten bij Café Hiensch aan het spoor, een pleisterplaats voor fietsers die op doorreis zijn van Amersfoort naar Utrecht en vice versa, en een soort buurthuis voor de Doldernaren. Ik steek de weg over en ga even een automobiel uitzoeken bij garage Kooy, de Mercedes dealer, gesitueerd daar waar nu de auto's parkeren naast de Albert Heijn, de Paduahof. De eigenaar, de heer Kooy, woont zelf op de Hertenaan.

Om de tenaamstelling te regelen loop ik even verder naar het enige en echte postkantoor dat Den Dolder rijk is. Eigenlijk is het een verkleinde versie van het postkantoor. Het is heel klein; wanneer je met meer dan drie mensen binnen bent, dan is het vol! Maar er is nog plaats voor een draairek met folders van Postbus 51. De heer Wieriks is de beheerder. In latere jaren heet dat manager.

Nadat de papieren afgestempeld zijn en ik mijn autopapieren compleet heb, stop ik nog even bij Maison Lydia en kijk ik in de etalage naar leuke kledingstukken. Ik moet niet vergeten om mijn vrouw later te zeggen dat ze leuke herfstkleding geëtaled hebben! Ik kijk binnen bij de kapper, ha, een lege stoel, gauw even mijn haardos kortwieken, het werd wel tijd. Na mijn bezoek aan de kapper wandel ik nog even de Paduaweg op en neer. Waar vroeger een groothandel in parfumerieartikelen was gevestigd, is nu de

Het heden

De dorpskern van Den Dolder is totaal veranderd en geheel gemoderniseerd. Oude panden hebben plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Nu bevinden zich hier een makelaar, haarsalon, dierenspecialzaak, Albert Heijn en de Aldi. De middenstand in Den Dolder moet dagelijks opboksen tegen twee supermarktgiganten die concurrerende producten bieden, iets wat pijnlijk zichtbaar werd ten tijde van de corona pandemie.

Helaas werd in de afgelopen jaren, net als bij zovele kleinere dorpen in Nederland, de dienstverlening uitgehold. De bus rijdt eens per uur, dus je moet op tijd zijn, anders sta je weer een uur te wachten! De bibliotheek heeft plaats gemaakt voor de bibliobus, die ook weer verdween, zodat je nu naar Zeist of Utrecht moet gaan om daar de bibliotheek te bezoeken. Bestelbussen scheuren met hoge snelheid door de straten en lanen om pakketjes te bezorgen. En waar kun je tegenwoordig nog bij een bank binnenlopen om iets met echte mensen te bespreken? Alles moet online.

firma Hoffslag. Kan ik meteen even binnen wippen om te vragen of mijn PC al binnen is. Ik maak een afspraak dat zij hem komen brengen, samen met enkele andere kantoorartikelen en aanverwanten.

Ik wandel weer terug naar de oude Dolderseweg ter hoogte van de Read Shop. Ik stap binnen in een café/restaurant waar je voor een schappelijk prijsje kunt eten. De voorkant is een voormalige etalage - naast de toenmalige drogisterij - en door een smalle gang loop je naar achteren waar de eetgelegenheden is. Voor ingewijden: het is Café Umlaut. Uitgerust en gelaafd, wandel ik verder richting de Palzerweg. Ik loop langs de politiepост gelegen aan de Oude

Dolderseweg 71, waar de wijkagent, de heer van der Peijl, zijn stekkie heeft. Ik loop even binnen om samen met de heer Peijl mijn autopapieren voor de zekerheid na te lopen voor het geval ik iets vergeten ben. Gelukkig krijg ik van hem groen licht en kan ik weer tevreden richting het centrum teruglopen.

Op de hoek Dolderseweg/Baarnseweg loop ik even de Spar binnen. Jawel, Den Dolder heeft haar eigen supermarkt! Achter de Spar is een heuse kruidentuin gevestigd. Mijn

boodschapjes gedaan, lekker betaald in ouderwetse guldens. Ik loop naar makelaar Kooij, gevestigd op loopafstand van de Spar, om te informeren naar woningen die op de markt zijn gekomen. Een goede vriend overweegt naar deze regio te verhuizen en heeft mij gevraagd om eens voor hem rond te kijken. Ernaast koop ik nog snel bij Vlastra, een winkel in kantoorbenodigdheden, wat spullen zoals inkt voor mijn Mont Blanc, wat Tippex en carbonpapier.

Ai, ik heb bijna geen contant geld meer op zak. Niet iedere winkel accepteert de recent geïntroduceerde pinpas. Dus kijk ik of ik bij de Rabobank even aan het loket wat contant geld kan

opnemen. Ik loop daar binnen en de medewerker begroet mij bij mijn naam. Wel een warm gevoel dat de bank haar klanten kent, nietwaar? Overigens, bij het Postkantoor is er ook de mogelijkheid om geldzaken te doen bij het loket van de Postbank.

Een keer per week komt Kees van de Stichting langs met een bakfiets om de schillen van appels, groente en dergelijke op te halen. Heel wat jaren later noemt men dit met een modern woord 'compost'. In grote steden wordt hij wel de schillenboer genoemd. Soms kan hij amper vooruit komen, zo volgeladen is hij. Kees is een hele aardige man. Op de Stichting zijn ook veel patiënten die prachtig brei- en naaiwerk werk leveren, mooie sjaals met schitterende patronen, kunstwerkjes van excellent materiaal zijn het. Alles op bestelling, exact op maat en naar eigen keuze. En tegen een betaalbare prijs.

Ik wandel terug naar huis, langs wat nu Hertenaan West heet, maar vroeger gewoon Hertenaan was. In de verte zie ik de kaasboer bij ons de oprijlaan oprijden om wat zuivelproducten af te geven. Kort daarna komt ook Albert Heijn de boodschappen afleveren. Dat is wel handig, want zij zitten nu nog in een houten keet. Alle bestellingen worden keurig in een boekje bijgehouden door de leverancier en eenmaal in de week reken je af.

De bosbessen worden achterop de brommer door een mannetje aangeleverd. Zo heb je meerdere dienstverleners die aan huis leveren met SRV wagens, op fietskarren en wat dies meer zij. Over bosbessen gesproken, ik ga even het bos in om met mijn dochter wat cantharellen te plukken, een kunst die je met weloverwogen gedachten van je ouders meekreeg, zodat je geen schade aan de natuur aanbrengt en er in volgende jaren weer nieuwe exemplaren zullen groeien. Dus leer ik mijn dochter wat ik vroeger geleerd heb:

hoe ze te oogsten.

Tijdens de zomervakantie staat de melkboer op de hoek van de straat en ga je als kind op de rolschaats met een emmertje op weg om daar de melk te kopen. Inderdaad ja, geen flessen of pakken, maar gewoon losse melk. Op de terugweg moet je echter wel voorzichtig rolschaatsen, want de straten zijn nog niet van asfalt, maar nog voorzien van bakstenen.

Overigens, wie weet nog hoe je vanaf de Hertenaan – in de bocht waar nu het hek van het Utrechts Landschap staat - gewoon op je fietsje naar Soesterberg en verder kon fietsen. Je moest weliswaar de toenmalige startbaan oversteken, maar je wist dat je goed naar links en rechts moest kijken. Er waren nog geen hekwerken om de basis heen geplaatst.

In die tijd liepen de reetjes in de toen nog echt koude winters in de tuin, waar wij de dierenhandel uit Bilthoven (die in Den Dolder was er toen nog niet) speciaal voer lieten neerleggen, van winterwortels tot hooi. Een genot om de natuur een handje te helpen en zelf een prachtig uitzicht te hebben. Toen er een hek om de basis kwam en onze honden in het najaar in de avonden weer eens de benen hadden



genomen, moesten wij eerst met de wachtpost bellen, om te vertellen dat wij het hek overgingen om de honden te zoeken, zodat zij tijdig het schieten (op konijnen en hazen) konden staken. Als tegenprestatie bakten wij

als kinderen samen rond de kerst altijd schalen vol met heerlijk smakende, geurende koekjes. Tot zover mijn wandeling door Den Dolder, 'down memory lane'. Zo zullen er nog vele verhalen zijn - vaker herhaald - of die plots weer boven komen drijven als u dit leest.

Eerder schreef ik in Bosch en Duin Magazine over het lied 'Het Dorp' gezongen door Wim Sonneveld. Kent u het nog? Was alles zo ideaal als in het lied van Wim Sonneveld? Zijn wij teleurgesteld in hoe alles er vandaag de dag uitziet? Ach... herinneringen over de omgeving, maar daarmee zeg ik niet of het toen beter of slechter was. Immers: *Magis gauderes quod habueras, quam maereres quod amiseras* ofwel *Je kunt beter verheugd zijn over wat je hebt gehad, dan dat je bedroefd bent over wat je hebt verloren.* (Seneca, *Epistulae morales ad Lucilium* 99, 3)

Wie heeft zin in het verleden te duiken?

Tot aan het 100-jarig bestaan van Vereniging Bosch & Duin e.o. blikken we in ieder nummer terug op een stukje verleden, 5 jaar lang. Maar daar hebben we uw hulp wel bij nodig...

Deze oproep deden we alweer bijna 5 jaar geleden. Sindsdien heeft een aantal van u prachtige artikelen geschreven over heel diverse onderwerpen. Dit jaar vieren we ons 100-jarig jubileum en zijn we bijna aan het einde van de rubriek 'Vervlogen jaren'.

Wilt u meewerken aan een van de laatste artikelen? Heel graag! Er zijn immers nog zoveel boeiende onderwerpen. Vindt u het leuk een laatste nostalgisch artikel te schrijven, meldt u bij Ineke van Offeren: redactie-boschenduinmagazine@gmx.com

Roem is uw deel, naast natuurlijk mijn eeuwige dank!



Nieuws van de Verkeerscommissie

Jeanette den Hertog

De plannen die de gemeente voor Bosch en Duin voor ogen heeft, vorderen gestaag.

Informatieavond

De gemeente heeft de Vereniging Bosch en Duin e.o. gevraagd om onze locatie ter beschikking te stellen voor een informatieavond. Deze wordt in september gepland, zodat inwoners zich op de hoogte kunnen stellen van de plannen van de gemeente en er een dialoog kan ontstaan. De projecten waar het om gaat:

Kruispunten

De kruispunten in Bosch en Duin worden zodanig ingericht dat er op de kruising maximaal 40 km per uur gereden kan worden. Ook worden de kruisingen gelijkwaardig. Dit betekent dat rechts overal voorrang heeft. Verwacht wordt dat hier begin volgend jaar mee wordt begonnen.

Verbreden fietspad Oude Spoorbaan naar 3,5 meter

De gemeente Zeist heeft samen met de gemeente De Bilt subsidie aangevraagd bij de provincie voor het verbreden van de Oude Spoorbaan naar 3,5 meter. De verwachte uitvoering hiervan is in 2024.

Herinrichting kruispunt Hoefslag, parkeerterrein Hoefslag

De berm rond het parkeerterrein is eigendom van de gemeente. Het parkeerterrein is van de Hoefslag. Het kruispunt ligt hier tegenaan. Er is overleg met de eigenaar om tot een gezamenlijke aanpak te komen met betrekking tot de inrichting.





Villa Hoefstaete biedt een luxe, veilige en sociale woonomgeving met gastvrije service en deskundige 24-uurszorg op maat.

Het leven in Villa Hoefstaete is erop gericht u het thuisgevoel te bezorgen. Behouden wat waardevol is en uitkijken naar dat wat komt. Uw leven leiden zoals u gewend bent in de geborgenheid van onze villa.

“Villa Hoefstaete in de bosrijke omgeving van Bosch en Duin heeft alles wat een woonzorgvilla tot een echt thuis maakt!”

Jurjen Koopmans, locatiemanager

Villa Hoefstaete • Vossenlaan 26, 3735 KN Bosch en Duin • T 038 - 452 40 67 • E contact@zorggroepdelaren.nl • www.zorggroepdelaren.nl

JEUGD CLUB

Workshops voor de kids

Daphna & Victoria

Het afgelopen half jaar hebben we meerdere activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Daar waar sommige activiteiten vanwege te weinig animo niet konden doorgaan, zaten andere activiteiten vrij snel vol en konden we er zelfs nog eenzelfde activiteit achteraan plannen. Gaandeweg leren we waar de behoefte ligt en proberen we de kinderen enthousiast te maken om iets leuks met buurtgenootjes te ondernemen. Makkelijk is dat niet, in het tegenwoordig steeds drukker wordende bestaan van onze doelgroep 😊

Wat werkte niet?

De uitjes naar het Klimbos Lage Vuursche en het Nationaal Militair Museum hebben we vanwege te weinig animo niet door laten gaan. We hanteren een minimum aantal van 8 tot 10 kinderen per activiteit en dat aantal haalden we niet. Lag het aan de data? Of aan de activiteit? We weten het niet precies. Wat we wel weten, is dat beide opties ook ontzettend leuk zijn om zelf met jullie (klein)kinderen te ondernemen, dus wat ons betreft een aanrader voor in het weekend of een schoolvakantie!

De successen

De natuurworkshops zaten gelukkig binnen een mum van tijd vol. Hoe kan het ook anders, want we wonen niet voor niks in een bosrijke omgeving. Van eetbare planten tot aan tweemaal sporen zoeken in het bos, we weten inmiddels dat dit soort workshops goed aanslaan bij de kids. Zo hebben we tijdens het sporen zoeken in het bos niet alleen van alles geleerd over hoe deze te herkennen en te volgen, we gingen zelfs met eigen vuursteentjes vuur maken! Dat was natuurlijk erg interessant en spannend. Lekker een hele middag buiten en gezellig samen met je buurtgenootjes het bos ontdekken. Erg fijn om te zien hoe snel de kinderen elkaar wisten te vinden.

Ook dit najaar zullen we weer een natuurworkshop organiseren. Over de exacte invulling en locatie gaan we ons nog even goed oriënteren. Het Panbos is natuurlijk praktisch om de hoek, maar ook de Boswerf in Zeist hebben we ontdekt. En deze laatste plek is echt een aanrader voor in de zomervakantie, als je zelf een keer een workshop of activiteit met de kinderen wilt ondernemen. Check hun website voor meer informatie.



En verder...

Koken! We hebben aardig wat chef-koks en meesterbakkers in wording hier in Bosch en Duin, zo blijkt. De eerste workshop ‘boltaartjes’ maken voor Pasen was, wat ons betreft, een succes. Net als bij de natuurworkshops kregen we bij deze activiteit van sommige ouders de reactie dat er thuis zeker animo voor was, maar dat het helaas niet uitkwam in de planning. De ambitieuze koks die er wél waren, hebben werkelijk prachtige creaties weten neer te zetten. Heerlijk om de kinderen zo geconcentreerd bezig te zien met zowel hun eigen taartje, als met het helpen van een ander.

Kortom, een workshop om van te smullen 😊

Smaakt het naar meer? Wat ons betreft wel! Ook de kookworkshop laten wij graag terugkomen dit najaar. De exacte invulling en de datum volgen, net als voor de natuurworkshop, op een later moment via de nieuwsbrief, website en appgroep.

We wensen jullie een fijne zomer!

w w w . p a r k l a n d . n l

Parkland **Zoetbrood**
MAKELAARDIJ ASSURANTIËN

Uw adviseur bij: verkoop, aankoop, taxaties, hypotheken en verzekeringen

Parkland Makelaardij

Dolderseweg 138c
3734 BL Den Dolder

030 - 228 35 30
welkom@parkland.nl
www.parkland.nl

Zoetbrood Assurantiën

Dolderseweg 138d
3734 BL Den Dolder

T 030 - 229 05 58
E algemeen@zoetbrood.nl
I www.zoetbrood.nl



Nieuws uit de Commissie Ruimtelijke Ordening

Jan van den Berg Jeths

De nieuwe omgevingswet

Het is inmiddels definitief dat de nieuwe omgevingswet per 1-1-2024 wordt ingevoerd.

Dit betekent dat iedere gemeente een omgevingsvisie op moet stellen. In de raadsvergadering van 26 mei is door de gemeenteraad van Zeist de Eerste Zeister Omgevingsvisie (EZO) vastgesteld. Deze visie is te vinden via de volgende link bij de gemeente: <https://www.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/omgevingsvisie>.

Het is een mooie beschrijving van Zeist met veel fraaie foto's.

De visie dient volgens de omgevingswet te bestaan uit 3 onderdelen:

1. een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving
2. de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het grondgebied
3. de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid: wat zijn de na te streven doelen en op welke manier worden die bereikt?

De buurtorganisaties in Zeist zijn van mening dat de EZO stopt na punt 1. De punten 2 en 3 zijn niet beschreven. Dit is in onze optiek een zeer ernstige tekortkoming van de EZO. Ze biedt geen bescherming aan waardevol groen, bos, natuur en landschap.

Bovendien zijn de omgevingswaarden op buurtniveau onvoldoende beschreven. Een inventarisatie van deze waarden - in coronatijd - is in de optiek van buurtorganisaties onvolledig en dient dan ook verder uitgewerkt te worden. Tenslotte is de positie van de bewoners bij initiatieven op het gebied van planontwikkeling niet goed geregeld.

De laatste 10 jaar is Zeist met 3000 woningen gegroeid, en tot 2030 komen er nog eens 5000 woningen bij, zo is het plan van de gemeente. De 10 jaar daarna staat Zeist in de regionale plannen voor nog eens 5000 woningen op de rol. Dat is in totaal 33% extra woningen en inwoners in de komende circa 15 jaar. Het kan niet anders dan dat het dorpse, groene karakter van Zeist hiervan de dupe wordt.

In de ronde tafel, ter voorbereiding op het besluit van de visie, hebben wij dan ook aangegeven dat de EZO nog niet kan worden vastgesteld zonder de uitwerking van de punten 2 en 3. De wethouder gaf toen aan dat dit ingevuld wordt bij de volgende versie van de EZO. Maar dat betekent dat tot die tijd bewoners geen positie hebben bij bouwplanontwikkeling en dat het groen niet beschermd wordt. Concreet houdt dit in dat bij bestemmingsplanwijzigingen er geen toetsingskader is voor het behoud van het groen van Zeist. En bij veel bouwplannen is sprake van een bestemmingsplanwijziging. Uitsluitend de ambitie van (veel) woningbouw is vastgelegd in de EZO.

De inspraak van de inwoners van Zeist is niet geborgd. Er wordt in de EZO voorgesteld een goed gesprek te voeren tussen belanghebbenden, d.w.z. projectontwikkelaars en bewoners. Maar met een gesprek zonder een duidelijke afgebakende positie van bewoners is het de vraag of de mening van de bewoners effect sorteert op een onderhavig bouwplan.

Als voorbeeld: in de EZO (pag. 103) is opgenomen de Amersfoortseweg te transformeren tot een zogenaamde Amerfoortse lustwaranda. Concreet betekent dit volgens ons de weg versmallen tot 2 banen en (heel veel) woningbouw. Ergo: het kappen van heel veel bomen.

Vijf inwoners van Zeist hebben 3 amendementen ingediend, want alleen natuurlijke personen kunnen dat doen. Ieder van hen is ruimschoots gesteund door de vereiste ondersteunende handtekeningen van inwoners en buurtorganisaties, waaronder Bosch en Duin. De amendementen betreffen het borgen van het groen, de verdere uitwerking van de omgevingswaarden en het beter regelen van de burgerparticipatie.

In een hectische raadsvergadering op 23 mei zijn over de borging van het groen en verdere uitwerking van de omgevingswaarden nadere procesafspraken gemaakt als compromis tussen raad, college en indieners. In de raadsvergadering van 26 mei is het amendement over de bewonersparticipatie aangenomen. Er zal een handvat worden opgesteld voor deze participatie.

Doordat we gebruik hebben gemaakt van het nieuwe instrument (burgeramendement) hebben we meer scherp bereikt in het proces van de omgevingsvisie. En we hebben een constructieve bijdrage geleverd aan de inhoudelijke besluitvorming in de raad over de deze visie. Er is tijdens de raadsvergadering van 25 mei raadsbreed grote waardering uitgesproken voor de 3 burgerinitiatieven.

We zullen het vervolg van de implementatie van de visie dan ook nauwgezet blijven volgen en over de voortgang in ons magazine blijven berichten.

Dijnselburg

Er is een gebiedsvisie opgesteld met een voorstel tot substantiële woningbouw. Samen met de bewoners van de Amersfoortseweg dringen we aan op nader overleg met de gemeente, maar door afwezigheid van een projectleider ligt dit nog steeds stil.

De Terp, Biltseweg 6

De ontwikkelaar heeft het pand teruggekocht aan de vorige eigenaar. Het is nu afwachten wat er gaat gebeuren. We hebben er bij de gemeente op aangedrongen om de problematische bebouwingsgrenzen nu te wijzigen.

WA hoeve

De planontwikkeling zit in een impasse. Het bestemmingsplan is niet ingediend bij de raad. De reden is dat Altrecht haar locatie niet tijdig leeg kan opleveren, zoals in het verleden was overeengekomen. De projectontwikkelaar heeft aangegeven niet te starten als er geen harde datum is voor de levering van de grond door Altrecht.



Aanbieding 3 burgeramendementen aan plv. voorzitter gemeenteraad, Dick van Ginkel

Advertentie

Bovi & Ox

Het UBO-register: waar staan we nu?

Alle EU-lidstaten hebben de afgelopen jaren verplicht een UBO-register ingesteld. In dit register worden van juridische entiteiten de 'uiteindelijk begunstigen', ofwel de UBO's (Ultimate Beneficial Owner), vastgelegd.

Op wie heeft de registratie betrekking?

De registratie van de UBO vindt plaats bij de Kamer van Koophandel (KvK).

De volgende juridische entiteiten vallen onder de reikwijdte van het UBO-register:

- Vennootschappen onder Firma (Vof)
- Maatschappen en Commanditaire Vennootschappen (CV)
- Niet-beurs genoteerde Besloten Vennootschappen (BV)
- Naamloze Vennootschappen (NV)

Doel van het UBO-register

Het primaire doel van het UBO-register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Het UBO-register maakt inzichtelijk wie een aanzienlijk belang heeft in een onderneming. Zo kan de Financiële Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) het register raadplegen om belastingfraude te onderzoeken en aan de hand van de beschikbare informatie criminele activiteiten zoals witwassen en terrorismefinanciering terugdringen.

Voor elke burger en rechtspersoon was het mogelijk om de UBO van (nagenoeg) elke onderneming op te vragen. Vervolgens kon deze informatie zonder belemmeringen worden gedeeld. Deze inzagemoogelijkheid is inmiddels herzien. Het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) heeft in november 2022 uitspraak gedaan over de verenigbaarheid van het UBO-register met het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. Het Hof oordeelde dat de publieke toegankelijkheid van de UBO-gegevens een ernstige inmenging vormt op deze Europese grondrechten.

Als gevolg van de uitspraak van het Hof is de KvK in Nederland gevraagd tijdelijk géén informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. Belangrijk om te weten: de uitspraak heeft geen invloed op de plicht voor juridische entiteiten om UBO's te registreren.

Kortom, waar staan we nu?

De registratieplicht met betrekking tot het UBO-register blijft bestaan, maar voor toegang tot de opgenomen informatie is nu een drempel opgeworpen. Toegang is beperkt tot personen of organisaties met een legitiem belang. Deze term is voornamelijk onduidelijk en zal mettertijd door wetgeving en de rechter moeten worden verduidelijkt.

Bovi & Ox houdt u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Enthousiast geworden? Bezoek onze website www.bovi-ox.nl of volg onze LinkedIn-pagina om op te hoogte te blijven van het laatste nieuws of plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek met onze specialisten via +31 (0)88-2014802 of info@bovi-ox.nl



...de Sociëteit

Geen sociëteitsavond

Deze maand is er al een activiteit. Zoals u weet, vieren wij op 2 september ons lustrumfeest. 100 jaar bestaat onze vereniging al en dat wordt natuurlijk een groot feest!



Lezing en wijnproeverij Wijngaard Hoog Beek & Royen

Wist u dat Zeist al meer dan 10 jaar over een stadswijngaard beschikt?

Op een van de oude landgoederen van de Stichtse Lustwarande, waar ooit een moestuin liefdevol werd onderhouden, lag in de winter van 2011/2012 nog een omgespit stuk aarde verrijkt met kalk, magnesium en mineralen.



Nu, ruim 10 jaar later, staat er een wijngaard met tweeduizend stokken. De wijnstokken zijn van de druivenrassen Johanniter en Sauvignier Gris. Koos Fransoo, lid van onze vereniging, is wijnkenner en hij is nauw bij Wijngaard Hoog Beek & Royen betrokken. Hij vertelt ons over het ontstaan, de ontwikkeling en de doelstellingen van deze wijngaard.
<https://wijngaardzeist.nl/>

Zijn presentatie is natuurlijk in-compleet zonder proeverij. Koos neemt de nieuw geogste wijn mee en laat ons die proeven.



Lezing of activiteit

Sociëteitsavond met diner en een lezing of activiteit. Voor deze avond zoek ik nog een invulling. Tips en suggesties zijn meer dan welkom. Stuur ze mij via societeit@verenigingboschenduin.nl. Alvast hartelijk dank.



Kerst

Ons traditiegetrouwe kerstdiner met natuurlijk... hazenpeper!



Houd ook onze nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie over de sociëteitsavonden en de activiteiten van de jeugdcommissie!

Leyla Boumans, voorzitter Sociëteit

€€€€

Betaal alstublieft vooraf

Lieve mensen, eerder dit jaar zijn wij gestart met de mogelijkheid vooraf te betalen, door het scannen van de QR code in de nieuwsbrief of 'gewoon' op de bankrekening van de vereniging. Vooraf betalen betekent allereerst op de avond zelf tijdwinst aan de bar, waar de wachtrij tijdens de avondpiek altijd opstroopt. Daarnaast scheelt het de barcommissie bij- en nakomende (administratieve) werkzaamheden. Werkzaamheden die zij aan de Vereniging Bosch & Duin e.o. doorberekent. Bij betaling op de avond zelf aan de bar, zijn wij daarom genoodzaakt een opslag in rekening te gaan brengen.

Sociëteit

De bar gaat om 18.30u open en - tenzij anders vermeld - vanaf 19.00u serveren wij een buffet.

Vergeet u niet zich via de website aan te melden en vooraf te betalen?

societeit@verenigingboschenduin.nl

VERENIGING BOSCH & DUIN e.o.

Voorzitter: Ed Pipers
voorzitter@verenigingboschenduin.nl

Secretaris: Harm-Jan Buunk

Penningmeester: Anton Fiolet
penningmeester@verenigingboschenduin.nl

Verkeer: Jeanette den Hertog

**Ruimtelijke Ordening/
Juridische Zaken:** Jan van den Berg Jeths

Sociëteit: Leyla Boumans

Communicatie: Marloes de Bruijn

Veiligheid: vacature

Steun ons en meld u aan als lid van de Vereniging!

per email: ledenadministratie@verenigingboschenduin.nl. Contributie: €32,50 per jaar op NL46INGB0000542489 t.n.v. Bosch en Duin e.o.

www.verenigingboschenduin.nl

COLOFON

Bosch & Duin Magazine is een uitgave van de Vereniging Bosch & Duin e.o.

Redactie

Jacqueline van Dam, Gea Schmidt

Eindredactie

Ineke van Offeren, Marloes de Bruijn, Harm-Jan Buunk

Vormgeving en realisatie

Christiaan Kreeftmeijer

Fotografie

Jeanette Schols
www.scholsfotografie.nl

Aan dit nummer werkten mee:

Jan van den Berg Jeths, Leyla Boumans, Jacqueline van Dam, Rob Dashorst, Victoria Emmelot en Daphna Voskes, Jeanette den Hertog, Henk Kreeftmeijer en Adri Odding, Ineke van Offeren, Ed Pipers, Gea Schmidt

Redactieadres

redactieboschenduinmagazine@gmx.com

De redactie heeft het recht ingezonden bijdragen zo nodig in te korten.

Inleverdatum kopij no 65

22-09-2023