

Bosch & Duin's Belang!



Informatiebulletin van de Vereniging Bosch & Duin en omstreken
Vierde Jaargang, Uitgave juni 2008

De voorbereidingen voor het 17de lustrum van onze Vereniging Bosch & Duin e.o. zijn in volle gang. Als u zich nog niet heeft opgegeven voor het lustrum dan behoort u nog niet tot de groep aanmeldingen en moet u nu echt in actie komen! Deelname van leden is niet beperkt, maar het helpt de lustrumcommissie enorm als vooraf een redelijk beeld bestaat van de belangstelling voor het feest. Wij vragen u dan ook zich op te geven vóór 21 juni.

Het lustrumfeest is een goede reden om lid te worden van de vereniging Bosch & Duin. U kunt lid worden en tevens uw deelname aan het lustrum bevestigen door te e-mailen naar secretaris@verenigingboschenduin.nl.

Verder in deze uitgave doet de lustrum commissie uitgebreid verslag van wat er tijdens en voorafgaand aan het lustrum allemaal gaat gebeuren. Het wordt een fantastisch feest!

Onze vereniging heeft ruim 600 leden, inschrijvingen van gezinnen, instellingen en organisaties. Het aantal bij Bosch en Duin betrokken personen die op enigerlei wijze deelnemen

De voorbereidingen zijn in volle gang!

aan de verenigingsactiviteiten is daar een veelvoud van. Wie in Bosch en Duin leeft, woont en (of) werkt heeft een streepje voor. Het is hier schitterend. We zijn een enclave met een rijke schakering aan bewoners met allemaal een eigen verhaal. De afgelopen jaren hebben we in dit blad veel over de bewoners geschreven via interviews en ook in de sociëteit hebben we ademloos geluisterd naar de verhalen van bewoners.

Als u zich wilt opgeven voor deelname aan het 17de lustrum stuur ons dan vóór 21 juni een e-mail: secretaris@verenigingboschenduin.nl

U bent hartelijk uitgenodigd voor ons 17de Lustrumfeest op 13 september 2008. Reserveer deze datum in uw agenda zodat u ook van de uitnodiging gebruik kunt maken. We zien uit naar uw aanwezigheid!

Rob Meyer, voorzitter Vereniging Bosch en Duin e.o.

Caspar Treurniet, voorzitter Commissie Lustrum 2008

Bosch & Duin's Lustrum!

Nieuwsbrief ter gelegenheid van het 17e Lustrum, 85 jaar Vereniging Bosch en Duin e.o.

Lustrumfeest
zaterdag 13 september

De Vereniging Bosch en Duin e.o. bestaat 85 jaar!! Dat gaan we natuurlijk groots vieren en wel op 13 september 2008 op het terrein van de tennisvereniging Bosch en Duin. Bedoeld voor jong en oud. Een unieke kans om elkaar te ontmoeten.

Om dat u natuurlijk onze unieke buurtvereniging een warm hart toe draagt, begrijpen we dat u zich zo snel mogelijk wilt opgeven voor het Lustrumfeest. Dat kan door tenminste

gondische maaltijd voor u klaar. Daarna kunt u met de voetjes van de vloer! Dit mag en wilt u natuurlijk niet missen!

Mocht u nog geen lid zijn van de Vereniging B&D, dan kunt u een e-mail sturen naar...

Interview met Ir. W.G. van der Kloet door Barbara van der Lely-van Erckelens

Wat zijn de honden in Bosch en Duin toch welopgevoed. Ook nu weer word ik door een vriendelijke deftige Flatcoat Retriever begeleid naar de voordeur van de heer Van der Kloet. De knusse zitkamer staat vol met bloemen en planten - ik heb hier te doen met een ware natuurliefhebber. De eerste vraag!

U bent ingenieur?

Ja, ik ben tuinbouwkundig ingenieur. Mijn interesse ging eigenlijk uit naar bosbouw, maar daar viel in mijn tijd geen brood mee te verdienen. Een baan kwam pas vrij als er iemand dood ging! Tijdens mijn jeugd was ik al erg geïnteresseerd in de bescherming van de natuur. Met de Jeugdbond van de Natuurstudie maakten we veel excursies naar het natuurgebied "de Beer" (waar nu Europoort is). Dat gebied was indertijd een waar vogelaarland. Ik ben daar later ook een tijd lang beheerder van geweest.

Ik heb begrepen dat u bij Staatsbosbeheer hebt gewerkt tot uw pensioen. Kunt u daar iets over vertellen?

Toen ik afstudeerde was er grote werkloosheid en kon ik aanvankelijk alleen een baan krijgen in de aardbeienteelt en daar voelde ik niets voor. Ik wilde iets met natuurbescherming doen. Er werden toen te pas en te onpas werklozen te werkgesteld om heidevelden en natuurgebieden te ontginnen. Daarom is er een commissie opgericht (waarvan ik als vertegenwoordiger van de Jeugdbond ook lid was), die hiertegen actie heeft ondernomen. Zo hebben we o.a. kunnen voorkomen dat het Geuldal in een stuwmeer zou veranderen. Vanuit die commissie kwam toen het voorstel om officieel iemand aan te stellen die zou gaan ageren tegen al het geweld dat de natuur aangedaan werd. En dat werd ik! De Vereniging voor Natuurmonumenten heeft toen f 600,- beschikbaar gesteld, de ANWB ook zoiets en verder kwamen er van allerlei natuurgezinde organisaties nog wat guldens los en zo werd ik aan mijn eerste salaris geholpen. Ik opereerde vanuit een klein kamertje 2 hoog met een bureau en een archiefkast.

En hoe is het verder gegaan?

Later ben ik bij Staatsbosbeheer terechtgekomen en heb daar de afdeling "Natuurbescherming" opgezet. Ik had natuurlijk de tijd mee, er ontstond steeds meer belangstelling voor de natuur, hoewel er altijd het gevecht tegen de landbouw bleef. Inmiddels waren er zogenaamde dienstvakken ingesteld bij Staatsbosbeheer en ik ben tot aan mijn pensioen in 77 inspecteur van natuurbehoud geweest (ik maak een klein rekensommetje: meneer van der Kloet moet dus al 95 zijn en dan zo helder van geest, ongelooflijk!).

Wanneer bent u in Bosch en Duin komen wonen?

Ik ben in 49 hier komen wonen, maar toen nog wel 6 jaar weggeweest naar Indonesië, dus zeg maar dat ik in 55 hier permanent ben neergestreken.

Toen was het hier wel anders zeker?

Ach dat valt wel mee. De bomen waren wat kleiner, hè, die zijn wel gegroeid in die halve eeuw! (Meneer van der Kloet grinnikt breeduit om deze waarheid als een klok)

U hebt nogal wat voor de Vereniging Bosch en Duin e.o. gedaan is me verteld.

Ja, ik ben meteen toen ik hier kwam wonen lid geworden en al vrij snel in actie gekomen tegen het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan?

Er lag toen een bestemmingsplan klaar om allerlei flats te bouwen en een weg aan te leggen. De Vereniging hield zich niet zo bezig met dit soort zaken en zag actie voeren niet als haar taak. We hebben toen een comité opgericht



“Ik geloof dat men toen 1 gulden per jaar betaalde...”

en zijn gaan actie voeren tegen het plan. Eerst bij de Gemeente, toen bij de Provincie en toen naar de Kroon. We hebben een pleitrede gehouden bij de Raad van State en die hebben we gewonnen! Later is het comité versmolten met het bestuur van de Vereniging en ben ik voorzitter geworden, tot 1974.

Wat is er toen nog meer bereikt?

De aanleg van de Tennisbaan. Daar zijn we 7 jaar mee bezig geweest! Maar ik moet zeggen: het gaf wel voldoening toen het gelukt was.

Ik denk nu even aan die acties die gevoerd werden. Hoe werd dat alles bekostigd? De contributie zal wel niet zo hoog geweest zijn indertijd...

Nee, inderdaad, ik geloof dat men toen 1 gulden per jaar betaalde. Ik vond altijd dat contributie geen belemmering moest zijn om lid te worden. Toen we wat geld nodig hadden voor die actie tegen het bestemmingsplan, voelden we er niets voor om een dure advocaat in de arm te nemen. We hebben toen een stedenbouwkundige (deze mensen maken bestemmingsplannen, red.) ingehuurd in het bestuur en hij is gaan pleiten tegen een collega a.h.w. Ik heb de leden gevraagd om eenmalig f 10,- over te maken. Dat leek me beter dan het verhogen van de contributie.

Wat vindt u van de ontwikkeling van Bosch en Duin?

Tja, de percelen bouwgrond zijn bebouwd, verder is er niet zo veel veranderd. Het bestemmingsplan van nu is heel bevredigend. Dat de middenterreinen onbebouwd zijn gebleven is een mooie winst.

Vindt u het niet te druk geworden?

Vroeger was het ook druk hoor, toen had je "bermtoerisme", gingen de mensen langs de A12 op de vluchstrook picknicken, haha. Hier tegenover zaten ze ook altijd. Omdat ik Consul van de ANWB was en een bordje voor mijn deur had staan, kwamen ze regelmatig



aanbellen, als hun auto vastzat in een zandheuvel. Ach, dan ging ik ze wel helpen met planken en schoppen om ze los te krijgen.

Consul van de ANWB, wat hield dat in?

(Meneer van der Kloet grinnikt er weer op los) Mijn taak was om wegwijzers

Krasse Knar!

en paddenstoelen te controleren en dan actie te ondernemen als er iets aan mankeerde.

Moest u dat zelf doen?

(Ik zag meneer van der Kloet al wekelijks met een gereedschapskist achter op alle ANWB routes van Zeist af fietsen...)

Nee, mensen belden mij op.

Hebt u als natuurliefhebber speciale dingen met uw terrein gedaan?

Toen ik hier kwam wonen waren er alleen maar dennen. Ik ben begonnen met dunnen en heb toen allerlei inheemse bomen aangeplant, lijsterbes, berk, eik, beuk, esdoorn en dat is een mooi gemengd bos geworden. Ik heb nog wel eens het idee gehad om met de bewoners van Bosch en Duin gemeenschappelijk te gaan inkopen. Boompjes halen in Zundert (centrum van de boomkwekerij, red.) en verdelen, gekoppeld aan advies over tuinen, maar dat is toen niet van de grond gekomen. Ik geloof dat er 2 mensen gereageerd hebben. (En alweer gegriknik!)

Dat hebben we later toch nog gedaan met de Landschapscommissie? (Uw redactrice was ooit voorzitter van de Landschapscommissie - inmiddels ter ziele -, waarvan meneer van der Kloet ook deel uitmaakte)

Ja, dat is waar. Zou het geen leuk idee zijn om al die artikelen (over bomen, struiken, vogels, insecten, enz. red.) gebundeld uit te geven?

Het lijkt mij een goed idee. Sommige hoveniers kunnen er nog veel van leren! Misschien iets voor het Lustrum? Ik neem afscheid en beloof meneer van der Kloet hem het interview nog even van tevoren te laten lezen. Niet dat hij er in wil gaan strepen, maaaaaar... je weet toch maar nooit of alles klopt.

Gelijk heeft hij. Als je niet alert bent word je niet zomaar 95 jaar!



uw energie
hun welzijn
uw droom
onze ondersteuning

Alles heeft u gegeven aan uw werk en uw gezin. Misschien is het tijd om meer energie te steken in die andere passie: uw lang gekoesterde wens. Wij ondersteunen u graag om uw droom te realiseren en zorgen dat uw financiële planning, vermogensbeheer en vermogensoverdracht zorgeloos verlopen. Uw Private Banker is uw aanspreekpunt voor al uw zaken. Wij heten u graag welkom in Villa Nuova aan de Utrechtseweg 46 te Zeist. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Hans van Dijk, Senior Private Banker onder nummer (030) 232 71 86, of kijk op www.abnamro.nl/privatebanking.

Meer mogelijk maken



ABN-AMRO Private Banking

Parkland Zoetbrood

MAKELAARDIJ ASSURANTIËN

Bemiddeling bij:

- verkoop • aankoop • taxaties
- hypotheeken • verzekeringen

Parkland Makelaardij	Zoetbrood Assurantiën
Dolderseweg 138c	Dolderseweg 138d
3734 BL Den Dolder	3734 BL Den Dolder
030 - 228 35 30	T 030 - 229 05 58
info@parkland.nl	E algemeen@zoetbrood.nl
www.parkland.nl	I www.zoetbrood.nl



Weg met die vermoeide blik

ooglidcorrectie

Binnen één uur 10 jaar jonger

Geen wachtlijst

De juiste zorg op het hoogste niveau

Kijk voor meer informatie op www.kliniek-emc.nl of bel naar 030 228 84 00



Het kaartje van Bosch en Duin hieronder dateert uit 1910 en geeft een geheel ander beeld van Bosch en Duin vergeleken met de situatie nu.



Kraal's Plattegrond Zeist 1910

De rotonde in het centrum van de voormalige "heerlijkheid" is inmiddels uit het beeld verdwenen en vele straatnamen zijn inmiddels gewijzigd. Op dit moment wordt door de archivaris van Vereniging Bosch en Duin geïnventariseerd wat zich precies in onze archieven bevindt. Heeft u nog kaarten of ander bron-

materiaal over Bosch en Duin en omgeving neemt u dan eens contact op met Maarten van der Kloet, bereikbaar via archivaris@verenigingboschenduin.nl

Op onze website verenigingboschenduin.nl vindt u nog meer documentatie bij het onderwerp 'vroeger'.

COLOFON

Bulletin Bosch en Duin's Belang! is een uitgave van de Vereniging Bosch en Duin e.o.

Correctie:

dr Selma van Londen

Coördinatie:

Dieuwke van Dijk

Redactie:

Rob Meyer (eindredactie)
Barbara van de Lely-Van Erckelens
Bettina Wigman-Verhorst
Irene Kokkeel
Yvonne Dekker

Vormgeving en realisatie:

Ter Kuile Design, Den Dolder
Telefoon 030 - 228 4410

Fotografie:

Victor Bos,
www.victorbos.nl
Doon van de Ven,
fotodoonvandeven@wanadoo.nl
Engelbert ter Kuile

Druk:

Drukkerij Klomp,
Amersfoort

Aan dit nummer werkten mee:

Maarten van der Kloet
Fernande Probst
Caspar Treurniet

Redactieadres:

Mesdaglaan 14, 3735 LL Bosch en Duin
redactie@verenigingboschenduin.nl
De redactie heeft het recht ingezonden commentaar zo nodig in te korten.

Inleverdatum kopij nr 12:
8 augustus 2008

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van de vereniging de inhoud geheel of gedeeltelijk over te nemen. Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. Voor eventuele onvolkomenheden kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.

Kunst...



Door Irene Kokkeel

en vliegwerk

Een stad als Zeist zou een aantrekkelijke thuisbasis voor kunstenaars moeten zijn. Dit vinden Hans Pruijn, Gea Hosper en Lejo den Hertog, drie kunstenaars uit onze gemeente. Daarom hebben zij KIZ (Kunst Initiatieven Zeist) opgericht. Deze stichting geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over het cultuurbeleid of neemt initiatieven om het kunstenaarsklimaat in onze omgeving te verbeteren.

Zo heeft KIZ een initiatief genomen om de gemeente te benaderen voor de invulling van Vliegbasis Soesterberg. Zij heeft een plan gepresenteerd om kunst te integreren in het landschap. Van Soesterberg zou een plek gemaakt kunnen worden die een aantrekkende werking heeft op kunstenaars en kunstminnend publiek.

Op een mooie voorjaarsavond rijd ik naar het woonhuis annex atelier van Hans Pruijn (foto links) om over dit onderwerp te praten. Hans woont in een prachtig oud schoolgebouw midden in Zeist, waarvan hij de gymzaal gebruikt als atelier. Ik krijg een rondleiding. De gymzaal is gevuld met werk voor zijn nieuwe tentoonstelling. Het thema is "palen in een landschap". Mooie, grof geschilderde, desolate landschappen, waarin palen het markeringspunt vormen. In die landschappen zorgen heel fijn geschilderde menselijke figuren voor een vervreemdend effect. Een hele serie schilderijen van heel klein naar fors formaat over dit thema. Hans zal ze in juli samen met werk van de fotograaf Joris Lugtigheid, over hetzelfde thema

exposeren in galerie Noordervliet en Willems in Wijk bij Duurstede. Als iemand zich zo bezig houdt met landschapskunst is het niet verwonderlijk dat hij ideeën heeft over de invulling van het enorme natuurgebied Soesterberg. In de gezellige woonkeuken praat ik onder het genot van een kop koffie met Hans Pruijn over de manier waarop KIZ kunst en cultuur een plek zou willen geven op de vliegbasis. Idee achter het plan is, dat Soesterberg een zelfde aantrekkingskracht zou kunnen uitoefenen als Park de Hoge Veluwe. Natuur en Cultuur als elkaar versterkende factoren.

De ideeën van KIZ zijn inmiddels opgenomen in het "Concept ruimtelijk plan Vliegbasis Soesterberg" van april 2008. Dit plan is opgesteld in opdracht van de provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Zeist. Provincie en gemeenten zien prachtige kansen om de recreatieve trekkracht van de Utrechtse Heuvelrug te versterken. Met de dierenparken van Amersfoort en Rhenen in de buurt, de vele landgoederen en kastelen worden reeds grote groepen bezoekers getrokken. Deze groepen worden aangetrokken door een combinatie van natuur, cultuur en vermaak. Maar de kunstfactor ontbreekt. Het zou prachtig zijn als de herinrichting van de vliegbasis ook kunstliefhebbers zal trekken. En dit in een entourage van prachtige natuur, ruimte en rust. Waar heb je dat in Nederland? Enkel in de Hoge Veluwe, maar straks zal het Nationaal Defensiemuseum het gebied Soesterberg nog een extra dimensie geven.

Hoe ziet het gebied er straks uit?

De hoofdentree van het park komt bij de afslag vanaf de A28 en leidt naar

het nieuw te bouwen Bezoekerscentrum en het Nationaal Defensiemuseum. Deze gebouwen zullen direct aan de oude landingsbanen gesitueerd worden. Er wordt een wandelroute aangelegd van het Defensiemuseum naar de oude fusilladeplek bij Soest (5 km). KIZ zou graag zien dat beelden en land-art de bezoeker begeleiden tijdens de wandeling. Het idee is namelijk dat vrijkomende materialen bij de sloop van de vliegbasis gebruikt zullen worden voor land-art.

Aan de rand van de vliegbasis is bij Soesterberg voorzien in woningbouw. Het bedrijventerrein dat daar nu ligt moet verplaatst worden naar de andere kant van Soesterberg. Het wordt straks prachtig wonen, midden in het groen. Men is van plan om een nieuwe bosrand aan te leggen tussen het open gebied van de vliegbasis en de nieuw te plannen woningbouw. Deze bebossing geeft de nieuwe bewoners een rijke omgeving en zorgt ervoor dat het natuurgebied een passende omranding krijgt. Aan de westkant van de vliegbasis komt een tweede entree. Het station Den Dolder zal als aanvoerpunt van openbaar vervoer dienen. Van hieruit komt een aparte lijn naar de basis. De entree bij Den Dolder zal gemarkeerd worden door een uitzichtpunt. Van hieruit zijn de oude shelters te bereiken die een culturele invulling krijgen. Hier dus volop gelegenheid voor kunst, waar KIZ ideeën voor heeft aangereikt. De kunstenaars zouden graag zien dat aan de kant van Den Dolder de shelters een bestemming krijgen voor artistieke uitingen. Je kunt dan denken aan shelters die gebruikt worden voor diverse kunstuitingen als zang, dans, film, schilder- en beeldhouwkunst. De shelters geven voldoende ruimte voor nieuwe ideeën en experimenten. Denk aan galerieruimte, theater, filmhuis, poppodium en dergelijke. Kortom een

scala aan mogelijkheden waardoor het cultureel klimaat in de omgeving wordt verbeterd. De kwaliteit van de culturele activiteiten moet voor zowel publiek als voor kunstenaars een zuigende werking hebben. Dit alles zou prima aansluiten bij de idee dat het gebied met name een grote toeristische aantrekkingskracht zou moeten krijgen.



Hans Pruijn is enthousiast. Soesterberg is een prachtig gebied dat schreeuwt om een nieuwe uitdaging. Daar hoort ook vrije expressie bij. Zeist is een mooie gemeente met een aantal kunstenaars van naam. Het zou geweldig zijn dat door het plan Soesterberg er een plek zou ontstaan waar kunstenaars op af komen. Dit zou een enorme boost geven aan Zeist als artistieke omgeving. Een aanwinst voor de gemeente, waardering voor de kunstenaars en een trekker voor het publiek. Wie had dat ooit gedacht? Vliegbasis Soesterberg als een "place to be"?

Legenda

-  Ingang Den Dolder. Shelters met cultuur.
-  Nieuwbouw Soesterberg met bosrand aan landingsbaan.
-  Hoofdingang Nationaal Defensie Museum en Bezoekers centrum.

De sociëteitsavond



bestaat 5 jaar.

Het was een al lang gekoesterde wens van Rinse Visser, destijds voorzitter van de sociëteitscommissie, om sociëteitgangers iets te eten te kunnen aanbieden. Hijzelf dacht daarbij vooral aan biefstuk met brood. Rinse bracht dat dan ook te pas en te onpas te berde wat de andere commissieleden deed vermoeden dat het hier om een diep gekoesterde wens moest gaan. Wellicht kreeg Rinse thuis van alles te eten behalve biefstuk met brood.

Hoe dan ook, het leek een goed idee om de aanvangstijd van de sociëteitsavond te vervroegen en te beginnen met een hapje eten. Het trof daarbij geweldig dat Fernande die etenskar wel wilde trekken. Vandaar de huidige opzet van de sociëteitsavond.

Het verhaal achter de sprekers is wat anders: het idee was de sociëteitsavond te verlevendigen door er een 'dorpspomp'-achtig karakter aan te geven; een plek waar je nog eens wat te weten komt zodat niet sociëteitgangers zouden gaan denken: dat overkomt me geen tweede keer, de volgende keer moet ik ook van de partij zijn.

Nu gebeurt er in Bosch en Duin niet zo heel veel spannends, dus hebben we de blik wat verbreed en zijn naar sprekers gaan zoeken die, woonachtig in Bosch en Duin e.o., hun buurtgenoten iets zouden kunnen vertellen



over hun passie. Dat kan met werk te maken hebben, maar het hoeft niet. In ieder geval levert het verhalen op vanuit het hart. Daar was het ons om te doen. Want het is geweldig boeiend te luisteren naar iemand die met volle overgave vertelt wat hem of haar bezighoudt.

Neem bijvoorbeeld de recente voordracht door **Menzo Carpentier Alting** over plastische chirurgie; een betrokken verhaal voorzien van overtuigende lichtbeelden. Evenals de voordracht door **Christiaan Bouma**. Hij liet ons verschillende Bosch en Duinse huizen zien en voorzag die van even deskundig als eerlijk commentaar, zodat veel toeschouwers balanceerden tussen hoop en vrees of hun huis ook tot de selectie zou behoren. **Leo Pagels** met het onderwerp "omgaan met moeilijke mensen", **Pierre Rhoen**, gemeente archivaris, die ons liet kennismaken met Bosch en Duin toen er nog bijna geen bewoners waren, **Wim van Denderen** over zijn Fort Voordorp. Zijn levenswerk bijna en waar nu nog steeds vele activiteiten in plaats kunnen vinden en behouden is voor verval!

Guus Swuste over zijn ambacht als restaurateur. Hij heeft al vele van ons gelukkig kunnen maken omdat hij



1. Guus Swuste
2. Menzo Carpentier Alting
3. Willem van der Vlist
4. Engely Tersteeg
5. Anke Angel
6. Ivan Wolffers



oude versleten (erf)stukken weer in ere heeft hersteld, **Robert Langenhuisen** nam ons mee het heeral in om geluiden op te vangen, **Engely Tersteeg** over haar fantastische werk in Nepal, fotograaf **Willem van der Vlist** liet ons kennis maken met fotografie, **Ingeborg van Maarseveen** over prachtige kunst uit Zimbabwe, **Ivan Wolffers** over het mooiste onderwerp in het leven... liefde, **Hans Boer** in zijn hoedanigheid als consultant/coach bij loopbaanbegeleiding, **Tsjerk Dijkstra** over zijn werk bij De Wijngaard waar hij de restauratieve zaken voor zijn rekening neemt en natuurlijk **Anke Angel** als muzikaal hoogtepunt. Dit is nog maar een klein greep uit de sprekers.

In de afgelopen 5 jaar zijn er wel 30 sprekers geweest. Graag zouden we ze allemaal persoonlijk bedanken voor

hun tijd en bijdrage tijdens de Sociëteitsavonden. Bij deze onze grote dank aan de sprekers die in de afgelopen 5 jaar de avonden een extra accent hebben gegeven!

Zij wisten ons te boeien en te ontroeren. We hopen op nog veel mooie en warme verhalen.

Naast de sprekers zijn er de jaarlijkse hoogtepunten, zoals de Familie avond, Snertavond, Zalmavond en Hazenpeper avond.

We genieten nog steeds van de heerlijke maaltijden die Fernande met veel

zorg bereidt, maar ook willen wij even stil staan bij het werk en de inzet van de 'oud' voorzitters die in de afgelopen 5 jaar de Sociëteit tot een begrip en succes hebben gemaakt. Daarom ook oprechte dank aan Rinse Visser en Hans Boer!

We hopen u te mogen begroeten op de sociëteitsavond in het komende najaar. We staan open voor ideeën! De eerste avond is op, let wel: **woensdag 24 september 2008.**

Namens de SociëteitsCie
Yvonne Dekker



Vindt u de heer Bos leuker dan uw kinderen?

Velen van u hebben overwaarde in de woning, de zaak of anderszins.
De heer Bos, onze minister van financiën, "roomt" deze overwaarden af bij overlijden. De successie belasting. Deze belastingsoort is dubbel progressief. Hoe meer kinderen krijgen, hoe meer ze aan deze belasting betalen. Deze belasting kan oplopen tot 27%.

Schenken
Om deze progressie te drukken en belasting te besparen kan men zijn vermogen uithollen, zonder daarover de beschikking te verliezen. Het zogenaamde schenken op papier. Op het jaarlijks vrijgestelde bedrag van € 4400,- per kind kan de besparing derhalve € 1.172,- zijn!
Zonder dat u deze € 4400,- kwijt bent; die heeft u schuldig erkend; u kunt er nog gewoon over beschikken.

Zonder echt te geven
Anotaris is fiscaal specialist op dit gebied. Op voornoemde wijze denkt u meer aan de kinderen dan aan de heer Bos. Laat u terzake goed voorlichten.
Anotaris ligt midden in Nederland, pal aan de afslag Bunnik op de A12, gelooft in strakke service en dito tarieven en is ook geopend in de avonden en op zaterdag (op afspraak).

Vraag naar Mr Th. Langerwerf, notaris, naar de fiscale mogelijkheden van overheveling van vermogen, ook bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsopvolging. Tot ziens op ons kantoor.

Mr Th. Langerwerf
Schoudermantel 37, 3981 AE Bunnik
Telefoon: 030 - 656 8788
E-mail: tl@anotaris.nl
Internet: anotaris.nl

Thomas Langerwerf

Solitair of solidair?

U vraagt zich wellicht af waarom er een Lustrumfeest nodig is? Ik kan u zeggen dat uit sociale overweging dit haast een 'must' is. Onze geliefde overheid heeft bedacht dat sociale inburgering van de hoogste prioriteit is.

Nu denkt u natuurlijk, wat hebben wij hier mee te maken in onze buurt? Het blijkt echter zo te zijn dat de sociale contacten ook hier soms stroef verlopen. Enerzijds omdat men het refereert om solitair te functioneren. Anderzijds, en dat komt vaker voor dan u denkt, komt het voort uit een soort basis "gewenning". Men wordt dan op de feiten gedrukt als het te laat is. Het is toch sneu als je niet eens weet wie er drie huizen verderop woont en wat die mensen zoal beweegt in het leven. Zelf heb ik ook dit probleem en denk dan, in mijn naïviteit, dat de oorzaak bij de ander ligt.

Integratie is tegenwoordig het sleutelwoord en er wordt dan bedoeld op allochtonen. Hoe is dit nu in Bosch en Duin? Een allochtoon is iemand die hier van oorsprong niet vandaan komt. Hij brengt andere normen en waarden mee. Is dit nu fout? Nee, in Bosch en Duin kan dat vooruitgang heten. Laten we dat er dan ook van maken. Ik ben zelf lid van een gerenommeerde watersport vereniging, hier wordt over B&D gesproken, als "het reservaat". Dan weet u vanuit andermans (Goois) perspectief waar u woont. Dit artikeltje is bedoeld om u te prikkelen uw burens mee te nemen naar het geweldige 17e lustrum feest op 13 september 2008.

Dit moet het feest worden waar alle leden en dan ook echt alle leden van de Vereniging Bosch en Duin e.o. een boeiende, spetterende en te gave dag tegemoet gaan.

Caspar Treurniet

85 jaar geleden werd op 15 september 1923 de Vereniging B&D en omstreken opgericht.

Onze vereniging heeft zich in de loop der jaren geprofileerd als een club die de doelstelling heeft het bevorderen van de plaatselijke belangen, maar ook vooral de onderlinge contacten te versterken.

De Vereniging Bosch en Duin is tegenwoordig bezig op vele fronten. Ook de jeugdclub heeft weer een gezellig activiteitenjaar achter de rug onder leiding van Mariëlle van Overvest. Een oproep aan ouders om tijdens het lustrum te helpen met de jeugd organisatie. Daar willen wij Mariëlle niet mee belasten. Dus ouders (het is ook) fijn voor uw kids en meld u aan om dit gezamenlijk te doen. Voor uw kind wordt dit een geweldig feest met vele vriendjes uit de buurt.

De zaken die uw dagelijkse leefgenot bepalen worden bewaakt door het bestuur. Zij zijn op vele fronten bezig van basis Soesterberg, gemeentelijke zaken tot aan de provincie, woningbouw, verkeersveiligheid enzovoorts. Het prachtige Bosch en Duin's Belang, waarin men onderling kan communiceren en alle bewoners op de hoogte kan houden.

De maandelijkse sociëteitsavonden dragen in hoge mate bij aan de gezelligheid. De heerlijke maaltijden van Fernande Probst verrassen ons elke sociëteitsavond opnieuw. Dit alles zorgvuldig voorbereid door Yvonne Dekker.

Het 17de Lustrumfeest is een kroon op het werk van de sociëteit.

Een aantal zeer enthousiaste leden

heeft het onderste uit de kan gehaald om voor u een grandioos feest neer te zetten. De lustrum commissie 2008 kan hier op voort bouwen. De invulling van deze dag wordt als een opkomende zon: innemend, verblindend en overweldigend. Hieronder volgt de invulling van dit feestelijke jaar.

Het hoogtepunt komt te liggen op 13 september 2008.

Omdat eerst 21 juni als datum voor het lustrumfeest was gepland, willen wij rond deze datum per 'wijk' een jeu de boules evenement organiseren. We delen Bosch en Duin en omgeving op in een aantal wijken en men gaat dan bij iemand uit die wijk gezellig een uurtje jeu de boules spelen. U krijgt bericht van degene die dat in uw wijk organiseert.

Vrijdag 12 september komt fietsenmaker van Amerongen in onze buurt bij u aan huis om uw banden gratis op te pompen en eventueel te plakken. Dit om u te prikkelen zaterdag 13 september op de fiets naar het lustrumfeest te komen.



Samenwerken, iedereen heeft zo zijn kwaliteiten!

**Yvonne Dekker
Caspar Treurniet
en Tom Stamer.**

Om een tijdsplanning hiervoor te maken kunt u zich opgeven voor deze bandenplakdag bij Annemarie Treurniet 030-693 1189 of 06-15331667.

Zaterdag 13 september om 15.30 uur gaan de kinderen van start met een bijzonder spektakel. We verwachten van de ouders dat zij de kinderen brengen. Met z'n allen maken we er

dan een leuke happening van, met o.a. een kindervrijmarkt en ook de allerkleinsten komen goed aan hun trekken.

Om 15.30 verwachten 'wij' de echt volwassenen, na een middagdut hun stulp verlatend, naar de feestlocatie (op de tennisvereniging) te komen. Hopelijk onder lichte dwang van zorgzame buurgenoten. Hier kunnen

zij genieten van een high tea onder muzikale piano begeleiding, met Hans Boer aan de toetsen. Hans die hiervoor zijn eigen piano meeneemt, heeft een repertoire vanaf 1756 tot in de jaren 80. Intussen kan eenieder de kunsten bewonderen van lokale artisans, deelnemen aan filosofie activiteiten, kijken naar de jeu de boules finale van de gespeelde



Samenvatting van alle activiteiten van deze gezellig dag!

Rond zaterdag 21 juni
Lokaal per "wijk" jeu de boules

Vrijdag 12 september
Fietsbanden check

Zaterdag 13 september
15.30 uur Kinderactiviteiten

15.30 uur Dagprogramma
 • high-tea met muzikale begeleiding van Hans Boer
 • jeu de boules
 • kunstmarkt
 • filosofie activiteiten
 • presentatie historische vereniging

16.00 uur Anekdoten prof. dr B. Smalhout

17.00 uur Start avondprogramma

18.30 uur Barbecue met muzikale begeleiding van de Dutch Treat band.

20.00 uur Muziek door De Bucket BigBand (Amsterdam). Swingen.

22.30 uur Muziek door Theo & Friends. Voetjes van de vloer.

00.30 uur Einde feest, helaas... over 5 jaar weer een spektakel!!!

De band die vanaf 20.00 uur voor de muzikale omlijsting zorgt is de Amsterdamse Bucket bigband. Een mooi spektakel van vele verschillende instrumenten, met 20 dames en heren in een New-Orleans sfeer. Voor de kenners misschien beter bekend als muziek van dr John. Hierbij kunt u mateloos genieten en blijft u echt niet stil zitten.

Om een uur of half elf zal Theo & Friends optreden met rock-'n-roll en foxtrot. Een avontuur uit de jaren 60 tot 80. Velen van ons weten het al: dit wordt swingen.

U kunt genieten van dit lustrumfeest met veel gezelligheid, muziek, eten en drinken voor €27,50 p.p. (kinderen €5,- p.p.) in een royale bosrijke omgeving. Toegangskarten kunt u bestellen door €27,50 over te maken op rekening 542489 t.n.v. Vereniging Bosch en Duin o.v.v. Lustrum en uw naam. Uw eventuele eerdere storting van €20,- wordt uiteraard verrekend.

Als u nog ideeën heeft voor deze dag, horen wij dat graag. De lustrumcommissie staat altijd voor u klaar.

Alle hens aan dek is nodig, dus uw assistentie kunnen wij goed gebruiken om een fantastisch sociaal evenement op te bouwen. Dit is bij uitstek een gelegenheid om u in te zetten en te weten wat er zoal reilt en zeilt in deze buurt. U kunt hierover contact opnemen met Caspar Treurniet, telefoon 030-693 1189 of 06-5427 8095.

Er zijn mensen die het leuk vinden om die middag en avond hun zelfgemaakte kunst te laten zien. Bent u niet benieuwd wat er allemaal gemaakt wordt in de buurt?

Als u ook uw zelfgemaakte kunst wilt laten zien, kunt u zich aanmelden bij Annemarie Treurniet, te bereiken op 06-15 331 667.

De Lustrumcommissie:

Yvonne Dekker
Tom Stamer
Dirk van der Lely
Caspar Treurniet



voorrondes eind juni en bovenal kunt u genieten van de kinderen. Bovendien kunt u de presentatie bijwonen van de geschiedenis van Bosch en Duin, door de Historische Vereniging Den Dolder. Om een uur of vier komt onze bekende buurtgenoot prof. dr B. Smalhout (emeritus hoogleraar anesthesie Universiteit Utrecht) u een paar "levensverhalen" vertellen. Zo hopen wij naast de "normale" feestganger ook mensen te verwelkomen die het minder zien zitten om deel te nemen aan de fantastische, gezellige en muzikale avond. We bieden hen een rustiger invulling van deze dag. Het vervoer voor deze groep wordt geregeld indien gewenst. Al met al denken wij, dat als zo alle leeftijden vertegenwoordigd zijn, iedereen een topdag heeft en het echt genieten wordt.

Ongeveer om 17.00 uur begint het avond-programma en is de ontvangst. Om 18.30 wordt de barbecue gestart en kan het diner beginnen. Hierbij geniet u van uw burens aan tafel en van sfeervolle muziek. De Dutch Treat samen met zangeres Nynke Geertsma zijn voorzien van oer-Hollandse

songteksten. Soms zijn deze teksten een 'vrije vertaling' van het originele nummer, soms is er gekozen voor een volledig nieuw thema of een humoristische invalshoek. Dit is een main-stream jazzband waarbij u gezellig kunt keuvelen en uw medebewoners kunt ontmoeten.



Door Fernande Probst

Heerlijk, het is weer zomer!

En ik ga het me gemakkelijk maken. Na zo veel koken voor de sociëteit, voor familie en vrienden ga ik nu, ongetwijfeld net als u, lekker van de zon genieten.

Buiten eten, picknick en barbecue, niet lang in de keuken staan. Daarvoor heb ik simpele maar o, zo lekkere recepten.

Eén ervan geef ik u vandaag, een appelplaatkoek, heerlijk bij de koffie of thee of als nagerecht, met een bolletje ijs, eventueel een toefje slagroom en een takje munt als garnering.

Ingrediënten voor een bakplaat van ca. 35 bij 30 cm (12 stuks):

- Bakpapier
- 4 (niet geplastificeerde) paperclips
- 250 gram zachte boter
- 250 gram lichtbruine basterdsuiker
- 250 gram zelfrijzend bakmeel
- 5 eieren
- 3 appels
- ½ pot lemon jelly of abrikozenjam
- Eventueel ijs, slagroom en munt.

Bereiding:

Verwarm de oven op 175° C. Knip een stuk bakpapier van ca. 42 bij 36 cm en bekleed de bakplaat hiermee, vouw de hoeken om zodat u een opstaande rand krijgt van ruim 3 cm. Zet de hoeken vast met de paperclips. Klop met de mixer de zachte boter en de

basterdsuiker in ca. 10 minuten romig. Voeg de eieren één voor één toe, de volgende pas als de vorige volledig is opgenomen. Klop er vervolgens 4 eetlepels lemon jelly of abrikozenjam door. Meng het zelfrijzend bakmeel er doorheen en strijk het deeg op de bakplaat. Schil de appels, verwijder het klokkenhuis en snijd ze in kwarten. Druk ze met de bolle kant naar boven in het deeg.

Bak de plaatkoek in ca. 40 minuten goudbruin, bestrijk de koek met even in een pannetje verwarmde jam en zet de koek nog 1 minuut in de oven. Zowel warm als koud te serveren. Veel succes!

Ik wens u een geweldig mooie zomer en zie u graag weer in september!



De overheerlijke "appelplaatkoek" van onze keukenprinses.



Dierenkliniek Den Dolder

Voor gezelschapsdieren en paarden

Dr J.C. Boswijklaan 11a

3734 EA Den Dolder

Tel: 030 - 228 22 11

Fax: 030 - 231 70 03

www.dierenkliniekdendolder.com

Huisvisite mogelijk

Met veel enthousiasme zijn wij in de herfst van 2006 gestart met onze 'salon der verdieping' in de ruimte van de Vereniging van Bosch en Duin. In het begin hebben wij individueel thema's vanuit onze eigen belangstelling en praktijk ingebracht. Hierbij zijn onder meer diverse grote filosofen van Plato (de allegorie van de grot), Marx (historisch materialisme) tot Foucault (het subject) de revue gepasseerd, met daarnaast ook specifieke items zoals: 'het utopisch universum', 'de plaatsbepaling van de artistieke vormgeving' en 'spiritualiteit in de derde levensfase'.

In de loop van vorig jaar werd, mede in overleg met onze deelnemers, besloten om per bijeenkomst een vast thema aan de orde te stellen en aansluitend dit met elkaar te verdiepen. De laatste keer ging het over vervreemding in al haar uiteenlopende facetten, met als belangrijkste vraag: in hoeverre zijn wij vervreemd van onze (directe) omgeving. De meeste avonden konden wij ons verheugen op een vaste kern van geëngageerde deelnemers, die voor een levendig gesprek zorggedragen hebben.

Dit jaar willen wij een pas op de plaats maken om de balans op te maken. Wij willen onze 'salon' nader vormgeven door jou, als geïnteresseerde lezer, hierbij direct te betrekken.

Tegelijkertijd begrijpen wij dat wanneer je meer dan 40 uur werkt, daarnaast een gezinsleven hebt en je sociale netwerk wilt onderhouden en als je dat allemaal goed wilt doen, je weinig tijd over hebt om je te verdiepen in de vraag waarom of waarvoor doe ik dit allemaal?

En als je daarnaast toch nog vrije tijd over hebt dan ben je misschien meer geïnteresseerd in je hobby, je sport,



Door
Henk Kreeftmeijer
en Maarten
van der Kloet

in de AEX of het motorgeluid van je Jaguar of cabrio. Natuurlijk zijn deze dingen belangrijk voor jou. Maar jij kan je zelf ook de vraag stellen: "Ik ben, dus ik besta en waarom besta ik?" Over deze vraag en over datgene wat je echt bezighoudt, in je werk, je privé leven, op het tennisveld en of op de golfclub, willen wij jou de mogelijkheid bieden om met ons en met anderen van gedachten te wisselen. Wat wij kunnen bieden is jou de ruimte te geven in onze salon.

Wij komen één keer per twee maanden bij elkaar om over deze vraag en wat ons verder en anderen in dit leven bezighoudt te spreken. Door met anderen van gedachten te wisselen kan je misschien op andere ideeën komen, of denken: "Bestaat dat ook nog?"

Helaas moeten wij op de meeste

vragen het antwoord schuldig blijven en geven wij niet altijd het juiste antwoord of het antwoord dat van ons wordt verlangd, omdat wij het zouden weten. Maar we stellen wel vragen en geven mogelijke antwoorden, signaleren problemen en zoeken naar denkbare oplossingen.

Heb je zelf suggesties of wil je misschien een onderwerp inbrengen, dan staan wij daar open voor en horen wij met belangstelling wat jou bezig houdt. Daarom zien wij jou gaarne onze salon binnen treden. Reageer nu!

Bel: Henk Kreeftmeijer, 0346 - 35 49 24, of Maarten van der Kloet 030 - 228 57 14. Of mail je verdieping naar: salon@kreeftmeijer.nl, of presentmvd@cs.com

Succes met het geluid van je motor.

WWW.BAASWIJN.NL



J. Baas & Zoon

WIJNKOPERIJ ANNO 1874

Wijnkoperij J. Baas & Zoon
Sporlaan 1, 3735 MV Bosch en Duin
Tel: 030 - 693 1468, Fax: 030 - 691 5020



Wilt u een boomklever horen zingen.? Luister op:
http://www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_park_bos/Boomklever_Sitta-europaea.html

Door Rob Meyer

Terugkerend van een dag hard werken -half mei- zie ik op de oerdrukke A27 vlak bij Nieuwe Wetering vijf ooievaars hun vleugels schoon pulken. Wellicht net aangekomen vanuit Afrika. Ze zitten kennelijk onverstoorbaar op lantaarnpalen in de middenberm. De contrastrijke wit zwarte kleuren van deze enorm grote vogel zijn een verrassing op weg naar en al zo dicht bij Bosch en Duin.

Het is altijd weer een opluchting te zien hoe weinig de natuur zich soms lijkt aan te trekken van de grootscha-

De boomklever is een korte, dikke en actieve vogel met een krachtige puntige snavel. Hij is vrijwel in geheel Europa een tamelijk algemene standvogel. De opvallende en helder klinkende roep is vaak de eerste aanwijzing van zijn aanwezigheid. Ik merk hem het snelst op als hij over de stam omhoog en omlaag kruipend insecten zoekt. En daarin valt ie het meest op als de 7 tot 9 (soms wel 11!) eitjes zijn uitgekomen en de om voedsel smekende snavels van de jongen de ouders geen rust meer gunnen. De klever broedt soms meerdere malen per jaar van eind april tot maar liefst eind juni. De broedduur is slechts twee weken en na 24 dagen vliegen



heden waarin een toename van het aantal koppels is te verwachten. Niet verkeerd, want de zang van deze ijsvogel van het bos is één van de gezelligste en indrukwekkendste

De boomklever... ijsvogel van het bos

lige sloop van rust en ruimte en het is met name de recentelijk ingezette "cerfontainering" van ons luchtruim die een nieuwe bedreiging vormt, niet alleen voor flora en fauna maar ook voor ons zelf.

De start en landingsbanen van Schiphol vormen een snel toenemende belasting voor de gebieden ver daarbuiten en met name het vrijkomen van de vliegcorridors van de voormalige vliegbasis Soesterberg vormen een excuus voor steeds lager overvliegende verkeersvliegtuigen boven Zeist en omgeving.

Een veel kleinere vogel, die overigens helemaal niet trekt maar gedurende een geheel leven gefixeerd is op één en hetzelfde territorium, is de boomklever. Ongeveer zo groot als een mus maar groter lijkend door een enigszins afwijkend silhouet, echter onmiskenbaar fel gekleurd!

de dames en heren alweer uit en nemen dan bij voorkeur hun eerste vlieglessen hoog in beukenbomen waar het relatief veilig is. Pas in de loop van augustus laten de jongen zich ook weer wat lager zien en is de kans groter dat u ze op de voedertafel gaat aantreffen waar zij zich nerveus blijven gedragen.

Het nest is meestal te vinden in een boomholte of in gaten, soms oude spechtnesten. De opening van het nest is altijd maatwerk, wordt zodanig aangepast dat alleen de klever zelf er in en uit kan.

Een klever maakt zijn nest een beetje af maar is geen bouwer. Bestaand vakwerk gemodelleerd door een eerdere bewoner heeft zijn voorkeur.

De steeds meer parkachtige omgeving van onze buurtschap en met name de bij ons steeds meer voorkomende beuk vormen omstandig-

die men zich wensen kan in onze omgeving. Op het menu staan veel insecten, zaden, noten, vruchten, graan en bessen. Harde noten zet hij tussen de boomschors vast en hamert ze dan van bovenaf stuk. Grotere insecten worden met de snavel in stukjes geknipt. De boomklever legt ook voorraden aan.

Het is betrekkelijk eenvoudig om de boomklever naar u toe te halen door in de winter bij voortdurend pinda's op de voedertafel aan te bieden. Zorgt u er wel voor dat de eekhoorns niet alles voor zichzelf opeisen. Het voorjaar erop volgend wordt u gegarandeerd gewekt door de bijna nachtegaalachtige tonen van deze prachtige zangvogel.

"Dus beste lieden, waarschuwt uw tuinmannen!"

In deze vijfde ontroerend-goed ontroering willen wij het niet hebben over een architect en zijn gebouwen maar over een 'stijl' binnen de Nederlandse architectuur geschiedenis, waar ook Bosch en Duin steeds meer door ontroerd wordt. Na het modernisme, het postmodernisme, het deconstructivisme en het supermodernisme raakt ook onze buurtschap steeds meer in de ban van het traditionalisme, hetgeen tot verbeelding komt in de zogenaamde onmoderne architectuur. Vooral het laatste decennium doet deze richting haar opwachting in Nederland en verschijnen er in de pers regelmatig artikelen over deze historiserende 'stijl'.

Het traditionalisme

Het traditionalisme is geen nauwkeurig te omschrijven stijl binnen de Nederlandse architectuur geschiedenis, maar een benaming voor het werk van architecten en opvattingen van opdrachtgevers voor wie conventies, gewoontes en tradities de basis vormen voor hun ideaal van schoonheid. Het kent nauwelijks een continue geschiedenis en suggereert een voortzetting te zijn van iets waarvan verondersteld wordt dat het een lange traditie heeft gehad. Het traditionalisme cultiveert een tijdloos klassiek imago, alsof het al heel lang aanwezig is en nooit is veranderd.

Het traditionalisme ontstaat bij een algemeen ongenoegen over de aard en het tempo van de veranderingen in onze maatschappij en met name met de snelheid waarmee de gebouwde omgeving verandert. Wat volgens traditionalisten verloren dreigt te gaan moet nieuw leven worden ingeblazen, het omvat ambachtelijkheid, symmetrie en authenticiteit.

Geraadpleegde literatuur:
Ibelings, H.; Onmoderne architectuur – Hedendaags traditionalisme in Nederland; Rotterdam 2004; ISBN 90-5662-351-6

Ontroerend goed

Door Maarten van der Kloet. Fotografie: Maarten van der Kloet



De oorzaken van de teloorgang van deze eigenschappen zijn inherent aan modernisering, rationalisering, schaalvergroting en abstractie. Deze leiden tot de verbreking van de betovering en daarmee tot het verlies van – traditionele – betekenis.

Vandaag de dag geniet het traditionalisme een aanzienlijke populariteit bij opdrachtgevers. Het houdt een weigering in om mee te gaan met de eigen tijd. Ook al in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw werd het traditionalisme door

de 'modernen' verguisd. Volgens hen zou dit getuigen van creatieve bloedarmoede.

Door de nieuwe generatie van architecten wordt het vaak afgedaan als irrelevant. Het zou een commerciële knieval zijn voor de behoudende smaak van het grote publiek. Je bent voor of tegen modern, tegen of voor onmodern.

Anders dan vaak wordt beweerd is het traditionalisme niet het tegendeel van modernisme. Zij zijn niet twee zijden

van dezelfde medaille, en evenmin vormen die elkaar uitsluiten. Beiden richtingen komen heden ten dage voor. Net zoals er in het modernisme een beweging te ontdekken is van

De onmodernen

Het onderscheid tussen oud en nieuw is voor de traditionalisten geen onderwerp voor discussie. Er ligt een organisch verband tussen

van gemakzucht. Toch zit er ook een andere kant aan. Het blijkt dat deze architectonische vormen toegankelijk zijn en dat is dan ook wat de meeste opdrachtgevers willen, niet al te modern zijn.

In het afgelopen decennium heeft het traditionalisme in Nederland furore gemaakt, waarvan ook in Bosch en Duin duidelijke 'residentiële' voorbeelden te vinden zijn. Dit geldt niet alleen voor de villa's die onder deze retro 'stijl' zijn gebouwd, maar ook voor het interieur en het meubel design. Met name in het interieur kent het traditionalisme een lange voorgeschiedenis.

De wens om niet uit de toon te vallen houdt het traditionalisme staande. Door

traditie en vernieuwing, is dit zelfde geval aan de hand in die van de traditie. Zij zijn niet onvereenigbaar. Sommige architecten bewegen zich op beide posities, waarbij de traditie op een vernieuwende manier wordt benaderd, als wel omgekeerd, de vernieuwing op een traditionele wijze. De motor achter deze retro 'stijl' is de wens om niet de eigen tijd uit te drukken. Vernieuwing staat niet voorop, noch het bewerkstelligen van een breuk met het verleden. Zij zoeken hun heil in de aansluiting en voortzetting van wat er al is.

het verleden en het heden, het bestaande en het nieuwe. Voor hen is bouwen voortbouwen; het nieuwe komt voort uit het oude en het oude zet zich voort in het nieuwe. Niet de discontinuïteit, maar de continuïteit staat bij hen centraal.

De onmodernen zien de architectuur als een catalogus van elementen, waaruit onuitputtelijk kan worden geput en waarvan de werking al is getest. Het argument om hiervan gebruik te maken kan geïnterpreteerd worden als een vorm

Foto's vlnr/vbnb:
Baarnseweg 20
van der Helstlaan 6
Taveernelaan 41
Douglaslaan 21
Biltseweg 34
Tolhuislaan 4

welbewust conventioneel te zijn kan het een vertrouwde natuurlijke verschijningsvorm krijgen. De beste onmoderne architectuur is er één waaraan je voorbij kunt gaan zonder het op te merken. Haar succes is mede gebaseerd op een verlangen naar gisteren. Ook in Bosch en Duin kiezen de meeste opdrachtgevers voor het tegendeel, datgene wat zij niet willen is een al te nieuwe eigentijdse architectuur die mee surft op de golven van het moderne.

Maarten van der Kloet



Securitas Soesterberg - tel. 0346 - 35 60 70 - www.securitas.nl

Uw partner voor de collectieve buurtpreventie in Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder





boon

De Makelaar

BILTHOVEN - ZEIST

Bericht uit andere hoek, door Bettina Wigman-Verhorst

“Toen de basis nog een vliegheide was”

Over de vliegbasis Soesterberg is de laatste tijd véél geschreven en véél te doen geweest. Hierover hoef ik dan ook geen betoog meer te houden, bij de plannen zoals die er nu liggen, is het uitgangspunt “Natuur” geworden.

Heel terecht want toen het autobedrijf “Verwey en Lugard” uit Den Haag in 1910 dit gebied inrichtte als burgervliegveld, was het een prachtig bos- en heidegebied.

Frits Koolhoven, de beroemde luchtvaartpionier en vliegtuigbouwer, maakte op Soesterberg op 2e paasdag 1911 de 1e proefvlucht met zijn zelfgebouwde vliegtuig “Heidevogel”. In den beginne landde men gewoon op het gras en stonden er maar een paar houten gebouwtjes. Maar toen de Nederlandse Staat het grondstuk in 1913 kocht om er een militair vliegveld van te maken, kwamen daar werkplaatsen en kantoren bij. De luchtvaart was in opmars, maar pas na de 2e wereldoorlog zou de basis uitgroeien tot de vliegbasis die wij nu kennen. Tussen 1940 en 45 werd de basis ingenomen door onze Duitse bezetters en werd het aanvankelijk gebruikt als uitvalbasis i.v.m. de strategische ligging ten opzichte van Engeland. Later werd het grondstuk verder uitgebreid om oefeningen in bombardementen te kunnen uitvoeren. Mede hierdoor en door sloop was de basis aan het einde van de 2e wereldoorlog volledig verwoest.

Inmiddels had men ingezien dat de militaire luchtvaart van groot belang

kon zijn in oorlogstijd en met de komst van het eerste straalvliegtuig en daarna de helikopter begon de opmars van de vliegbasis Soesterberg.

Op 15 augustus 1951 was de basis weer actief en bood veel werkgelegenheid voor de regio: denk aan beveiliging, technici, brandweer, medische verzorging, luchtverkeersleiders en de piloten. Toen in 1954 na de oprichting van de Verenigde Naties de Amerikanen zich op de basis vestigden met de “32nd fighter groep” werd het in onze omgeving een normale zaak als je zo’n grote Amerikaanse slee zag rijden. Jarenlang bepaalden zij het straatbeeld in en om “Soesterburg”. Woonden zij aanvankelijk met hun gezinnen verspreid rond de basis in vnl. gehuurde huizen, eind jaren zeventig kwam er zelfs een speciale woonwijk voor hen.

Maar wat niemand voor mogelijk hield: in 1994 vertrokken de Amerikanen weer even snel als ze gekomen waren. Bovendien kwamen de jaren daarna al de eerste geruchten los over de verdwijning van de basis. Niemand geloofde hierin, want

“Soesterberg is toch de bakermat van de Nederlandse luchtvaart...?” Het oudste vliegveld van Europa en één van de oudsten van de wereld!



Maar het is de waarheid: was het eerst 1 januari 2008, toen 1 januari 2009, nu wordt het toch echt einde oefening voor de militairen in juni volgend jaar.

Wat ons straks rest is een zeer waardevol natuurgebied met een defensiemuseum, wat de gemoederen nog wel even bezig zal houden...

Foto boven: De eerste proefvlucht met “Heidevogel” op vliegveld Soesterberg in 1911.

Foto onder: Frits Koolhoven rechts, poserend in de “Heidevogel”.



Juni

- 21 Vóór 21 juni opgave deelname 17de lustrum. Stuur uw mail naar secretaris@verenigingboschenduin.nl
- 21 Rond 21 juni is er per 'wijk' een jeu de boules evenement. We delen Bosch en Duin en omgeving op in een aantal wijken en men gaat dan bij iemand uit die wijk gezellig een uurtje jeu de boules spelen. U krijgt bericht van degene die dat in uw wijk organiseert.

Juli en Augustus zomervakantie

September

- 12 Fietsenmaker van Amerongen komt bij u aan huis om uw banden gratis op te pompen en eventueel te plakken. Dit om u te prikkelen zaterdag 13 september op de fiets naar het lustrumfeest te komen. U kunt zich opgeven voor deze bandenplakdag bij Annemarie Treurniet 030-693 1189 of 06-15 331 667.
- 13 Lustrumfeest om 15.30 uur worden de gasten, jong en oud, verwacht naar de feestlocatie (op de tennisvereniging) te komen om deel te nemen aan de kinderactiviteiten, de high-tea met muzikale begeleiding, de jeu de boules, de kunstmarkt, de filosofie activiteiten. Een compleet programma treft u op pagina 12 van deze uitgave.
- 24 Sociëteitsavond Vereniging Bosch en Duin en omgeving. Clubhuis Tennisvereniging. Aanvang 18.30 uur. Couvert ongeveer 7 euro. U bent van harte welkom, reserveren is niet noodzakelijk.

Zijn onze pubers geslaagd?

Relaxthee, peptalk, klavertjes vier en zogenaamde ludieke tips als blowen en bier...tja. Laat je niets wijs maken en zie de feiten onder ogen. Examen doen is spannend, al hoeft spanning een goede prestatie niet in de weg te staan.

Twijfel aan jezelf of het zal lukken? Daar zal iedereen wel eens last van hebben, maar twijfel dan op een geschikt moment en niet op het examen zelf. Het examen halen op grond van geluk? Laat je niets wijs maken. Slagen doe je op grond van een goede voorbereiding en een goede examenteknik. Spanning heb je nodig, maar piekeren kan hinderen. Uit onderzoek op de gehele wereld blijkt dat lichamelijke spanning (zenuwachtigheid, droge keel, misselijk, enz.) nauwelijks invloed heeft op presteren, maar dat gepieker wel een slechte invloed kan hebben. Eenvoudig gezegd: piekeren hindert bij het nadenken en hier zal je een beetje handig mee om moeten gaan. Tja handige tips voor de volgende keer.

Inmiddels weten de circa 205.000 middelbare scholieren de uitslag van hun eindexamen. Geslaagd, gezakt of een herexamen meer mogelijkheden zijn er niet. Gezakt is de meest dramatische uitslag en vereist een goede strategie, ga je het nog een keer proberen op dezelfde school of wijk je uit naar Utrecht voor kleinschaliger onderwijs. Een herexamen betekent als een speer naar Leiden voor een herexamentraining en bovenstaande tips toepassen. Geslaagd is de meest relaxte uitslag, er volgt ongetwijfeld een spectaculair eindexamenfeest in de tuin met taart, champagne, bier en FELICITATIES! Mocht het rumoerig zijn in uw omgeving dan heeft u niet het lustrumfeest gemist, maar vieren de burens het feit dat er een diploma gehaald is.

Toegangskarten voor het lustrumfeest op 13 september 2008 kunt u bestellen door 27,50 euro over te maken op rekening 542489 t.n.v. Vereniging Bosch en Duin o.v.v. Lustrum en uw naam. Uw eventuele eerdere storting van 20 euro wordt uiteraard verrekend.

Nog geen lid van de vereniging Bosch & Duin's Belang?

Het lustrumfeest is een goede reden om lid te worden van de vereniging Bosch en Duin. U kunt lid worden en tevens uw deelname aan het lustrum bevestigen door te e-mailen naar secretaris@verenigingboschenduin.nl.



Vereniging Bosch en Duin e.o.

Voorzitter: Rob Meyer

Secretaris: Myriam Driebeek-Vaessen
secretaris@verenigingboschenduin.nl

Penningmeester: Annelies Schuler
penningmeester@verenigingboschenduin.nl

Kascommissie: Leo van Egeraat

Verkeer Veiligheid en Milieu:

Freerk André de la Porte

Ruimtelijke Ordening /

Juridische Zaken: Hans Voorberg

Beveiliging: Ludger van Zwetselaar

Sociëteit: Yvonne Dekker

Jeugd: Mariëlle van Overvest

Lustrum: Casper Treurniet

Web Master: Gert Huber

Archivaris: Maarten van der Kloet

Opgeven als nieuw lid (€ 25,- per jaar)

Per e-mail: secretaris@verenigingboschenduin.nl

www.verenigingboschenduin.nl