



Bosch & Duin's Belang!

Informatiebulletin van de Vereniging Bosch & Duin en omstreken. Vierde Jaargang, Uitgave december 2008

Op naar 2009!

Een prachtige herfst leidde ons de winter in. We staan aan de vooravond van Kerstmis, oudjaar en het nieuwe jaar 2009.

Waar in de zomervakantie het werk vaak toch gewoon doorgaat, biedt de Kersttijd nu juist een unieke gelegenheid waarin voor de meesten onder ons alles echt even stilstaat.

De rust, de stilte zijn hard nodig.

2008 was een bewogen jaar en zal aan niemand zo maar voorbij zijn gegaan. Er is alle aanleiding een rigoureuze ommezwaai te wensen.

Wanneer er minder te verdelen valt nemen spanningen toe.

We denken met name aan diegenen bij wie de recentelijke ontwikkelingen het hardst zijn aangekomen. In de meeste gevallen ver weg bij ons vandaan.

Desalniettemin, een nieuw jaar, nieuwe kansen! We gaan er weer stevig tegenaan! Voor een extra impuls bent u van harte welkom op de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel op zaterdag 3 januari die de Vereniging Bosch en Duin en omstreken samen met de Tennis Vereniging Bosch en Duin voor u in petto heeft. Meer informatie leest u op de achterzijde van deze uitgave.

Wij wensen u alvast zeer gezellige kerstdagen en een voorspoedig 2009!

Vereniging Bosch en Duin en omstreken, Myriam Driebeek-Vaessen, Annelies Schuler, Freerk Andre de la Porte, Hans Voorberg, Marielle van Overvest, Yvonne Dekker, Caspar Treurniet, Rob Meyer

Interview met Drs. R.P.M. van de Wijgerd door Barbara van der Lely-van Erckelens

De deur zwaait open en Rob van de Wijgerd ontvangt mij met thee en chocola in de gezellige zitkamer.

Vertel eens wat over je jeugd.
Wat wil je weten?

Alles!

Ik ben opgevoed in Wassenaar, waar ik veel heb gesport (hockey, cricket). (knap om je jeugd in één zin samen te vatten!)

Wist je al vroeg dat je arts wilde worden?

Nee, ik wilde altijd dierenarts worden.

Waarom heb je dan voor geneeskunde gekozen?

Destijds waren vele dierenartsen werkeloos. Ik kom uit een gezin van zakenmensen, dus het was gepast om een studie te kiezen, waarmee je een baan kon krijgen.

Na mijn eindexamen HBS-b heb ik als 17 jarige 4 maanden gewerkt als klerk op een scheepswerf in Canada. Ik zat bij een Frans Canadees gezin in huis en heb een fantastische tijd gehad. Daarna ben ik in Leiden medicijnen gaan studeren. Aanvankelijk heb ik veel plezier gemaakt en weinig studieresultaten behaald, maar goed, toen ik voor de 3e keer mijn kandidaats had gedaan, kreeg ik ineens de smaak te pakken en heb toen in één keer mijn doctoraal gehaald. Omdat de tijd in Canada me zo goed bevallen was, wilde ik wel terug. Ik dacht zelfs aan emigreren. Ik heb kunnen regelen dat ik één van mijn coschappen (gynaecologie en verloskunde) in Suriname kon doen. Samen met mijn echtgenote en een bevriende arts en zijn vrouw ben ik toen naar Paramaribo vertrokken waar ik 5 maanden gewerkt heb. Om te kunnen emigreren, wat mijn grote wens was, moest ik ook het Amerikaanse artsenexamen doen, op het Consulaat. Dat was een zwaar examen: 180 vragen in 3 uur tijd, een uurtje pauze en dan weer 180 vragen, maar

ik heb het gehaald! Na de coschappen in Suriname ben ik met mijn vrouw via Amerika naar Canada gereisd om daar te solliciteren. Ik had in Trinidad een mooi pak gekocht en was vol goede moed... Helaas waren er 120 inturns, waarvan maar 3 plaatsen voor niet-Canadezen bestemd waren en van die 3 plekken waren er al 2 voor Amerikanen bedoeld. Het is me daar dus niet gelukt.

Heb je het dan niet ook in de USA geprobeerd?

Ja, maar ook daar maakte ik geen kans. Ik wilde ook persé uit dienst blijven en heb nog vergeefs geprobeerd om gouvernementsarts te worden op Bonaire.

Was het een grote teleurstelling dat je én niet in het buitenland aan de slag kon én nog in dienst moest ook?

Ja, maar ik heb me er snel weer overheen gezet. Die diensttijd was eigenlijk best leuk. Ik kreeg mijn opleiding in Amersfoort en dan hadden we "bivak" in Austerlitz. Trokken we elkaars tenten om en zo! We hebben veel plezier gehad. Daarna kreeg ik een staffunctie bij het Ministerie van Defensie. Ik deed keuringen en moest me bezighouden met de samenstelling van een bateljonspost: wat voor instrumenten en medicijnen er moesten zijn... ach, het was voor mij verloren tijd, maar ik heb wél goed leren biljarten in mijn vrije tijd!

Hoe ging het verder toen je uit dienst kwam?

Ik had een overste leren kennen die chirurg was in het L.A.Z. (Leids Academisch Ziekenhuis, red.) en hij heeft ervoor gezorgd dat ik een plaats kreeg bij interne geneeskunde. Dat was in 1976. Ik raakte geïnteresseerd in Intensive Care en besloot om de opleiding anesthesie te gaan volgen.

En dat beviel kennelijk niet?

Ach weet je, mensen zeggen weinig

Het leukste vond ik de bevelingen, het waren echt de krenten in de pap!



terug als ze onder narcose zijn! Nee, zonder gekheid, ik miste het contact.

Hoe ben je uiteindelijk als huisarts hier terechtgekomen?

Er bestond toen nog geen huisartsopleiding, je kon gewoon gaan werken. Via een hockeyvriendje ben ik in Den Dolder terechtgekomen om de praktijk waar te nemen van dokter van der Vet. Deze arts dacht er over om zich te gaan specialiseren. Uiteindelijk is hij dat ook gaan doen en toen heb ik de praktijk overgenomen in 1978.

Een leuke bijkomstigheid was dat collega Dick van Lier nog een huisgenoot van me was geweest in Leiden!

Zie je het beroep als een roeping?

In het begin nog niet, dat kwam pas later. Ik heb mijn beroep altijd met veel plezier uitgeoefend. Het leukste vond ik de bevallingen, de spanning, de vrolijkheid, het waren echt de krenten in de pap voor mij, ik vond het fantastisch!

Het leven tegenover de dood heeft me overigens altijd geïntrigeerd. Toen ik in het ziekenhuis algemene diensten deed constateerde ik eens de dood bij een patiënt om vervolgens 10 minuten later in de verloskamer een tweeling ter wereld te laten komen. Dat proces van geboorte en sterven, leven en dood, intensive care heeft me altijd enorm beziggehouden.

Ik heb indertijd heel veel geleerd van een jonge internist. Hij volgde 1x per week colleges filosofie en dan nam ik zijn praktijk over. Ik was erg onder de indruk van zijn werkwijze, zoals deze man kon luisteren naar patiënten, stiltes kon laten vallen waar nodig, respect toonde, oprechte aandacht schonk, een bijzondere man, waar ik veel aan gehad heb....

Hoe sta je tegenover euthanasie?

Het is één van de zwaarste dingen om

te doen. Het kost me heel veel moeite maar ik ben er nooit voor weggelopen. Mensen beseffen vaak niet wat het met een arts doet. Het is natuurlijk wel het uiterste middel. Eerst dient zo goed mogelijk de palliatieve zorg toegepast te worden. Ik vind dat de patiënt zelf moet bepalen wat hij wil en ik zelf moet me er voor mijn eigen geweten wel mee kunnen verenigen. Ik streef ernaar het proces met zoveel mogelijk respect te behandelen, zo empathisch mogelijk. Kijk, je kunt je pas echt inleven als je ook iets van jezelf laat zien. Zo ging er dus ook



elke keer een klein stukje van mezelf dood, een laagje eraf, totdat ik op een gegeven moment bij de bodem was gekomen en er de energie niet meer voor had.

Ben je nu helemaal gestopt met werken?

Nee, ik doe nog wel ouderenzorg en

ik neem zo nu en dan waar voor collega's. Dat doe ik met veel plezier.

Denk je wel eens over een patiënt: daar heb je die zeurpiet weer?

Ach ik heb natuurlijk een bepaalde groep aan me voorbij zien komen (oei, wat tactisch!), maar ik probeer het altijd lichter te maken voor de mensen.

Als iemand zegt pijn in zijn buik te hebben, kijk ik eerst naar het lichaam en als er niets aan de hand blijkt te zijn, dan kijk ik naar de psychische kant.

Je had zo graag in Canada willen werken. Heb je er ooit aan gedacht om tropenarts te worden?

Ja, wel eens, maar toen ik in Suriname wel 100x had uitgelegd dat men vanwege de hygiëne beter zijn ontlasting op de wc kon doen dan ernaast of op het land en zij zich er toch niets van aantrokken, kwam ik tot het besef dat werken in de tropen toch niet echt iets voor mij was. Ik vind dat er niet alleen aan voorlichting gedaan moet worden, maar dat er vooral onderwijs gegeven moet worden. Ik bedoel hiermee dat de mensen moeten gaan begrijpen waarom bepaalde dingen op medisch gebied belangrijk zijn.

Ze moeten zich er zelf van bewust worden, anders blijft de ontwikkelingshulp een gebed zonder end.

Over gebed gesproken, speelt het geloof een rol in je leven?

Ja, het is wéér een rol gaan spelen. De basis werd gelegd in mijn jeugd, toen ik een christelijke lagere school bezocht. Later heb ik wat losgelaten, maar doordat ik Henny heb leren kennen die erg gelovig is, ben ik me er weer in gaan verdiepen. Ik heb me zelfs laten dopen met Pinksteren en dat heeft me meer gedaan dan ik had gedacht.

Een mooi einde van een warm gesprek met een aimabele dokter.

Een aimabele dokter!

Kennis, Kracht en Klantgericht

Nassau - van Rossem

WONINGMAKELAARS & BEDRIJFSMAKELAARS

Vanaf 1 september 2008
2e vestiging in Bilthoven

Voor advies bij:

- verkoop en aankoop
- kantoren en bedrijfspanden
- verhuur en huur
- taxaties en hypotheek
- woningen en winkels
- beleggingen



Henk van Dijk, Joyce Groothoff, Hans van der Peijl, Tjeerd de Boorder, Jaap van Dijk.

Emmaplein 14 te Bilthoven
www.nassauvanrossem.nl

030-228 28 71





Aanleg en onderhoud van uw tuin? 't Wencop!

Hoveniersbedrijf 't Wencop
Wencopperweg 64, 3771 PP Barneveld
T 0342-416501 • F 0342-492794
E wencop@wencop.nl



www.wencop.nl



Getjilp en de musenpan!

Door Rob Meyer

De meest grijze vogel is wellicht de mus. Hij ontgaat ons makkelijk. Pas wanneer je een hele kolonie zich tegoed ziet doen aan een beukenhaag realiseer je je dat het geluid van de mus wel erg bijzonder is en bovendien buitengewoon gezellig!

Een beetje vogelaar trekt al gauw zijn schouders op voor de mus, niets bijzonders, zo grijs als wat, niks an! Maar, luister eens goed. Het getjilp van de mus, het 'schoffie van onze omgeving', is één van de meest opmerkelijke geluiden om ons heen.

Op een mooie dag, liggend in de stoel omdat ik verder toch niets om handen heb, brengen juist de mussen me door hun opgewonden gepraat in een vredige stemming. Het lijkt haast of het geluid van de mus veel sterker echoot dan de zang van welke andere vogel ook. Het zal mijn verbeelding wel weer zijn. Anders dan de meeste andere vogels in onze omgeving leeft de mus graag in een groep. Hij vestigt zich graag blijvend in onze omgeving. Er zijn twee soorten mussen in Nederland. De Huismus is de meest talrijke van de twee. De ander is de Ringmus. Deze komt 10 keer zo weinig voor als de Huismus. Ze lijken op het eerste gezicht sterk op elkaar, klein, overwegend grijs, maar er zijn toch ook opvallende verschillen. De Huismus heeft een grijze kruin, de Ringmus een bruine. Daarnaast ontleent de Ringmus zijn naam aan een duidelijke witte ring om de hals.

Velen van ons zijn opgegroeid met de waarschuwing dat zure regen het merendeel van de Nederlandse bomen te grazen zou nemen. Van de vele tekenen dat het slecht gaat met de aarde wordt ook de steeds minder voorkomende mus in toenemende mate in het geding gebracht. Onder andere omdat we ons tafelkleed niet meer buiten uitkloppen

(velen van ons gaan zelfs niet eens meer aan tafel) en als er dus minder kruimels op straat liggen zijn er ook minder mussen. Meer voor de hand liggende reden voor de afname van het aantal mussen is dat ons land verstedelijkt, steeds minder akkerbouw bedrijft en er met name er geen graan meer wordt verbouwd. Het lijkt er op dat de volwassen vogels zich nog enige jaren hebben kunnen handhaven, maar dat voor de jongen van deze zaadetende soort onvoldoende insectensoorten meer te vinden zijn om hen vliegvlug te kunnen laten worden.

Jongen worden voor een groot deel namelijk met insecten gevoerd, zoals dat bij vele zaadeters het geval is. Die insecten kunnen op velerlei wijzen zijn verdwenen onder meer door ongezonde stadslucht veroorzaakt door verkeer maar ook intensief gebruik van allerlei gifstoffen om zogenaamd 'onkruid' en lastige insecten te bestrijden. Op bepaalde plaatsen op het platteland komen wij soms nog hele groepen Huismussen tegen. Dat valt op. Daar is het leven nog aangenamer. Hoe staat het bij ons? De bladblazer speelt een rol. Dat met enig plezier (en wellicht ook met wat lawaai gepaard gaand) voor velen het schoonhouden van de oprijlaan en het grasveld wordt gespeeld met blad valt nog wel te begrijpen.

Er gaat wellicht 'rust' van uit van al die dwarrelende blaadjes. Maar sommigen onder ons slaan door en nemen tegelijkertijd maar het hele bos onderhanden. Met behulp van dit apparaat kan daarmee in de periode van een dag rigoureuus de hele biotoop voor alles wat leeft worden weggebuldoerd. Spinnen, torren, kevers, padden, mieren maar vooral veel insecten die in mindere mate bekend zijn voor met name deze wellicht verdwaalde stadsbewoners worden met deze fameuze stofzuiger van het terrein -ooit bos- verjaagd.

Geen vogel, maar ook geen buur die zich nog op zijn gemak voelt met zich op de natuur wraaknemende en zich uitlevende individu die zich wellicht in de stad veel meer had thuisgevoeld. Met de eerstvolgende novemberstorm zet de wind lachend het blad dat nog bij de burens is blijven liggen terug over het hek in een poging de humuslaag te herstellen. De stilzwijgende soepele samenwerking met de plantsoendienst roept optrekkende wenkbrauwen op. Sommigen van ons halen professioneel al het blad en de jarenoude humuslaag tijdig het bos uit zodat de hele natuurlijke voedselvoorraad voor een geheel jaar op tijd weer de gemeentelijke bladzuiger in kan. En dan maar klagen over de stijgende prijs van elektriciteit!

Terug naar de mus.

Behalve de kat is ook de sperwer gek op mussen. De sperwer ziet lachend toe op al die kleine drukte en haalt zijn voedsel brutaal op, op het moment dat de kinderen nog maar net aarzelend uitvliegen. Mussen broeden graag dicht bij u, -liefst onder de dakpannen. Steeds vaker wordt door ons de toegang tot de onderste rij pannen afgesloten door gaas of zogenaamd vogelschroot. Door deze barrière een rij naar boven te verplaatsen kunnen mussen hun nest maken onder de onderste rij pannen. Het is nota bene een Bosch en Duiner die heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een mussenpan waarmee de mus weer een kans kan krijgen. De dakpan kan gewoon worden ingesponnen in het bestaande pannendak en levert behalve een veilige plek voor de mus voor u een schitterende optie op dat eindeloze en zo rustgevende getjilp om het huis. Deze mussenpan is onder meer verkrijgbaar bij Waveka. Bladblazers hebben ze daar weer niet!

"Dus beste lieden, waarschuwt uw tuinmannen!"

Toespraak van onze burgemeester, drs. J.J.L.M. Janssen t.g.v. het 85-jarig bestaan van de Belangenvereniging Bosch en Duin e.o. op 13 september 2008

Alles met passie!

Dames en heren, hartelijk dank voor uw uitnodiging om hier te zijn en deel uit te maken van dit feest ter gelegenheid van het 85-jarig jubileum van de Vereniging Bosch en Duin en omgeving. Dit jubileum is groots van opzet, zoals we van Bosch en Duin kunnen verwachten. Bosch en Duin doet haar naam eer aan.

Ik neem u mee terug in de tijd. In 1923 vierde Koningin Wilhelmina haar 25-jarig regeringsjubileum. In Bosch en Duin was het de hele dag feest en oranje was dé kleur. De voorzitter van de feestcommissie was de heer Jockin, hij had de pareltjes op zijn voorhoofd van het vele werk om het iedereen naar de zin te maken op deze speciale dag. Jong en oud was op de been. U moet zich voorstellen dat bij de uitspanning Bosch en Duin, nu

De Hoefslag, een grote tent was neergezet waar zo'n 200 personen in konden. Bij het begin van de inrit had men een met bloemen versierde erepoort opgericht en de weg naar het feestterrein met slingers versierd. Van 9 uur in de ochtend tot 5 uur in de middag waren er kinderfeesten en 's avonds was er een optreden van de bekende cabaretier Jean Louis Pisuise. Hij trad die avond op met zangeres Jenny Gilliams, die twee jaar later zijn derde echtgenoot zou worden. Ja, Bosch en Duin maakt wat los in de mens. Passie! De toenmalige burgemeester Baron van Tuyll van Serooskerken sloot de avond af met een toespraak.

Maar waarom vertel ik u dit? Nou, een paar dagen na dit geslaagde Oranje-feest kwam een aantal bewoners van Bosch en Duin bijeen en besloot men

tot oprichting van de 'Vereniging Bosch en Duin en Omstreken'. Zo was er uit iets-moois, iets goeds voortgekomen. Uit de losse bebouwing van Villa-Park Bosch en Duin was opeens een gemeenschap ontstaan. Die gemeenschap is met de jaren alleen maar sterker geworden. Hier wonen mensen die van hun woonomgeving houden en dit willen behouden. Dat blijkt onder andere uit de ongekende betrokkenheid bij diverse discussies en ontwikkelingen. U bent een goede bekende van de Zeister politiek. Het houden van blijkt ook uit een uitstekend georganiseerd dorpsleven met een keur aan activiteiten voor groot en klein. Alles even professioneel, alles met passie. Alles voor de volle 100%, met hart én nieren!

Dames en heren, inwoners van Bosch en Duin, gefeliciteerd met het 85-jarig jubileum van uw belangenvereniging. Blijf zo gepassioneerd over uw schitterende woonomgeving en de mensen om u heen. Dat maakt Bosch en Duin zo uniek. Maak er een geweldig feest van met elkaar!

Dank voor uw aandacht.

Burgemeester Janssen en voorzitter Rob Meyer delen hun passie voor humor!



Arnoud van der Muelen Wolf Hoveniersbedrijf is een modern en professioneel hoveniersbedrijf dat als doel heeft:

het leveren van uitstekende dienstverlening dat geheel voldoet aan uw wensen.

Wij werken met respect voor oorspronkelijke details. Door karakteristieke elementen te behouden en nieuwe facetten toe te voegen. Met als resultaat een eigenzinnige, hedendaagse uitstraling van uw buiten.



Arnoud van der Muelen Wolf

HOVENIERSBEDRIJF

Fornheselaan 216a, 3734 GE Den Dolder, Telefoon: 030 - 695 31 72 E-mail: info@muelenwolf.nl Internet: www.muelenwolf.nl

Parkland Zoetbrood

MAKELAARDIJ ASSURANTIËN

Bemiddeling bij:

- verkoop • aankoop • taxaties
- hypotheeken • verzekeringen

Parkland Makelaardij
Dolderseweg 138c
3734 BL Den Dolder

030 - 228 35 30
info@parkland.nl
www.parkland.nl

Zoetbrood Assurantiën
Dolderseweg 138d
3734 BL Den Dolder

030 - 229 05 58
algemeen@zoetbrood.nl
www.zoetbrood.nl





Samen drukken we die kosten!

Bas Seldenrijk en Robert Vos, bewoners van Bosch en Duin, zijn dermate verontrust over de zoveelste prijsverhoging van de energie nota dat zij een website hebben opgezet en zijn overgegaan tot een inventarisatie voor uw belangstelling om gezamenlijk een lagere prijs voor die energie te onderhandelen. De belangstelling is overweldigend. Nog niet gereageerd? Surf snel naar de website, Doen!

Bas Seldenrijk en Robert Vos, initiatiefnemers van energiekantoor Bosch en Duin: "Kosten energie rijzen de pan uit!"

www.ekbd.nl

"Beste burens, Ook dit jaar zijn wij (ondergetekenden) geschrokken van onze energierekening en bedachten: daar moet wat te verdienen zijn. Niet voor niets worden we regelmatig telefonisch gestoord door allerlei aanbieders met ondoorzichtige aanbiedingen. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2008: € 1869,- voor

grondstofprijzen in de eerste helft van dit jaar." Onze (ondergetekenden) energierekening is een veelvoud van dit bedrag en dat zal voor jullie niet anders zijn, toch? Onze schatting is dat we in Bosch en Duin totaal 5.10 miljoen euro aan energiekosten betalen. Om een stevige onderhandelingspositie te hebben, willen we bij voorkeur namens

gas en elektriciteit. Dat is 8% (€ 144,-) meer dan in 2007: Voor 2009 zal het niet anders zijn volgens Erik Roddenhof, commercieel directeur van Nuon: "De energietarieven voor particulieren gaan per 1 januari fors omhoog. Voor een gemiddeld huishouden valt de rekening 160 euro per jaar hoger uit. Gas wordt 11 procent duurder en elektriciteit 21 procent. In juli werd energie al 8 procent duurder. Volgens Roddenhof is de tariefsverhoging te wijten aan de stijging van de

alle huishoudens in Bosch en Duin spreken. Als u interesse heeft, stuur dan geheel vrijblijvend een e-mail aan: energiekantoor.boschenduin@gmail.com We sturen u vervolgens direct een registratieformulier. Bij voorbaat dank voor uw medewerking."

Met vriendelijke groet,
Robert Vos, Tolhuislaan 10, 3735 KG Bosch en Duin, 030 - 699 2116
Bas Seldenrijk, Populierelaan 3A, 3735 LG Bosch en Duin, 030 - 692 4240



Zwembaden in elke maat!

Pinguin Pools houdt zich al ruim 35 jaar bezig met de bouw en installatie van zwembaden, sauna's, whirlpools en Turkse stoombaden. Tevens is het bedrijf gespecialiseerd in:

- * verwarming en reiniging van het water
- * renovatie van tegel-, en betonwerk
- * zonne-energie
- * renovatie van terrassen
- * chloorvrije zwembaden
- * folie vervangen van zwembaden

Vrijblijvende prijsopgaaf op aanvraag
Pinguin Pools
zwembad techniek b.v.

Taveernelaan 40 • 3735 KD Bosch en Duin • T 030 2293090 • F 030 2250710 • www@pinguin-pools.nl

Sociëteit Bosch en Duin

De afgelopen maanden hebben we 3 interessante sprekers ontvangen op de Sociëteit.

In september heeft Juup van Werkhoven, dominee van Het Witte Kerkje aan de Amersfoortseweg, de gelegenheid gegrepen om met haar, haar levensvisie en haar plannen voor wat het kerkje betreft, kennis te maken.

De derde woensdag in oktober kregen we een interessante en vooral leerzame lezing over de Griekse en Romeinse theater geschiedenis van Herman Altena. In november zou John Mulder ons meenemen naar de wereld van drank, seks en rock and roll, maar hij kon zijn toezegging helaas niet nakomen door zijn drukke werkzaamheden. Ans Gommers heeft ons op die derde woensdag een nostalgische, muzikale presentatie gegeven over Amerikaanse componisten van rond de 20ste eeuw.

Het zijn altijd weer leermomenten met natuurlijk lekker ontspannen bijpraten met buurtgenoten op de Sociëteitsavonden. Ook de vrijheid van komen en gaan geeft de avonden een ontspannen sfeer. En, Fernande staat alle avonden garant voor een smaakvol begin met haar altijd heerlijke gerechten. December is Hazenpepermaand, dus geen spreker maar wel heel veel gezelligheid!

In het nieuwe jaar hebben we weer een aantal leuke en vooral leerzame presentaties en in de maand april nodigen we weer nieuwe bewoners en gezinnen uit om zich te presenteren aan hun buurtgenoten. We sluiten het seizoen in mei of een traditionele wijze af met een Zalmavond.

Sociëteit
21 januari '09

Woensdag 21 januari 2009 en woensdag 18 februari worden de inleidingen verzorgd door de heer **Ed Veltkamp en Siebout Gooszen**. Wie op welke woensdag de inleiding verzorgt, leest u in de uitnodiging die u 10 dagen voor de avonden per e-mail ontvangt.

Ed was tot 2006 als Senior Vice President verantwoordelijk voor de wereldwijde 'Research & Development' programma's op het terrein van voeding van het Unilever concern. Hij studeerde wis- en natuurkunde. Promoveerde op het terrein van de moleculaire genetica en was o.a. als hoogleraar in de toegepaste erfelijkheidsleer en de industriële biotechnologie verbonden aan de VU. Tijdens de Sociëteitsavond gaat Ed vertellen over 'Het geheim achter voeding en gezondheid'.

Sociëteit
18 februari '09

Siebout is voorzitter van de Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen (ACvZ) in Soesterberg. We staan o.a.



Werk van Hans van der Leen



Spreker Siebout Gooszen: "Zweeft u een avondje mee?"

stil bij het maatschappelijk belang, de sport, de recreatie en het toerisme van het zweefvliegen. Het is vanuit recreatief oogpunt een speciale vorm van dagrecreatie waar velen plezier aan beleven uit de wijde omgeving. Vliegen heeft de mens altijd aange trokken. Ook in die zin is ieder vliegveld een echte publiekstrekker waar velen een leuk dagje uit aan beleven. Vaak in combinatie met een fiets- of wandeltocht waarbij even uitgerust wordt op een terras onderweg om te kijken. En wat te denken van de mogelijkheid om eens even mee te vliegen. Overigens iets wat nu niet kan omdat de vliegbasis niet openbaar toegankelijk is.

Sociëteit
18 maart '09

En op woensdag 18 maart komt **Edelsmid Hans van der Leen** ons laten zien welke prachtige sieraden en andere kostbare en/of dierbare voorwerpen hij kan maken. Hans van der Leen heeft 25 jaar ervaring als edelsmid. Hij heeft, na zijn opleiding in Schoonhoven, voor 5 verschillende ateliers in de Verenigde Staten gewerkt en is 2 jaar werkzaam geweest als docent aan de Zeister Edelsmidse in Zeist. Hij is met name gespecialiseerd in het maken van wasmodellen en het zetten van stenen.

Hoe een droom over een zeilvakantie werkelijkheid werd...

De kinderen van Christophorus in Bosch en Duin wonen in een prachtige omgeving. Dat weet u natuurlijk wel! Mooie huizen met veel bos in de directe omgeving. Het kan niet beter! Maar ook deze kinderen moeten er soms even uit en een vakantie naar een ander deel van Nederland verbreedt de horizon en geeft nieuwe energie en mogelijkheden.

Dat kost geld, niet in de laatste plaats omdat de kinderen van Christophorus veel extra zorg en aandacht vragen. De stichting Vrienden van Christophorus en Monuta Charity Fund geeft ze dat geld graag. Uit het dagelijkse budget is dat immers nauwelijks te realiseren. Veel van de extra's voor de kinderen van Christophorus wordt mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden van Christophorus. Zij helpt waar het kan en heeft dit jaar hard gewerkt om de financiering van een reis mogelijk te maken. En met succes!

Een aantal kinderen heeft dit jaar de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan een zeiltocht over het IJsselmeer. Juist voor deze kinderen is het heerlijk om de wind door hun haren te laten waaien en te genieten van het uitgestrekte water! Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers werd een zeiltocht georganiseerd voor kinderen van Christophorus. De zeilreis startte in Lemmer en voerde de deelnemers over het IJsselmeer en de Waddenzee. Met de meer dan 100 jaar oude tjalk "De Voorwaarts" deden ze onder meer Vlieland, Schiermonnikoog en Terschelling aan. Na een aantal prachtige dagen op het

water hebben de deelnemers afscheid genomen van het schip en zijn bemanning. Het was mooi! Deze vakantie werd mede mogelijk gemaakt door een prachtige gift van het Monuta Charity Fund. Zij stelde graag geld beschikbaar voor een zeilvakantie. Met het geld kon de boot worden gehuurd! De cheque werd in september door twee van onze jonge deelnemers aan de zeilvakantie in ontvangst genomen. Volgend jaar wil de stichting Vrienden van Christophorus heel graag opnieuw een aantal kinderen van een vakantie laten genieten. Maar dat kost geld. Helpt u ons? Stort uw bijdrage



Op Christophorus in Bosch en Duin wordt een cheque uitgereikt door een medewerker van Monuta Charity Fund. De cheque werd in ontvangst genomen door een aantal kinderen dat deel had genomen aan de zeilvakantie.

op bank nummer 39.52.39.605 t.n.v. de stichting Vrienden van Christophorus, Bosch en Duin.

Namens de kinderen veel dank voor uw bijdrage en voor het feit dat u zo met de stichting Vrienden van Christophorus en onze kinderen meeleeft!

René van Beek
Bestuurslid stichting Vrienden van Christophorus.

!!! Het bestuur van de Vereniging gaat u graag voor en heeft vlak voor deze kerst 250 Euro overgemaakt, helpt u mee de kinderen het water weer op !!!





boom

De Makelaar

BILTHOVEN - ZEIST



**Functioneel
Artemide**

Pasklaar Interlúbke



- INTERLÚBKE • MINOTTI • MONTIS • POLTRONA FRAU
- GIORGETTI • GELDERLAND • VITRA • WITTMANN • LEOLUX
- THONET CASAMILANO • BENCH • COR • ARCO • TONELLI
- LINTELOO • PASTOE • ARTEMIDE • MOOOI • BRAND VAN EGMOND
- LOUIS POULSEN FLOS • PRANDINA • FOSCARINI
- INGO MAURER EIKELBOOM • TRECA DE PARIS • KENDIX
- DE PLOEG • SAHCO HESSLEIN • JAB • CHRISTIAN FISCHBACHER
- JOEL DELY • KINNASAND • NYA NORDISKA • RUBELLI • KINAST
- DANSKINA • CUNERA • DESSO • VAN BESOUW A LA CARTE
- MID • NOUWENS-BOGAERS

**Dromerig
Trega**



**Oorspronkelijk
Vitra**



U vindt het achter de gevel van

**veldhoven
interieurs
bilthoven**



030-2282591 www.veld-int.nl

**Sfeervolle
aankleding**



Aan de Jeu de Buren wedstrijden die vooraf gingen aan het lustrum, hebben circa 150 Bosch en Duiners deelgenomen. Wat bij het vorig lustrum nog als een aardige aanjager naar het uiteindelijke feest werd georganiseerd, is inmiddels uitgegroeid naar een aantal festiviteiten die elkaar - voor wat betreft omvang aankleding en gezelligheid - aardig naar de kroon steken. Heel Bosch en Duin leek aan het boulen geslagen!

Met een enorme inzet wordt gestalte gegeven aan gezellige tuinpartijen tot en met wijnproeverijen toe. De sfeer is fantastisch, burens leren elkaar (beter) kennen en er wordt vooral veel gelachen.

We zijn er echter nog niet. Breken deze partijen alle records waar het gaat om de immense belangstelling, de spelregels lijken nog aardig uiteen te lopen!

Bovendien hebben we een winnaar! Tijdens het jubileum feest werd de finale afgesloten door het team van Jan Willem Gommers en Karl Rothweiler en naar nu blijkt vooral door de tomeloze en scherp gerichte inzet van Karls zoon Guy. Na onderling overleg wordt besloten dat Guy (11) en zijn broer Joost (14) de prijs mogen gaan ophalen.

Vliegveld Soesterberg.

Een mooie zondag in oktober. Laag licht, nog weinig thermiek in de vroege ochtend, dus nadat we zijn doorgelaten bij de controle van vliegbasis Soesterberg eerst maar even naar de hangar van de zweefvliegclub om enige uitleg te krijgen over de techniek en natuurlijk hoe de parachute te gebruiken bij noodgevallen.

We zijn met een redelijke grote groep aanwezig, Joost en Guy, Karl, Doon van de Ven, de man van al die mooie foto's in 'Bosch en Duin's Belang', en speciaal voor deze gelegenheid de voorzitter van de Amsterdamsche club voor zweefvliegen Sibout Gooszen die vandaag ook de piloot zal zijn.

Eén van de toestellen wordt uit de hangar gehaald om de meest belangrijke instrumenten aan boord uit te leggen, evenals het vliegen zelf. Ondertussen doet straks hopelijk de zon haar best en is er genoeg thermiek om een vlucht te maken. Sibout merkt gelijk al op; "het zal wel niet de lier worden, want dan wordt

het gewoon weer een snelle glijvlucht naar beneden."

Sibout Gooszen begint met een uiteenzetting van de stuurknuppel. Er wordt onmiddellijk doorgegeven dat er geen mitrailleurknop opzit. Dan blijkt er plotseling toch nog ergens anders een knop te zitten waar de heren vanaf moeten blijven, namelijk die van de parachute. Het mag wel, maar dan alleen als het echt nodig is, anders moet er gelapt worden, 60 Euro voor het opnieuw inpakken van een parachute.

Sibout legt uit hoe de hoogtemeter werkt -leest u even goed mee- namelijk op het principe van afnemende luchtdruk bij toenemende hoogte. Omdat de druk ieder moment kan veranderen heeft de hoogtemeter een knop waarmee men de referentiedruk kan instellen. Een grote wijzer geeft de hoogte in honderden meters aan, de kleine wijzer geeft de hoogte in duizenden meters. We knikken allemaal beamend en ik denk als de piloot nu maar weet wat hij doet daarboven, dan komt het wel goed!

En dan nu de lucht in!



Maar Sibout geeft nog niet op; "de snelheidsmeter werkt op het principe van toenemende druk bij toenemende snelheid." Middels een buis in de vliegrichting (pitotbuis) meten we deze druk. Van deze druk haalt men de druk van de stilstaande lucht af. Het verschil heeft een wiskundig verband waaruit de snelheid is af te leiden. De snelheidsmeter geeft de snelheid aan t.o.v. de omringende lucht. Met andere woorden: als je tegen een wind van 30 km/h in vliegt, en je snelheidsmeter staat op 100 km/h, dan zal je grondsnelheid 70 km/h zijn.

We snappen het helemaal en zijn nu volledig airborne!

Wat vooral handig is, is de uitleg over de rem, "deze werkt namelijk alleen op de grond".

Nu willen de jongens toch echt graag omhoog! We rijden van de hangar naar de startbaan.

Ongekend wat een verstrekkend uitzicht hier op Soesterberg!

Het is schitterend weer, maar onze gastheer legt uit dat blauwe lucht ook moeilijk vindbare thermiek betekent. Onder de wolken zit normaal gesproken goede thermiek en er is nu geen wolkje aan de lucht!

In het voorjaar onder gunstige omstandigheden kan op 1500 - 2000 meter hoogte een grote afstand worden afgelegd, 800 - 900 kilometer, 'Sauerland en weer terug'.

Met zijn tweeën vliegen onder die omstandigheden is dan natuurlijk wel zo gezellig!

Bij wedstrijden vliegen we allemaal hetzelfde parcours. Vroeger moest je bewijzen, dat je het gehaald had dus je nam foto's mee terug bijvoorbeeld van de Waalbrug bij Nijmegen. Tegenwoordig werkt dat allemaal met GPS kaarten, alles wordt bijgehouden, achteraf kun je zelfs je log file nog even op de laptop nalezen.

Terwijl we bij de startbaan wachten op een beschikbaar toestel legt de voorzitter nog eens uit hoe het er allemaal bij de club aan toegaat. Dan pas merk ik dat de leden zich realiseren dat er bezoekers zijn. We worden goed in de gaten gehouden. Er gebeurt van alles tegelijkertijd om ons heen.

Het is eigenlijk allemaal erg informeel en tegelijkertijd enorm gestructureerd.

Er worden kabels opgehaald, de lier wordt bediend, met lichtsignalen wordt toestemming voor het optrekken gegeven, toestellen worden begeleid naar de start en teruggehaald na de landing. En als de wind draait wordt in geen tijd het hele apparaat de andere richting uitgebouwd, want opstijgen gaat nu eenmaal minder lekker met de wind in de rug!



Sibout Gooszen

Een paar zaken vallen op als we toestel na toestel omhoog zien gaan en weer zien landen. Bij het landen worden remkleppen gebruikt, het toestel hoeft de neus niet omlaag te drukken om te landen maar gaat in een rechte lijn naar beneden.

Recht door vliegen is er niet echt bij met deze toestellen maar anders dan bij ieder ander vliegtuig geldt hier: met een zweefvliegtuig kun je maar één keer landen.

Zweefvliegen betekent ook wachten. Op de juiste weersomstandigheden, op goede thermiek, op een beschikbaar toestel, maar plotseling is het dan zover!

Guy neemt plaats in het dubbelzitters toestel. De kabel wordt aangehaakt, langzaam wordt deze aangetrokken en daar gaat het zweeftoestel achter een motorvliegtuig de lucht in. Zo lang als we er op hebben staan

wachten, zo snel is onze Jeu de Buren winnaar vertrokken!

Dit is toch zeker een Efteling gevoel, bedenk ik me. Het toestel schudt behoorlijk maar gaat gestaag omhoog. Pas een kwartier later keert Guy weer terug en ook de landing lijkt niet strak. Guy blijkt het achteraf met me eens. "Het schudt allemaal behoorlijk daarboven. Het is stil, je hoort hooguit het kraken van de vleugels en het is alles bij elkaar rustiger dan een pretpark. Het leukst is het wanneer de vleugel loodrecht omlaag wees, dan kan je goed naar beneden kijken"

Direct erna is Joost aan de beurt. Hij stond er zo bij van 'ach, ik doe dat zo direct eventjes' en zo keert hij ook terug. Cool maar peanuts!

Joost geeft aan dat de landing nogal "stuiterend" was en in de Biltse duinen zie je allemaal 'stoppeltjes' lopen. Het Fortis gebouw was goed zichtbaar



"Gaan we nu eindelijk?"

en het sturen is veel makkelijker dan gedacht." Ik merk behoudens een enorme kick bij beide heren toch ook wel enige opluchting in relatie tot de behouden terugkeer!

Zoals te verwachten geldt dat ook voor Karl. Het is natuurlijk een schitterend avontuur maar beide heren terug met twee benen op de grond dat heeft toch ook wel wat!

Met dank aan de 'Amsterdamsche club voor zweefvliegen' als één van de sponsors van het Jeu de Buren en het jubileum feest!



COLOFON

Bulletin Bosch en Duin's Belang! is een uitgave van de Vereniging Bosch en Duin e.o.

Correctie:

dr Selma van Londen

Coördinatie:

Dieuwke van Dijk

Redactie:

Rob Meyer (eindredactie)
Barbara van de Lely-Van Erckelens
Bettina Wigman-Verhorst
Irene Kokkeel
Yvonne Dekker

Vormgeving en realisatie:

Ter Kuile Design, Den Dolder
Telefoon 030 - 228 4410

Fotografie:

Eric Driebeek
Esther Ulmann
Victor Bos,
www.victorbos.nl
Doon van de Ven,
fotodoonvandeven@wanadoo.nl
Engelbert ter Kuile

Druk:

Drukkerij Klomp, Amersfoort

Aan dit nummer werkten mee:

Maarten van der Kloet
Fernande Probst
Rene van Beek

Redactieadres:

Mesdaglaan 14, 3735 LL Bosch en Duin
redactie@verenigingboschenduin.nl
De redactie heeft het recht ingezonden commentaar zo nodig in te korten.

Inleverdatum kopij nr 14:

9 februari 2009

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van de vereniging de inhoud geheel of gedeeltelijk over te nemen. Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. Voor eventuele onvolkomenheden kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.



Dierenkliniek Den Dolder
Voor gezelschapsdieren en paarden

Dr J.C. Boswijklaan 11a
 3734 EA Den Dolder
 Tel: 030 - 228 22 11
 Fax: 030 - 231 70 03
www.dierenkliniekdendolder.com

Huisvisite mogelijk



Door Fernande Probst

Krijg de vlinders met Fernande...



Inmiddels is het alweer Kerstvakantie, een kerstboom, kaarsjes, volop kerstfeer binnen en buiten. We zijn op binnen georiënteerd, op warmte en gezelligheid. De zomer ligt ver achter ons en in de tuin lijkt het leven verstild. Maar..... toch zijn we op weg naar de lente, naar nieuw leven. De nu nog onzichtbare larve, ergens verstopt, die zich straks ontpopt als vlinder en zich al dartelend in en door uw tuin beweegt als symbool van vrijheid en vrede. Deze symboliek bracht me op het idee om u te verrassen met recepten voor vlinders. Gaat u mee naar de lente?

Hartige vlinders:

- 1 rol bladerdeeg (Danone, uit het koelvak, rond)

- 1 sjalotje
 - ca 40 gram gerookte spekblokjes
 - pesto peperoni
 - geraspte Parmezaanse kaas
- Verwarm de over op 180 gr. Snijd het sjalotje en de spekblokjes in piepkleine blokjes en bak deze zachtjes gedurende enkele minuten. Laat afkoelen. Smeer een dunne laag pesto peperoni op het bladerdeeg en verdeel de spekblokjes en het sjalotje er over. Bestoet het met Parmezaanse kaas. Rol nu het bladerdeeg van 2 kanten naar het midden, naar elkaar toe. Laat de dubbele rol een kwartiertje in de koelkast goed koud worden en snijd deze in plakjes van iets meer dan een ½ cm. Zo krijgt u kleine vlinders. Leg ze op het bijgeleverde bakpapier

op de bakplaat en bak ze in 20-25 minuten in het midden van de oven goudbruin en knapperig. Keer ze na 10 minuten om.

Zoete vlinders:

- 1 rol bladerdeeg (Danone, uit het koelvak, rond)
 - Vijgenjam
- Verwarm de over op 180 gr. Rol het bladerdeeg uit en smeer er een dunne laag vijgenjam op. Rol het bladerdeeg van 2 kanten naar het midden, naar elkaar toe en snijd er plakjes van iets meer dan ½ cm en bak deze in 20-25 minuten goudbruin. Als variant op de vijgenjam kunt u ook het bladerdeeg insmeren met boter en het bestoeten met suiker en kaneel.

Weg met die vermoeide blik

ooglidcorrectie

Binnen één uur 10 jaar jonger
 Geen wachtlijst
 De juiste zorg op het hoogste niveau

Kijk voor meer informatie op www.kliniek-emc.nl of bel naar 030 228 84 00



WWW.BAASWIJN.NL

J. Baas & Zoon
 WIJNKOPERIJ ANNO 1874

Wijnkoperij J. Baas & Zoon
 Spoorlaan 1, 3735 MV Bosch en Duin
 Tel: 030 - 693 1468, Fax: 030 - 691 5020

Door Maarten van der Kloet. Fotografie: Maarten van der Kloet

Licht verleidt, brengt ons in vervoering en is zinnen prikkelend. We kunnen onze ogen er niet voor sluiten. Licht heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de architectuur. Hoe sterk architectuur ook gekenmerkt wordt door materie en ruimte, licht is altijd één van de belangrijkste middelen geweest om haar waar te nemen. Zij heeft onze ruimtelijke beleving ervan doen veranderen. Dit wordt nergens zo duidelijk als in het verschil tussen dag en nacht.

Wie kent niet het beroemde filmshot uit 'Mon Oncle' (1958) van de Franse cineast Jacques Tati (1907 – 1982) en zijn alterego monsieur Hulot. Dit enigszins ouderwetse harkerige personage beleeft allerlei avonturen in villa Arpel, ontworpen door zijn vaste decor ontwerper, Jacques Lagrange (1917 – 1995). Deze minimalistische villa bevat allerlei gimmicks en gadgets en een voor die tijd hypermoderne keukeninrichting. Tegen het eind van de film knipoogt de villa, waarvan de twee ronde ramen gezamenlijk met de entree deur in de voorgevel een gezicht vormen, niet alleen naar de toeschouwer in de filmzaal maar ook naar de moderne architectuur.

De nacht is tot leven gekomen

De komst van het kunstlicht bracht een grote verschuiving teweeg in de wijze van ontwerpen en bouwen. De aanleg van elektriciteitsnetwerken, als belangrijk onderdeel van onze infrastructuur, en het in gebruik nemen van de gloeilamp aan het einde van de negentiende eeuw brachten een omwenteling teweeg in de manier waarop we naar architectuur kijken, en de nacht kunnen beleven.

De wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs is met de verlichting van de Eiffeltoren (1887-1889, architect Gustave Eiffel; 1832-1923) één van de eerste manifestaties waar de toepassing van kunstlicht in de architectuur aan een groot publiek werd getoond. Gedu-

schijnwerper van het licht. Steeds vaker worden etalages van winkels uitgelicht en prijzen zij bij nacht de meest uiteenlopende artikelen aan. Een extreem voorbeeld van deze ontwikkeling is Las Vegas, The Strip, waar de lichtreclame boven zichzelf

van de led-technologie met haar 'natuurlijke' licht worden er nieuwe verlichtingsconcepten ontwikkeld en is daarmee een actueel onderwerp geworden in de architectuur en de stad van overmorgen. Daarnaast heeft led-verlichting invloed op ons

ontwikkeld die door de toepassing van zonnecellen en een kleine windturbine voorziet in zijn eigen energie behoefte. Hij brandt alleen op volle sterkte als er iemand passeert. De lamp oogt als een bloem die overdag zijn knop opent, waardoor de zon-

deel 7

architect, maar zich laten inspireren door de nacht. Stelt u zich eens voor dat uw woning een huid van licht zou hebben dan zou hoogst waarschijnlijk onze buurtschap er wat 'lichter' uit gaan zien. De nacht zou 'hot' worden en in lichtelaaie staan.



rende de tentoonstelling stond deze toren in een zee van licht.

Niet veel later, aan het begin van de 20ste eeuw, proberen moderne architecten van toen met licht tot ruimtelijke vormen te komen. Goede voorbeelden hiervan zijn De Volharding (1927 – 1928) in Den Haag van de architecten J.W.E. Buijs en J.B. Lürsen en de Van Nelle Fabriek in Rotterdam (1926 – 1930) van de architecten J.A. Brinkman & L.C. van der Vlugt.

Ook de openbare ruimte staat in de

is uitgestegen en het gezicht van de stad bepaalt.

Ditzelfde, maar dan in veel mindere mate, treffen we ook aan in Bosch en Duin. Sommige bewoners hebben hun villa zodanig uitgelicht dat door het theatrale effect dat ontstaat deze onderdeel uit gaat maken van een decor, bestaande uit het vele groen in onze buurtschap.

Architectuur, drager van licht

De laatste jaren is er sprake van een stille revolutie. Door de introductie

bioritme, een dreigend energie tekort en de lichtvervuiling.

In de jaren negentig is de discussie over deze vervuiling hoog opgeklaid. Zoals bijvoorbeeld bij de Torre Agbar in Barcelona (2004 – 2005) van de architect Jean Nouvel, waar hij geprobeerd heeft deze vervuiling zo veel mogelijk te verminderen, maar het licht te behouden. De huid van dit gebouw is drager van het licht geworden.

De nieuwste ontwikkeling op dit gebied speelt zich af in de openbare ruimte. Hiervoor is een lantaarnpaal

necellen aan de binnenzijde van de 'bladeren' het licht kunnen omzetten in elektriciteit, die in accu's opgeslagen wordt. Wanneer de schemering invalt gloeien de led-lichten aan de buitenzijde op.

Voor de architectuur betekent deze ontwikkeling dat de led-lamp de lichtbron wordt voor de muren en wanden van het gebouw. Misschien zou een potentiële opdrachtgever in Bosch en Duin niet de on-moderne architectuur als uitgangspunt moeten nemen bij het verstrekken van een opdracht aan een

Ps.
Naar aanleiding van mijn artikel in B&DB 'on-moderne architectuur' (vierde jaargang; juni 2008; deel 5) kreeg ik veel reacties. Eén van de meest gestelde vragen was: wat vind jij van die on-moderne architectuur? Ik antwoordde dat ik niet zo gauw in een dergelijke villa zou gaan wonen, eerder gaat mijn voorkeur uit naar een villa van Robert van 't Hoff of Gerrit Rietveld. Deze architecten hebben hun sporen verdiend en hun architectuur heeft tot op heden de tand des tijds doorstaan.

Aan de andere kant zou ik ook niet willen dat Bosch en Duin vol zou staan met moderne zwarte - dozen architectuur en haar grote glaspielen. Daarom ben ik blij dat ons buurtschap een goede staalkaart toont van de Nederlandse architectuur geschiedenis en hopelijk blijft dit zo.

Daarnaast heb ik een stille hoop dat ooit ook deze on-moderne architectuur wordt afgebroken en dat er dan door jongere opdrachtgevers en architecten weer een 'moderne' architectuur ontstaat.

1. Taveernelaan 9 (architect Gerrit Rietveld)
2. Tolhuislaan 4
3. Ruysdaellaan 2 (architect Robert van 't Hoff)
4. Taveernelaan 4
5. Dennenweg 2 (architect Jaap Lengkeek)
6. Biltseweg 34



Securitas Soesterberg - tel. 0346 - 35 60 70 - www.securitas.nl

Uw partner voor de collectieve buurtpreventie in
Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder



@notaris

KREDIETCRISIS... TOCH NIET UW CRISIS?!

Dat de kredietcrisis de gemoederen bezighoudt staat vast. Waarschijnlijk heeft u zelf ook veel vragen... Of misschien zelfs zorgen... Over de invloed die de crisis op uw financiële leven kan gaan hebben... Of misschien al heeft...

Loop daar niet mee rond maar laat u vakkundig voorlichten door de notaris. Dat is dé persoon bij uitstek die niet alleen uw vragen kan beantwoorden maar óók juridische oplossingen kan bieden! Oplossingen die de kredietcrisis buiten de deur houdt en veiligheid voor de toekomst creëert.

Behoefte aan meer informatie maar vooral daadkracht?

Bel of email dan voor het maken van een gratis afspraak. En omdat het tegenwoordig allemaal moeizaam genoeg gaat kunt u ook gerust langskomen in de avonden of in de weekenden.

Graag tot snel!

Schoudermantel 37
3981 AE Bunnik

T: 030-656 87 88
F: 030-656 56 68
E: tl@anotaris.nl

mr. Th. Langerwerf

W W W . A N O T A R I S . N L

Bericht uit andere hoek, door Bettina Wigman-Verhorst

De Stilte weer verstoord...?!

Als u dit leest is er een oorverdovende stilte ingetreden. Op 12 november was het zover. De laatste "Fly-overs" van alles wat gevlogen heeft op de vliegbasis en onze omgeving... Het is nu echt voorbij, de vliegbasis Soesterberg is per 1 januari 2009 geschiedenis.

Wat overblijft is een prachtig stukje natuur. Meer dan 450 hectare midden in "Het Hart van de Heuvelrug" en centraal gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (= EHS). Het versterken van deze EHS is top prioriteit van de Rijksoverheid en moet de uitwisseling tussen de verschillende leefgebieden van de diverse wildsoorten verbeteren. Hier worden vele miljoenen Euro's in gestoken. Er worden bijvoorbeeld maar liefst 5 ecoducten gerealiseerd om "vrij baan" te geven aan o.a. reeën, vossen, marters, hazen, konijnen, vossen en zelfs het edelhert. Drie ecoducten, zoals over de A28, de Utrechtseweg (N237) naar Amersfoort en het spoor bij Den Dolder vormen de belangrijkste schakels voor de westelijke corridor over de vliegbasis. Het rapport van het ULI (= Urban Landscape Institute) heeft het bovenstaande nog eens bevestigd.

Hun advies was dan ook om er een nationaal park van te maken met een duidelijk stempel: een Peace Park, "peace" zowel in de betekenis van het woord "rust" (natuur) als "vrede" (Defensie museum).

Blijkbaar is het advies van het ULI te "groen" geweest, want vanuit de gemeente Zeist horen we er niets meer over. In de conceptplannen van de gemeente Zeist en Soest staan toch weer allerlei bouwplannen op het terrein. En naast wonen moet volgens hen ook allerlei soort bedrijvigheid een plek krijgen in dit kwetsbare natuurgebied.

Zo lazen we in B&D's Belang van juni over de plannen van een groep kunstenaars om de oude Shelters (= bunkers waar de Amerikaanse straalvliegtuigen in waren gestald) een bestemming te geven voor artistieke uitingen. Deze Shelters echter liggen midden in de westelijke Ecologische Corridor. Zonder over de consequenties na te denken, spreekt men in deze plannen van "een scala van mogelijkheden, waardoor het cultureel klimaat in de omgeving wordt verbeterd." En: "De Shelters kunnen worden gebruikt voor diverse kunstuitingen als zang, dans, film, theater en zelfs een poppodium".

Tja, maar wat doe je dan met deze bouwwerken midden in een natuurgebied? In ieder geval geen menselijke activiteiten aantrekken! Want hoe je het ook went of keert, wij mensen verstoren de rust altijd. En dan heb ik het nog niet over die dure ecoducten. Die hebben totaal geen zin meer als die Shelters een trekpleister worden voor

allerlei activiteiten. Ik denk dat de kunstenaars legio andere locaties (lees: lege gebouwen) kunnen vinden in Zeist voor hun plannen, zodat



Het is stil geworden op de voormalige vliegbasis Soesterberg, maar blijft dat zo?

de Shelters bewoond kunnen worden door bijvoorbeeld de (vleer) muizen, vogels en misschien een schaapskudde...

Cultuur is van grote waarde voor een samenleving en daar dienen we respectvol mee om te gaan. Tegelijkertijd mogen we van diezelfde samenleving verwachten dat zij respectvol met onze natuur omgaat in ons overvolle landje. Er zijn nog maar weinig plekken, waar de mens niet op de eerste plaats komt. De ecologische verbindingen zoals de westelijke corridor over de voormalige vliegbasis horen daarvan een voorbeeld te zijn.





Januari

- 3 Nieuwjaarsreceptie voor leden van de Tennisvereniging en de Vereniging Bosch en Duin e.o. Clubhuis Tennisvereniging Dennenweg. Aanvang 16.00 uur.
- 9 Start kleuterdans, voor kinderen vanaf 2 tot en met 4 jaar onder begeleiding van een (groot)ouder of volwassene. Iedere vrijdagmorgen, aanvang 9.30 uur in de kelder van het clubhuis van de tennisvereniging Bosch en Duin. Graag aanmelden bij myr3beek@planet.nl. En helaas vol is vol, dus snel aanmelden.
- 21 Sociëteitsavond Vereniging Bosch en Duin en omgeving. Deze avond presenteert Ed Veltkamp of Siebout Gooszen. Clubhuis Tennisvereniging. Aanvang 18.30 uur. Couvert ongeveer € 7,-. U bent van harte welkom, reserveren is niet noodzakelijk.

Februari

- 18 Sociëteitsavond Vereniging Bosch en Duin en omgeving. Deze avond presenteert Ed Veltkamp of Siebout Gooszen. Clubhuis Tennisvereniging. Aanvang 18.30 uur. Couvert ongeveer € 7,-. U bent van harte welkom, reserveren is niet noodzakelijk.

Maart

- 18 Sociëteitsavond Vereniging Bosch en Duin en omgeving, Edelsmid Hans van der Leen presenteert zijn prachtige sieraden. Clubhuis Tennisvereniging. Aanvang 18.30 uur. Couvert ongeveer € 7,-. U bent van harte welkom, reserveren is niet noodzakelijk.

Nieuwjaarsborrel

Graag nodigen wij u uit voor de Nieuwjaarsborrel die u wordt aangeboden door de Vereniging Bosch en Duin e.o. en de Tennisvereniging Bosch en Duin op zaterdag 3 januari.

Na het oergezellige Jubileum van September jongstleden rekenen we op extra drukte! **U komt toch zeker ook?** Met al die verplichte borrels aan het begin van ieder nieuw jaar is deze receptie een echte verademing en uitzondering, supergezellig, informeel, lekker casual en vooral geen langdradig sprekende voorzitters!!!

Leden van beide verenigingen zijn welkom, toegang uiteraard gratis en een sprankelend glas voor een hartverwarmende start vanaf 4 uur 's middags. Volop lekkere hapjes en aan het eind nog nagenieten van onze eigen Stichtse Jazzband.

Tot zaterdag 3 januari, 4 uur
Rinse Visser, Tennis Vereniging
Rob Meyer, Ver. Bosch en Duin e.o.



Vereniging Bosch en Duin e.o.

Voorzitter: Rob Meyer

Secretaris: Myriam Driebeek-Vaessen
secretaris@verenigingboschenduin.nl

Penningmeester: Annelies Schuler
penningmeester@verenigingboschenduin.nl

Kascommissie: Eric Driebeek

Verkeer Veiligheid en Milieu:

Freerk André de la Porte

Ruimtelijke Ordening /

Juridische Zaken: Hans Voorberg

Sociëteit: Yvonne Dekker

Beveiliging: Ludger van Zwetselaar

Jeugd: Mariëlle van Overvest

Lustrum: Caspar Treurniet

Web Master: Gert Huber

Archivaris: Maarten van der Kloet

Opgeven als nieuw lid (€30,- per jaar)

Per e-mail: secretaris@verenigingboschenduin.nl

www.verenigingboschenduin.nl

Salon der verdieping

Na ampele overwegingen hebben wij helaas moeten besluiten de poorten van onze Salon te sluiten.

Het blijkt achteraf dat de populatie van Bosch en Duin te klein en te divers is om voldoende belangstellenden te kunnen enthousiasmeren voor onze Salon. Hopelijk breekt er weer eens een tijd aan dat er meer Bosch en Duiner's zich willen gaan verdiepen. Hoe en of dat in een Salon is, is de vraag. In die zin hebben wij vertrouwen in onze buurtgenoten. Wellicht staat er eens iemand op die denkt: "Vroeger hadden wij toch een Salon der Verdieping? Misschien kan ik die poorten weer openen".

Graag willen wij haar of hem daarbij steunen.

Tot slot, dank aan allen die ooit eens onze salon bezochten en ons idee gesteund hebben.

Henk Kreeftmeijer salon@kreeftmeijer.nl

Maarten van der Kloet presentmvd@cs.com