



Bosch & Duin's Belang!



Informatiebulletin van de Vereniging Bosch en Duin en omstreken
Negende Jaargang, Uitgave 30, juni 2013

Lustrum uitgave

Ik bel aan bij het zeer charmante huis met de blauwe luiken op de Jozef Israëlslaan. De deur vliegt open en daar staat Lucas, alias 'De Magere Kok' van twee meter, maar daarover straks meer.

Hoe ben jij hier destijds terechtgekomen?

Ik woonde in Zeist en liep al een tijdje rond met verbouwingsplannen. Op een zondagochtend belde makelaar Henk van Dijck me op en zei: "Volgens mij heb ik iets leuks voor jou"! Ik dacht bij mezelf: Kijken kan nooit kwaad en ben hier naartoe gereden. Nou, ik was op slag verliefd op dit huis. Maar ja, dat was in 2000, toen de huizenprijzen torenhoog waren, dus ik wilde wel even bedenktijd. Dat was niet mogelijk, ik moest binnen twee uur beslissen, want achter mij stonden nog drie mensen in de rij! En daarbij moest er nog wel wat verbouwd en verhoogd worden, want anders zou ik overal mijn hoofd stoten; ik moest dus wel weten of dat kon. Nou, die Henk had binnen vijf minuten een aannemer geregeld, op zondag nota bene! Natuurlijk was die verbouwing volgens hem geen probleem, dus die drempel was genomen. Nu de financiële nog. Ook daar had Henk een oplossing voor. Als ik het huis binnen zes maanden toch weer kwijt zou willen, zou hij het voor dezelfde prijs terugkopen. Ach, en toen heb ik het maar gedaan! En ik moet zeggen dat het tot op de dag van vandaag één van de betere beslissingen in mijn leven is geweest.

Heb je gemakkelijk contacten gelegd in Bosch en Duin?

Vergeleken bij Zeist is dat hier toch moeilijker. Bij elkaar binnenlopen is er niet bij, maar via de wandelingen met mijn hond in het bos, leerde ik toch wel wat mensen kennen.

Werk je nog?

Ik ben een paar jaar geleden gestopt.

Ik heb 25 jaar bij VODW gewerkt, het grootste marketingbedrijf in Nederland. Ik was daar partner en heb voornamelijk voor grote ondernemingen gewerkt op het gebied van productontwikkeling. Op dit moment houd ik me bezig met drie webwinkels; een soort van uit de hand gelopen hobby.

Wat voor producten?

Een Italiaanse mode outlet die producten aan Amerika levert, een webwinkel die wereldwijd bouten en moeren voor generatoren levert en dan heb ik nog de rozenkransen uit 't Vaticaan, ook voor de Amerikaanse markt.

Toe maar, een gevarieerd aanbod...

Ja, vooral de rozenkransen staan in de belangstelling! De nieuwe Paus is erg populair. Kwamen er vroeger twee keer per week een paar duizend mensen naar het Sint Pietersplein, nu zijn dat er 40.000 tot zelfs 100.000! De Paus is erg toegankelijk, hij loopt rond, praat met mensen en dat heeft een positieve invloed op de belangstelling van katholieken. Die rozenkransen zijn voornamelijk bestemd voor mensen uit Amerika, Nieuw Zeeland en Australië; mensen die dus niet zelf naar Rome gaan. Dat zijn mijn dagelijkse bezigheden en dan heb ik nog wat adviseurschappen bij verschillende bedrijven.

Wat doe je in je vrije tijd?

Ik houd me veel met koken bezig! Ik kom uit Maastricht en daar is 'ETEN' heel belangrijk [Voor uw redactrice ook overigens!]. Mijn vader en moeder kookten allebei heel goed, dus ik kreeg het letterlijk met de paplepel ingegoten. We gingen elke week met de familie uit eten, altijd naar iets nieuws. Vaak ook in België. Als er ook maar iets bijzonders gebeurde, nam mijn vader ons mee uit eten. Toen ik vijftien was, zoende ik voor het eerst met een vriendinnetje en toen mijn vader dat hoorde, nam hij me op zondagmiddag mee naar Luik om

oesters te eten. Plechtig zei hij: "Nu je de vrouwen hebt leren kennen, wordt het tijd om oesters te leren eten".

Toen ik een jaar of twaalf was, regelde mijn vader een vakantiebaantje voor me in Château Neercanne. In het begin mocht ik alleen brood roosteren, afwassen en kijken. Op één van de eerste dagen van mijn stage stond ik letterlijk langs de wand te kijken hoe de obers een groot huwelijksdiner opdienden. Ineens stond er een mijnheer op, die mij vroeg waar de WC was. Tja, ik werkte er nog maar net en had geen idee, dus ik riep maar naar de ober: "Kunt u deze mijnheer de WC wijzen?" Nou, dat werd me niet in dank afgenomen door die ober. Die dacht natuurlijk, hoe durft die snotneus! Een paar dagen later heeft hij wraak genomen. Er zat een dikke Duitse mijnheer met zijn secretaresse te eten. Ze hadden slakken besteld, daar was Neercanne beroemd om. Kennelijk hield die juffrouw niet van slakken, want ze raakte ze niet aan. Ik ruimde af en toen zei diezelfde ober, dat ik de escargots maar mee moest nemen naar de WC om ze daar stiekem op te eten. Dus ik zat daar op de WC te smikkelen, wordt er ineens keihard op de deur gebonsd. Dat was de maître, die meteen twee punten duidelijk maakte. Ten eerste: ik moest naar huis, want ik stonk naar knoflook en kon daarom de gasten niet bedienen. En ten tweede: ik had één van zijn mooiste gerechten gegeten en er niet voor betaald, dus zou dit van mijn loon afgehaald worden. Thuisgekomen trof ik mijn vader die niet eens boos was. Sterker nog, we hebben de hele avond over escargots gepraat!

Nou, de liefde voor eten is dus al vroeg ontstaan. Ooit de neiging gehad om 'in het vak' te gaan?

Ik heb er wel aan gedacht maar ben blij dat ik het niet gedaan heb. Je moet van je hobby niet je beroep maken. Ik heb wel een aantal cursussen gevolgd, onder andere in Parijs.

▶ LEES VERDER OP VOLGENDE PAGINA



www.magerekok.nl

INTERVIEW



Vraag
vrijblijvend
een offerte
aan!

Uw glazenwasser!

Netjes • Vertrouwd

Tevens inzetbaar voor andere schoonmaak werkzaamheden!



Tel: 030 - 24 22 751 | GSM: 06 - 418 56 253
info@dss-schoonmaak.nl | www.dss-schoonmaak.nl

Het ontbrekende stukje in uw bedrijf!

BURGERSDIJK
BUITENGEWOON



DE BEST
VERKOPENDE
MAKELAAR VAN
BILTHOVEN EN
BOSCH EN DUIN

IN DE AFGELOPEN JAREN HEEFT BURGERSDIJK MAKELAARS ZICH, DOOR GROTE MATE VAN INZET EN ENTHOUSIASME, ONDANKS DE ECONOMISCH-EN FINANCIËLE MOEILIJKE TIJDEN, AANTOONBAAR WETEN TE ONTPLOOIEN ALS DE BEST VERKOPENDE MAKELAAR IN UW WOONOMGEVING.

GRAAG MAKEN WIJ OOK KENNIS MET U OM ONZE DIENSTVERLENING TOE TE LICHTEN.

funda



NWWI



vastgoedcert
gecertificeerd



MAKELAARSKANTOOR
BURGERSDIJK B.V.
EMMAPLEIN 6
3722 AD BILTHOVEN
TEL: 030 - 228 76 11
FAX: 030 - 228 11 84
WWW.BURGERSDIJK.COM
INFO@BURGERSDIJK.COM

Wat doe je met al je kennis?

Ik kook samen met een koksmaat voor gezelschappen tot twintig man; hier of bij iemand thuis. Ik ben natuurlijk heel mager, hij niet, dus als we ergens arriveren, denken ze altijd dat hij de kok is en ik de afwasser!

Ja, je bent inderdaad erg mager, eet je zelf niet veel?

Nee, nooit gedaan ook, ik ben geen eter maar een proever.

Vertel eens wat over je kookactiviteiten...

Wij gaan eerst naar de mensen toe en bespreken een menu van vijf gangen. De opbrengst van onze werkuren gaat naar een goed doel en ook dat bespreken we. Ik denk dat wij laag-drempeliger werken dan een officiële kok. Men voelt zich niet afgekocht en de gastheer en gastvrouw hebben alle tijd voor hun gasten.

Nog leuke anekdotes?

Ja! We moesten eens een diner organiseren voor een pasgetrouwd echtpaar van ruim in de tachtig. Ze waren heel vief en hielden van alles, geen dieetwensen, dus we zagen het helemaal zitten. Wat we niet beseft hadden was, dat hun kinderen natuurlijk ook al zestigers waren! Nou, die waren er heel wat slechter aan toe, nog net geen rollator maar wel krakkemikig. Om half drie 's nachts waren ze allemaal in slaap gevallen, behalve de kwieke tachtigers en toen hebben we iedereen maar in de taxi gehesen!

Ik zit even te denken...is er een typische mannen- of vrouwensmaak?

Grappig dat je dat vraagt. Ik heb hier naar eens een onderzoekje gedaan en het blijkt dat vrouwen ook op dit gebied erg verschillen van mannen!

Oei!???

Mannen houden doorgaans meer van vlees en van kaas en vrouwen meer van vis en van chocola [En nu gaat onze kok los...]. Het zit 'm ook in de

erotiek van het eten [Het wordt steeds spannender !]. Het gaat erom hoe je het eet. Neem een aardbei, haal hem door de chocola en mascarpone en eet hem op, terwijl je partner hetzelfde doet. Wat gebeurt er?

Je kijkt allebei naar je eigen aardbei en zegt tegen elkaar: "Mmm, lekker". Leuker is om zo'n aardbei te maken, het op een lepeltje aan te bieden aan je partner en het vervolgens in haar of zijn mond te stoppen! [Uw redactrice luistert met open mond... wat een romantiek... wel weet zij dat Lucas vorige zomer getrouwd is in Italië en ja, daar is het altijd romantisch]. Terug naar Bosch en Duin...



Ik ben geen eter maar een proever

Even terug naar de smaak...

Vrouwen hebben sowieso een verfijndere smaak. Ze willen ook weten en zien wat ze eten. Het is jammer dat er zo weinig vrouwen chef-kok zijn, misschien maar drie procent... Aan de andere kant is het ook wel te begrijpen, want zo'n zwaar beroep is niet te combineren met een gezinsleven.

Geef je ook kooklessen?

Nee, dat niet, maar wel drumles.

Heel iets anders...

Vanaf mijn twaalfde drum ik al. Het is een grote hobby van me. Ik heb ook altijd in een band gespeeld, van jazz tot rock en blues. Het is een enorm sociale bezigheid. Mensen die in het dagelijks leven niet gemakkelijk contact leggen, komen door die instrumenten tot elkaar. Ik geef nu les aan kinderen tussen de zes en twaalf: ritmeles. Ze leren om de verschillende ritmes die er bestaan, in alle soorten muziek mee te klappen en te drummen. Motorisch

krijgen ze dan ook meer controle over hun vier ledematen, die op die leeftijd nog wel eens alle kanten op kunnen vliegen. Meisjes zijn vaak serieuzer dan jongens, jongens willen gewoon lekker slaan op dat drumstel!

Nooit geluidsoverlast voor de burens?

Ach, dat is nou echt het voordeel van Bosch en Duin! Je houdt van de vogels, het bos, de vliegtuigen [red.] en je kunt lawaai maken zonder dat iemand er last van heeft. En je kunt de gekste dingen koken zonder dat iemand het ruikt! Hoewel, het is me wel eens overkomen dat de postbode aanbelde met de vraag of ik bloedworst aan het maken was! Dat was inderdaad het geval, hij had dat op straat geroken en wilde zo graag een stukje... en ik maar denken dat het alleen maar naar bos rook buiten! Dat zijn toch leuke dingen...

Ik ben het met Lucas eens en neem me voor om ook eens aan te bellen als het lekker ruikt! Lucas laat me uit en bij de voordeur ontwaar ik buiten een klein apparaatje in een soort hokje... wat zou dat zijn? Dat is Billy, zegt Lucas trots, mijn grasmaairobot!

Oh?

Ik heb hem nog niet zo lang, maar het is bijna aandoenlijk om hem zo te zien rondscharrelen. Iedere avond om zeven uur vertrekt hij om zijn maairondje te doen en daarna gaat hij weer zijn hokje in. Het is net een beestje, ik zit hier wel eens op een stoel te kijken hoe hij rondwaart.

Ik moet toegeven dat ik me dat goed kan voorstellen, lekker kijken naar je robotje en je dan alsmaar afvragen waar hij dan toch de mist in gaat [kuil graven in plaats van doormaaien], het heeft iets aandoenlijks. Enfin, het moet niet gekker worden in Bosch en Duin... en we hadden niet eens paddo's gegeten!



Dierenkliniek Den Dolder

Voor gezelschapsdieren en paarden

Dr J.C. Boswijklaan 11a
3734 EA Den Dolder

Tel: 030 - 228 22 11

Fax: 030 - 231 70 03

www.dierenkliniekdendolder.com

Huisvisite mogelijk

“ Arnoud van der Muelen Wolf Hoveniersbedrijf is een modern en professioneel hoveniersbedrijf dat als doel heeft: het leveren van uitstekende dienstverlening dat geheel voldoet aan uw wensen.

Wij werken met respect voor oorspronkelijke details. Door karakteristieke elementen te behouden en nieuwe facetten toe te voegen. Met als resultaat een eigenzinnige, hedendaagse uitstraling van uw buiten.

”

Arnoud van der Muelen Wolf

HOVENIERSBEDRIJF

Fornheselaan 216a, 3734 GE Den Dolder, Telefoon: 030 - 695 31 72 E-mail: info@muelenwolf.nl Internet: www.muelenwolf.nl

Door Klaas Hans Noordenbos, Voorzitter



Vereniging Bosch & Duin



Vereniging Bosch en Duin e.o.



Speciaal

U leest nu de speciale lustrumeditie van Bosch & Duin's Belang. In dit nummer vindt u, in een speciale sectie, het programmaoverzicht van alle lustrumactiviteiten die de Vereniging in juni voor u organiseert. Uw speciale aandacht wil ik vragen voor de artiest, die de lustrumcommissie heeft aangehouden voor het lustrumfeest op 22 juni. Dat belooft echt spetterend te worden! Wilt u ook niets missen, dan kunt u zich vanaf nu via de website (www.verenigingboschenduin.nl) inschrijven voor de verschillende activiteiten.

Naast het lustrum gaan de reguliere activiteiten ook gewoon door. De Sociëteit stond in april in het teken van de familieavond. Jong en oud heeft genoten van een heerlijke maaltijd die ook nog eens buiten genuttigd kon worden. Het is leuk om te zien dat kinderen nieuwe vrienden maken en ouders rustig met elkaar kunnen bijpraten.

Voor de jeugd werd een survival avontuur georganiseerd. Onder prima omstandigheden kon een uitdagend parcours afgelegd worden.

Bij mooi weer zijn er ook veel tuin-karweitjes te doen, zoals grasmaaien, bladblazen of heggen snoeien. Met het moderne materieel gaan deze activi-

teiten vaak gepaard met een grote geluidsproductie. En dat kan lang niet iedereen waarderen. Een aantal leden vroeg mij onlangs of de Vereniging kan pleiten voor een lawaailoze dag. Ofwel wij spreken met z'n allen af op een bepaalde dag geen lawaai te maken. Het bestuur heeft hier over nagedacht en wil voorstellen om deze actie toch bij uzelf neer te leggen. Ga met uw burens in gesprek om in onderling overleg tot afspraken te komen.

Voor nu wens ik u veel leesplezier met deze lustrumeditie. Tot in juni bij een van onze activiteiten.

Klaas Hans Noordenbos, Voorzitter

Tijdens het winterseizoen was het in de clubruimte een gezellige drukte.

Een groot aantal leden heeft tijdens de cursussen en workshops, kennis kunnen maken met nieuwe technieken op het gebied van boetsen en schilderen, maar vooral ook ervaren hoe inspirerend het is, om met buurtgenoten interesses en hobbies te delen. Er zijn de mooiste kunstwerken uit voortgekomen; ze waren te bezichtigen tijdens de expositie, op de sociëteitsavond van 17 april.

In mei worden nog een paar (tuin)afsluit-avonden georganiseerd; dit is reeds voor het derde jaar een traditie, waar iedereen naar toe leeft. In het najaar starten we, in ieder geval, weer met boetsen en

Salon der *Kunsten*

schilderen, waarvoor je je ook nu al in kunt schrijven, via het inschrijfformulier op de site.

Wij wensen iedereen een fijne zomer!

Nieuws en informatie vermelden wij op de website:
www.salonderkunsten.nl

Gitta Kreeftmeijer:
gitta@salonderkunsten.nl

Annemarie Treurniet:
a.f.romeny@gmail.com

English poems bij Salon der Kunsten?

Wie onder de leden van Vereniging Bosch en Duin e.o zou het leuk vinden om die halfvergeten Engelse gedichten – uit schooltijd of wanneer dan ook – weer op te halen?

Als dit iets voor jou zou zijn, neem dan contact op met Engelse Sarah Kinebanian, ook lid van de vereniging. Als er voldoende belangstelling is, kunnen we als groep bij elkaar komen - eenmalig? - en de gekozen gedichten beluisteren, bespreken, uitleggen enz. Voertaal Nederlands, behalve natuurlijk de gedichten zelf. Interesse? Mail dan naar Sarah Kinebanian alfsarkin@gmail.com

Door Fernande Probst

Wat hebben we uitgekeken naar de zomer op een zonovergoten terras. Heerlijk relaxen, glaasje wijn en de BBQ aan tijdens lange zwoele avonden. Het doet me denken aan mijn grootmoeder, die mij als kind deelgenoot maakte van de geheimen van haar Indische keuken. Van haar leerde ik ook deze pindasaus te maken, die niet te vergelijken is met saus uit een potje. Gevaarlijk lekker, je blijft er van eten; niet alleen bij saté of ander vlees maar ook om te dippen met een stukje komkommer of kroepoek.

Pindasaus

Ingrediënten:

- 250 gram ongezoeten pinda's (zonder vlies),
- 2 sjalotjes, gesnipperd,
- sambal met trassi of anders, sambal oelek en een dun plakje trassi (bij de toko),
- 1,5 tot 2 eetlepels ketjap manis,
- 2 teentjes knoflook, gesnipperd,
- 1 cm gemberwortel, geschild in kleine stukjes
- zout, olie en eventueel wat citroensap.



Fruit de sjalotjes met de knoflook in een beetje olie. Pureer dit met de pinda's, de soja en de gemberwortel samen met wat water, in een blender. Doe het mengsel in een pan en voeg zoveel warm water toe dat het geheel smeugig wordt. Voeg de sambal en een paar druppels citroensap toe en breng het geheel goed roerend aan de kook. Laat even pruttelen en proef hoeveel zout, en eventueel hoeveel extra sambal en citroensap, er nog nodig is.

U kunt deze saus ongeveer een week in de koelkast bewaren.

Ik wens u een prachtige zomer en hoop u in september weer te zien!

Bericht uit andere hoek, door Bettina Wigman-Verhorst.

Het zoveelste deel uit de soap die vliegbasis heet:

Krijgen we een... Tankarena?

Zoals u waarschijnlijk weet komt er op de voormalige vliegbasis Soesterberg een Nationaal Militair Museum. Begin dit jaar werd er een presentatie gehouden over de inrichting van het gebouw en het museumgebied. Eén van de planonderdelen is het bouwen van een 'arena' - een soort amfitheater in de openlucht - met een capaciteit van zo'n 3.000 (!) bezoekers, waar om de twee uur een tankdemonstratie wordt gegeven. De arena komt naast het museumgebouw, aan de Dolderse kant.

Dit nieuws is bij de Vereniging Bosch & Duin e.o., maar ook bij de belangenverenigingen van Den Dolder, de Hertenaan/Hindelaan/Schaapskooi en Huis ter Heide, als een bom ingeslagen. In dit artikel probeer ik u uit te leggen waarom.

Om te beginnen mag toch wel gezegd worden, dat sinds bekend werd dat de vliegbasis Soesterberg geen basis meer zou zijn, door de genoemde belangenverenigingen hard is gestreden om het bijzondere terrein als natuurgebied te behouden. De aangrenzende gemeenten Zeist en Soest roken geld en wilden er op een groot gedeelte, huizenbouw realiseren, het zogenaamde rood voor groen concept. Vervolgens kwam het plan om de oude shelters - waar de straalvliegtuigen in werden gestald - te gebruiken om uiting te geven aan zang, dans, film, theater en zelfs een poppodium. Gelukkig heeft men deze plannen grotendeels kunnen tegenhouden. Mede door het volgende.

Op de vliegbasis bevinden zich twee ecologische hoofdcorridors (EHS). Dit is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen

belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het rijk heeft deze EHS hoog in het vaandel staan en om deze EHS nog eens extra te versterken, worden er in onze regio 5 ecoducten gebouwd, binnenkort zijn die allemaal klaar. Op 20 april j.l. heeft het Algemeen Dagblad hier een groot artikel over geschreven. Die ecoducten hebben tientallen miljoenen gekost en worden met grote trots gepresenteerd. Nu denkt u: om de werking van die ecoducten te waarborgen, zal men het gebied nu toch wel met rust laten. Niets is minder waar...

Op steenworp afstand van de EHS en de ecoducten wil men nu in de openlucht een tankarena bouwen. Moet ik u nog uitleggen hoeveel onrust zo'n arena teweeg kan brengen? Bovendien bestaat het risico dat de volgende stap een popconcert is. Want als zo'n arena er eenmaal staat moet deze ook geld opbrengen.

Reden genoeg dus voor de voornoemde belangenverenigingen, om weer in de pen te klimmen en ons ongenoegen hierover te uiten naar de diverse raadsleden en statenleden van de respectievelijke gemeenten Zeist

en Soest en de Provincie Utrecht. Die brief is inmiddels geschreven, maar tijdens het schrijven van dit artikel is er nog geen uitslag. U kunt deze brief lezen via de site van onze vereniging: www.verenigingboschenduin.nl

Ecologische situatieschets van de omgeving.



De corridors en de beoogde locatie (in rood) van de arena.



Ontdek het vitale belang van zuurstof voor uw mond

O7 active® mondverzorging

7-voudige werking helpt op basis van actieve zuurstof:

- ① tandvlees gezond te houden
- ② tandplak te voorkomen
- ③ bacteriën tegen te gaan
- ④ slechte adem te bestrijden
- ⑤ tanden mooi wit te houden
- ⑥ bij gevoelige tanden
- ⑦ te beschermen tegen gaatjes

O7 active® is verkrijgbaar als mondspoelmiddel en tandgel

www.O7active.nl



Werk in uitvoering!

De voor deze weg opgerichte stichting, waarover in de vorige editie van dit blad werd bericht, heeft als doelstelling 'het (doen) vergroten van de bekendheid en beleving van de cultuurhistorische aspecten en andere waarden van de Wegh der Weegen'.

Een goede communicatie strategie is hiervoor uiteraard onmisbaar. Vandaar dat als een van de eerste acties de website is ontworpen en gelanceerd (voorlopig www.wderw.nl maar hopelijk binnenkort www.weghderweegen.nl). Hierbij wordt het bestuur tijdelijk ondersteund door Davy Schuyt van de Hogeschool Utrecht, die de afstudeerrichting communicatie en media heeft.

Hoewel de website nog in de steigers staat is het zeker de moeite waard om er al eens een kijkje op te nemen. Of

om de Wegh op Facebook of Twitter te volgen, dan wel lid te worden van de LinkedIn groep Wegh der Weegen.

Wat het werk in uitvoering verder betreft, ook de provincie gaat door met het aanpassen van de N237. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp van het traject Panweg – Soesterberg. Het ligt in de bedoeling dat de plannen binnenkort zullen worden getoond aan de direct omwonenden van de provinciale weg. Het bestuur van de stichting is in gesprek met de provincie en de wegebouwers over het ontwerp en in hoeverre hierbij rekening kan worden

aan de orde zijn betreft de mogelijkheid langs de weg zogeheten 'maatstaven' aan te brengen. Dit zijn een soort landmeetkundige palen of borden die het ritme van de oorspronkelijke kavels langs de weg volgen. Ook zouden zij kunnen dienen als informatiezuilen voor fietsers en voetgangers (ten tijde van het ontwerp van de Wegh der Weegen werd ook niet veel sneller gereisd!) over de desbetreffende kavels en de 'sorties' die langs de weg waren gepland en – voor het merendeel – zich nog steeds bevinden, ook vandaag de dag. Het gaat hier om de zijwegen die, om de 100 roeden (376 meter) waren ingepland om, 3 roeden of ruim elf meter breed, het terrein langs de weg te ontsluiten.



gehouden met het oorspronkelijke ontwerp van de Wegh der Weegen. Een van de onderwerpen die hierbij

Hans Voorberg

PONCIUS LICHT & DESIGN

Poncius licht & design
Vinkenlaan 3, 3722 AH Bilthoven

Telefoon: 030 - 22 87 782
E-mail: info@poncius.nl
Internet: www.poncius.nl



Ga naar www.poncius.nl

EMC Cosmetisch
Cosmetische chirurgie

EMC Medisch
Plastische chirurgie
(verzekerde zorg)

EMC Huidzorg
Gespecialiseerd in
huidverbetering

EMC Vitaal
Gewichtsconsulente

Hoofdpijnklachten, belemmering van het gezichtsveld, vermoeide en boze blik, verslakte huid of wallen?

Deze klachten kunnen door een ooglidcorrectie verholpen worden. Dit is een relatief eenvoudige ingreep, waardoor u uw frisse oogopslag en uitstraling terugkrijgt.

Op **zaterdag 30 maart** organiseert het EMC Bosch en Duin speciaal voor mensen met bovenstaande klachten een oogleden inlooptherapie van **10.00 – 14.00 uur**. U kunt op deze dag geheel vrijblijvend en kosteloos uw vragen stellen tijdens een consult bij een van de plastisch chirurgen.



EMC
ESTHETISCH MEDISCH CENTRUM
Bosch en Duin



EMC Bosch en Duin - Biltseweg 14 - 3735 ME Bosch en Duin - (030)2288400 - info@emckliniek.nl - www.emckliniek.nl



Jeugd-activiteiten

Bosch en Duin... kinderen wonen er, genieten van de ruimte en natuur maar zien elkaar buiten school weinig op straat. Vooral in de winter. Toch zult u er verbaasd van staan hoeveel kinderen er in Bosch en Duin wonen en hun aantal groeit gestaag.

Wij, Liesbeth de Zeeuw en Myriam Vaessen wonen zelf in dit mooie gebied en proberen die kinderen met elkaar te verbinden. Onze visie is dat door de activiteiten die wij organiseren, de kinderen laagdrempelig en op een attractieve wijze met elkaar in contact komen. Jaarlijks organiseren wij een aantal activiteiten die samen een afgeronde workshop vormen. Dit zijn een aantal vaste terugkerende activiteiten zoals Sinterklaas maar ieder jaar hebben we ook een aantal nieuwe workshops. Zo blijft het spannend en leuk en spreken we steeds weer een andere doelgroep aan.

Hoe werkt het dan in de praktijk?

Tussen de 8 tot 10 maal per jaar bedenken en organiseren wij activiteiten die leuk en boeiend zijn voor onze kinderen van 4 tot en met 12/13 jaar. De oudere jeugd (13 -17 jaar) wordt er ook vaak bij betrokken, want die vinden het heel leuk om te helpen bij de activiteiten; zoals een geschminkt spook te spelen, verdwaald in het bos, bij Halloween, of Sinterklaas te helpen als zwarte piet. En juist die samenwerking tussen oud en jong maakt het extra leuk, ook voor ons. Wij doen dit meestal op zaterdagmiddag of zondag, als de sportverplichtingen achter de rug zijn. De kinderen kunnen op zo'n vrij moment ervaren hoe super het is om in Bosch en Duin te wonen.

Veel ruimte om te spelen, veel natuur, genoeg jeugd en dat gecombineerd met een goed georganiseerd verenigingsleven.

Enkele voorbeelden van activiteiten die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd zijn:

- Halloween met een spannend eng bosspel.
- Sinterklaas en Paaseieren inloop voor de allerkleinsten en hun ouders of grootouders.
- Timmer workshop: om vogel- en pindakaashuisjes te maken voor in je tuin.
- Survivalevent in het bos bij een echte scoutingclub
- Bloemschikken workshop bij ons eigen bloemenbedrijf.
- Teken workshop, waarbij les wordt gegeven door een ervaren kunstenaar.

Het is een gezellige groeiende club met afwisselende activiteiten en workshops. Wij kunnen dat niet alleen en er zal ook een moment komen dat we het stokje overdragen. Daarom zoeken we mensen die het leuk vinden om aan dit waardevolle onderdeel van de Vereniging een actieve bijdrage te leveren. U hoeft niet direct in de commissie te stappen; ook het begeleiden van 1 of 2 workshops helpt al enorm. Wij geloven in een effectieve aanpak waardoor de tijd die het van u vraagt beperkt en behapbaar blijft. En het levert een hoop plezier op voor uzelf en de kinderen! Heeft u interesse laat het dan weten via de mail van jeugdcommissie@verenigingboschenduin.nl

In ieder geval ontmoeten we elkaar snel op het Lustrum, tot dan.

Liesbeth de Zeeuw en Myriam Vaessen

WWW.BAASWIJN.NL



J. Baas & Zoon

WIJNKOPERIJ ANNO 1874

Wijnkoperij J. Baas & Zoon
Spoorlaan 1, 3735 MV Bosch en Duin
Tel: 030 - 693 1468, Fax: 030 - 691 5020

De Bilt viert feest want dit jaar bestaat het dorp 900 jaar. In het begin van de 12e eeuw stond hier al het klooster Oostbroek. In een uit 1113 geda-teerd document komt voor het eerst de naam van de Vlaamse monnik Ludolf van Affligem voor als abt van dit klooster. Dit moment wordt gezien als het symbolische begin van de ontwikkeling van het gebied dat nu de gemeente De Bilt vormt.

Onze buurt op kaarten

later uit het Vlaamse Brugge om het klooster te leiden. In verschillende oorkondes is sprake van de ontginningen door de abdij Oostbroek van het omringend moerasgebied. In 1122 bevestigt keizerin Mathilde formeel de abdij in haar rechten.

Ter gelegenheid van dit jubileum heeft Steven Hagers een rijk geïllustreerd boek uitgebracht met een overzicht van de mooiste kaarten van het jarige De Bilt en omgeving. Wie kaarten verwacht uit de eerste jaren komt bedrogen uit. Hagers verzucht in zijn eerste alinea dat het moeilijk is om kaarten te vinden waarop de Bilt en Zeist duidelijk herkenbaar zijn. Eigenlijk zijn er alleen kaarten waar De Bilt aan de zijlijn figureert. Vaak zijn dit kaarten van de provincie of van het hele land waar De Bilt als regio of 'randgemeente' is aangegeven. Pas vanaf het midden

van de 19e eeuw zijn er volop kaarten beschikbaar waarop het dorp als zodanig herkenbaar is.

Na deze waarschuwing weet Hagers toch een aantal mooie kaarten tevoorschijn te toveren. Vaak zoomt hij in op de details; hierdoor krijg je een mooie indruk van hoe ons gebied er vroeger bij lag. Het overzicht geeft

daarmee een goede impressie van het intensieve speurwerk dat Hagers heeft verricht. Liefhebbers van geschiedenis en kaarten komen bij Hagers goed aan hun trekken.

De oudste kaart waarop De Bilt staat, stamt uit 1541. Dit is een houten paneel met de 'stadsvrijheid' van de stad Utrecht van Evert van Schaijk. De Bilt staat als dorp niet afgebeeld maar wel als omschrijving van het gebied. Het aardige is dat De Bilt aan de bovenkant van de kaart staat afgebeeld en niet zoals gebruikelijk aan de rechte zijkant. Dat komt omdat kaartenmakers het noorden niet standaard aan de bovenkant plaatsten maar in dit geval aan de rechterkant. Hagers geeft aan dat het langwerpige formaat van de kaart hierbij een rol speelde.

De eerste kaart waarop ons gebied duidelijk herkenbaar is, stamt uit 1592 (afbeelding 1). Hier staan o.a. Zeyst en Sint Martensdijk afgebeeld. Opvallend is dat De Bilt niet wordt genoemd. De populaire Utrechtse wijk Oudwijk ligt als Oudwijk ver buiten de veilige muren van de stad.

Prenten waren ook populair omdat de kijker daarbij een realistisch beeld kreeg van het profiel en de gebouwen van een stad. Hagers heeft een panorama uit 1558 van de stad Utrecht gevonden. Hierbij wordt de stad vanuit het westen afgebeeld door de Vlaamse kunstenaar Anthonie van der Wijngaerde. Hij was hofschilder van Philips II en maakte zeer betrouwbare kaarten en tekeningen van talloze steden. Op een uitsnede van deze kaart zijn Oostbroek en Zeist duidelijk herkenbaar op de achtergrond (afbeelding 2).

In de 17e eeuw werd het mode om grote wandkaarten als versiering op te

hangen. De kaarten worden groter en preciezer. Op een kaart uit 1639 staan het oude Oostbroek en het vrouwenklooster gedetailleerd weergegeven. Ook Zeist is duidelijk herkenbaar. De Bilt wordt alleen met naam genoemd. Ook hier is het noorden op de kaart naar rechts gericht. Vandaar dat De Bilt boven Zeist is gesitueerd.

Het aanbod van kaarten uit de 17e en 18e eeuw is overweldigend maar De Bilt en Zeist blijven 'randverschijnselen'. Hagers presenteert echter prachtige uitsneden. De liefhebber komt daarom volop aan zijn of haar trekken.

Het boek bevat nog een aantal curieuze kaarten, zoals een plan om een strak en recht kanaal te graven van Utrecht naar de Zuiderzee. Deze moet dan dwars door ons gebied lopen. Op de kaart is goed te zien dat in dat geval van De Bilt niets overgebleven zou zijn (afbeelding 3).

2. Uitsnede panorama van Utrecht door Anthonie van der Wijngaerde uit 1558.

3. Uitsnede kaart van weduwe Ottens uit 1720.



Het boek "De Bilt In Kaart Gebracht" is een jubileumuitgave van de Historische vereniging d'Oude School (ISBN: 978-90-819901-0-3). 32 Pagina's op groot

formaat zodat de kaarten goed tot hun recht komen. Prijs: € 24,95. Verkrijgbaar bij de Bilthovense Boekhandel en Bouwman Boeken in De Bilt of bij de auteur.



1. Uitsnede kaart van Christiaan Sgrooten uit 1592.

De Bilt was oorspronkelijk een strook zandgronden op de grens van lage en hoge grond, van droog en nat, van zand en veen. Het vormde ooit de noordgrens van het Romeinse Rijk. Vanaf 1085 kregen de heren van St. Jan uit Utrecht het ontginningsrecht over het huidige Achttienhoven. Abt Ludolf Van Affligem kwam enige tijd



Ontdek je (culturele) plekje

De mooiste voorstellingen om de hoek

CULTUUR

De liefhebber van kunst kan in de omgeving van Bosch en Duin zijn of haar hart ophalen. Iedere week worden binnen een straal van 10 kilometer prachtige voorstellingen gegeven. Veel moois is te vinden in kleine zaaltjes bij u om de hoek. Om de lezer te inspireren, heb ik een aantal bijzondere voorstellingen verzameld. Wilt u meer tips? Surf dan naar: www.cultuurutrecht.nl en www.ideacultuur.nl

Kunst en literatuur

- Zo. 26 mei: Kunstmarkt in Den Dolder. Evenals vorig jaar is er dit jaar ook weer een Kunstmarkt in Den Dolder. Er zijn zo'n veertig

kramen met diverse kunst. De Kunstmarkt vindt plaats op de parkeerplaats van Albert Heijn van 11.00u tot 17.00u.

- T/m 11 jun 2013, Maarten Dekker (schilderijen) en Koen Doodeman (schilderijen). Art Traverse, Gemeentehuis De Bilt, www.arttraverse.nl
- Zo. 9 jun, 14.00u, In de voetsporen van Napoleon. Excursie met Staatsbosbeheer over de geschiedenis van Austerlitz. Ontdek de sporen van de 20.000 soldaten van Napoleon. Leuk met kinderen. Beauforthuis, Woudenbergse Weg 70, Austerlitz, www.beauforthuis.nl
- Vr. 26 jul, 20.00u, Het ree bronst. Excursie met Staatsbosbeheer

waarbij alles wordt verteld over reeën en hun bronsttijd. Beauforthuis, Woudenbergse Weg 70, Austerlitz, www.beauforthuis.nl

Pop en muziektheater

- Do. 6 jun 20.15u, het publiek kiest en De Bezetting Speelt. Publiek kan via een website bepalen welke klassieke muziek zij op deze avond uitgevoerd wil hebben. Beauforthuis, Woudenbergse Weg 70, Austerlitz, www.beauforthuis.nl
- Za. 29 jun, 20.00u, Amsterdam Klezmer band. Mix van klezmer, ska, balkan en gypsy muziek. Openluchttheater Cabrio, Soesterbergsestraat 140, Soest, www.openluchttheatersoest.nl

Willems Wondere Weiland Zomercarnaval. Rio op een weiland? Voor de 13e keer gaat dit eendaagse rockfestival van start. Dit jaar in het teken van het zomercarnaval. Oeverweg Amersfoort, www.willemswondereweiland.nl

- Vr. 16 t/m zo. 18 aug, Festival Dias Latinos. Meer dan 100 optredens van Latijns-Amerikaanse bands en muziek. Bij het schrijven van deze agenda is financiering onzeker. Controleer dus of dit festival doorgaat. Binnenstad Amersfoort, www.diaslatinos.nl
- Do. 22 t/m zo. 25 aug, Spoffin Straattheater Festival. Binnenstad Amersfoort, www.spoffin.nl



Saskia Laroo

Jazz en blues

- Za. 15 jun 20.00u, Tribute to the Blues Brothers. Een 12 mans formatie met als kopstukken Joliet Jake en Elwood Blues die zo uit de film lijken te komen. Openluchttheater Cabrio, Soesterbergsestraat 140, Soest, www.openluchttheatersoest.nl
- Za. 22 jun 20.00u, Fra Fra Sound met Caribische jazz. Swingende Afrikaanse jazz in het leukste openluchttheater in onze buurt. Openluchttheater Cabrio, Soesterbergsestraat 140, Soest, www.openluchttheatersoest.nl
- Za. 29 jun 22.00u, Barefoot & The Shoes (België). Een jeugdige blues band uit Leuven waar wij nog veel van zullen horen. Cultuurcentrum Artishock, Steenhoffstraat 46, Soest, www.artishock-soest.nl
- Za. 21 sep 21.00u, Saskia Laroo (trompet). Jazzdiva swingt en ontroert op haar trompet. Cultuurcentrum Artishock, Steenhoffstraat 46, Soest, www.artishock-soest.nl

Napoleon en de slag om Austerlitz. Schilder: François Gérard (1810)



Terugkerend

- Jazz op woensdag. Elke woensdagavond om 20.30u gratis topjazz in Stadscafé de Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort, www.observant.nl
- Singer-songwriters op maandag. Open podium bij het Oude Pothuys, Oude Gracht 279, Utrecht, www.pothuys.nl

VERENIGING BOSCH EN DUIN E.O.

Voorzitter: Klaas Hans Noordenbos

Secretaris: Corina Groffen
secretaris@verenigingboschenduin.nl

Penningmeester: Ed Pipers
penningmeester@verenigingboschenduin.nl

Verkeer: Judith Hendriks

Ruimtelijke Ordening / Juridische Zaken: Hans Voorberg

Jeugdcommissie: Liesbeth de Zeeuw

Sociëteit: Marie-Christine van Grootel

Communicatie: Jacques Fauquenot

Beveiliging: Klaas Hans Noordenbos (a.i.)

Archivaris: Maarten van der Kloet

Opgeven als nieuw lid (€30,- per jaar op ING Bank rek. nr. 54.24.89 t.n.v. Bosch en Duin e.o.) per e-mail: ledenadministratie@verenigingboschenduin.nl

www.verenigingboschenduin.nl

COLOFON

Bulletin Bosch en Duin's Belang!, is een uitgave van Vereniging Bosch en Duin e.o.

Redactie:

Jacques Fauquenot, Ton Tjepkema (coördinatie + eindredactie), Ton Berlee, Barbara van der Lely-van Erckelens, Bettina Wigman-Verhorst, Leddie Valstar, Alphons Trossèl, Rob Meyer, Gitta Kreeftmeijer en Gea Schmidt.

Vormgeving en realisatie:

Ter Kuile Design, Bosch en Duin
Telefoon 030 - 69 249 18

Fotografie:

Doon van de Ven
(foto@fotografiedoonvandeven.nl)

Aan dit nummer werkten mee:

Bettina Wigman-Verhorst, Leddie Valstar, Rob Meyer, Fernande Probst, Gitta Kreeftmeijer, Barbara van der Lely-van Erckelens, Hans Voorberg, Liesbeth de Zeeuw, Ton Berlee, Gea Schmidt, Klaas Hans Noordenbos en de Lustrumcommissie

Redactieadres:

redactie@verenigingboschenduin.nl
De redactie heeft het recht, ingezonden commentaar zo nodig in te korten.

Inleverdatum kopij nr. 31 : 26 juli 2013



Door Rob Meyer, deel 30.

De Paradijsvogel



Een koele witte wijn bij de hand, nagenietend van alweer een zonnige maar inspannende dag in de tuin, doezel ik onbedoeld maar zonder de minste weerstand weg in de zon.

Even, heel even zakt alle 'tuindrukke om niets' naar de achtergrond en hoor ik alleen nog maar vogels, de merels zoals altijd het brutaalst en misschien ook wel het mooist. De merel is wellicht - op het roodborstje na - de meest zichtbare vogel in Bosch en Duin. Hij kwettert er heerlijk

op los, vooral bij gevaar. Soms papegaait de merel geluiden die hij regelmatig hoort, mee in het concert des levens waarvan in dit geval het programma wel degelijk vaststaat. Het concert start circa twintig minuten voor zonsondergang en de merel heeft altijd het laatste woord voordat de stilte de regie over de nacht in de natuur, weer overneemt.

Omdat het zo relatief stil is in Bosch en Duin valt de merel het snelst op. Wat er ook gebeurt in Bosch en Duin, dat concert dat is er. De merel is in staat

een vaker voorkomend geluid of melodie in zijn repertoire op te nemen. Er zijn opnames van een merel die een autoalarm imiteert.

Negentig jaar terug zag Bosch en Duin er vanuit diverse perspectieven bezien nog heel anders uit. Er was geen stromend water, geen elektriciteit, geen riool, geen tienrittenboekjes voor de trein van Zeist naar Bosch en Duin, geen 'Brockway Bus' van Bosch en Duin naar Utrecht, geen postbezorger door de PTT, geen tennisvereniging, geen Bosch & Duin's Belang. Er waren al wel merels.

Sommige wegen waren toen nog zandpaden, er lag een (helaas verloren gegane) rotonde en er waren (gelukkig) nog geen drempels. Alles wat wij nu als normaal aanwezig

beschouwen dat was er niet.

En ik zal moeten toegeven - het is enigszins arbitrair - het gebrek aan voorzieningen was enerzijds de garantie voor de gezochte rust. Toch blijkt uit de geschiedenis van onze vereniging dat vrijwel alle faciliteiten die wij nu genieten er alleen maar dankzij de vereniging gekomen zijn. Waarmee ook de drukte is toegenomen.

Gas, water, licht, telefoon, de kabel, straatverlichting, wegverharding (en als u straks enthousiast meewerkt - wij gaan ervan uit dat u dat zult doen - hebben we snel een prima alternatief voor de glasvezelkabel.)

De merel is getuige geweest - of heeft op zijn minst de 15e april 1924 afgesloten - van de viering van het eenjarig bestaan van de Vereniging Bosch en Duin en omstreken. Na precies een jaar bedroeg het ledental maar liefst 154. Omdat de macht van het getal veelal leidend is werd - anders dan nu - iedere bewoner die zich wilde opgeven als apart lid meegeteld. Toen deze leden van het eerste uur dus uiteindelijk terug naar huis keerden, zongen de merels op de nok van het dak van de Hoefslag waar traditiegetrouw nog heel veel jubilea door de vereniging gehouden zouden gaan worden. Onder hen, die aan het eind van de 15e april 1924 naar huis terugkeerden, bevonden zich onder andere de familie Bruna (uitgevers), de familie Duyvis (fabrikant), uiteraard de beide dames Roijaards, de familie Egdom (metselaar), Jonkheer W.C. Loudon, C. van Es (tuinman), W. Evink (fabrieksarbeider), Baron van der Feltz, onze eerste voorzitter de heer Jockin, Baron W. Roëll en J. Valkenburg (tuinman).

De merels zongen die avond wellicht extra luid voor diegenen die ook financieel bijdroegen, in die tijd

was contributie geen voorwaarde, er diende gebouwd te worden! Een scan van het volledige ledenoverzicht van 1924 is binnenkort beschikbaar via het digitaal verenigingsarchief.

Ik ben van mening, dat het eeuwfeest van onze vereniging in 2023 wederom in 'de Uitspanning' nu de Hoefslag, gehouden dient te worden, ik hoop van harte dat velen mij hierin zullen steunen. We huren de Hoefslag gewoon twee dagen af en maken er een geweldig feest van.

Niet alleen omdat 'de Uitspanning' een enorm charmante plek is waar overigens ook iedere avond de merels de dag afsluiten, maar omdat die plaats een belangrijke plek inneemt in de geschiedenis van onze club en de beeldvorming bij Bosch en Duin.

U zult al lezend merken dat het me enige moeite kost iedere keer weer bij die merel uit te komen en me bij het onderwerp te houden maar dat ligt ook wel een beetje aan de merel zelf. Was de merel tot een paar eeuwen terug een vogel die zich hoofdzakelijk in het bos ophield, inmiddels zijn er meer dan een miljoen paren in Nederland, de circa duizend paartjes in Bosch en Duin zijn bevoorrecht, ze zitten hier zonder lid te worden. Dat geldt overigens ook nog altijd voor sommige bewoners!

Dat de bekendheid van Bosch en Duin almaar toenam, heeft ook tot dramatische omstandigheden geleid. Op vrijdag 9 juni 1989, na een relatief koude nacht, reed ik vroeg in de ochtend de Dennenweg af en passeerde op de Vossenlaan tot mijn grote verrassing een volledig afgezette Hoefslag. Een paar minuten later hoorde ik via het nieuws op de radio dat Gerard Fagel was neergeschoten en overleden. Veel later bleek dat drie jonge gewapende inbrekers zich via het dak de toegang tot de slaapkamer van Fagel hadden verschaft. De daders werden uiteinde-



Wij besluiten onze herinneringen met dankbare erkenning voor de medewerking, die wij van zoovelen mochten ontvangen gedurende deze jaren. Velen zijn ons door vertrek of overlijden ontvallen, velen zijn ons echter trouw gebleven, mogen nog velen, die tot nu toe, om welke reden ook, nog niet als lid toetraden, tot de overtuiging komen, dat ook in hun belang gearbeid werd en in de toekomst gearbeid zal worden.

Inwoners van Bosch en Duin en Huis ter Heide, met goeden moed treden wij het tweede decennium in, steunt het Bestuur bij zijn streven in het belang van de streek, die ge u tot woonplaats hebt gekozen, en daarom, niet het minst in Uw welbegrepen eigenbelang!

Het Bestuur:

- D. FEIKEMA, Voorzitter.
- J. EVERWIJN, Ondervoorzitter.
- E. C. Baron VAN PALLANDT, 1e Secretaris.
- Mevr. H. S. C. C. ENTHOVEN-van Lier, 2e Secretaresse.
- H. WALLIEN, Penningmeester.
- H. HULSINGA.
- Jhr. D. MOLLERUS.
- A. SCHIPPERS.
- Chr. M. BOON HARTSINCK.

lijk niet tot moord met voorbedachte rade veroordeeld. Deze gebeurtenis die de meest zichtbare Bosch en Duiner betrof trekt nog steeds een diep spoor in onze geschiedenis. Volgend jaar alweer 25 jaar terug.

Ik weet wel dat het niet zo is maar het lijkt soms dat je voortdurend dezelfde merels om je heen hebt. Toch schijnen ze te trekken. Niet allemaal, het verhaal gaat dat veel mannetjes standvogels zijn en alleen de jongen en vrouwtjes trekken. U weet dus niet helemaal zeker of het altijd dezelfde

merel is die daar boven in uw nok zit te soleren.

Maar als het waar is dat die mannetjes-merels blijven, zouden zij dan misschien de herinneringen bezingen die al die mensen, de paradijsvogels die hier in Bosch en Duin (en omstreken!) gewoond en geleefd hebben, hebben meegenomen?

Behoed de merel!

“Dus beste lieden, waerschuwt uw tuinmannen!”

foto boven: Eerste blad Ledenlijst 15 april 1924.

Foto linksboven: Zang van de Paradijsvogels (aquarel Myrte de Zeeuw www.lovelymyrte.com).

Foto linksonder: Laatste blad 'Herdenkingsverslag Vereniging Bosch en Duin e.o.' 1923-1933.

Parkland Zoetbrood

MAKELAARDIJ ASSURANTIËN

Bemiddeling bij:

- verkoop • aankoop • taxaties
- hypotheken • verzekeringen

Parkland Makelaardij
Dolderseweg 138c
3734 BL Den Dolder

030 - 228 35 30
info@parkland.nl
www.parkland.nl

Zoetbrood Assurantiën
Dolderseweg 138d
3734 BL Den Dolder

030 - 229 05 58
algemeen@zoetbrood.nl
www.zoetbrood.nl



HET NIEUWE STOKEN

Flexibele stokers met 72 rubberen haartjes verwijderen effectief tandplak en masseren het tandvlees.

Verkrijgbaar in de maten Regular of Large.



Uitvaartzorg Den Dolder

Afscheid nemen doen we allemaal in ons leven. Op veel momenten en op veel manieren. Maar afscheid nemen wanneer iemand is overleden, is een speciaal afscheid.



Graag wil ik u hierin zorgvuldig begeleiden, in alle rust en met aandacht voor details.

Mieke van der Ploeg.

...voor een afscheid dat past bij het geleefde leven...

Pleineslaan 61, Den Dolder | www.uitvaartzorgdender.nl | Telefoon 06 - 50 600 291 | 030 - 22 88 252



De Makelaar

BILTHOVEN - ZEIST

Door Ton Berlee

18e Lustrum... 19e Feest!



Dit jaar viert de vereniging Bosch en Duin e.o. haar 18e lustrum. Reden om met de heer Pierre Rhoen terug te gaan in de tijd en te proberen de tijdsgeest van toen te duiden.

De heer Rhoen is de archivaris van de gemeente Zeist; te midden van de archieven werkt hij aan een zo nauwkeurig als mogelijke vastlegging van hetgeen geschiedde in onze omgeving.

Hem vragen naar de oorzaak en oorsprong der dingen is een feest voor wie zich geregeld afvraagt, hoe een buurt als de onze nou tot stand is gekomen. Zijn lezing over het ontstaan staat natuurlijk op onze website, alsook de vele prenten die hij ter beschikking heeft gesteld.

We schrijven halverwege de 19e eeuw als een spoorlijn wordt aangelegd over de kale heide van Utrecht

naar Amersfoort. Gronden rond de spoorlijnen worden uitgegeven ter exploitatie, zo ook Bilthoven en Bosch en Duin. De bebouwing gaat aanvankelijk traag maar met de komst van wegen rond Den Dolder gaat het in een steeds sneller tempo. Gefortuineerde forenzen vestigen zich graag op de 'gezonde droge zandgronden' die meer gewaardeerd worden dan de sompige natte, lager gelegen gebieden rond Utrecht en Zeist. De gemeente Utrecht ziet dit alles met lede ogen aan want zij derft immers

belastinggelden. Er is zelfs sprake van annexatie om dit recht te zetten maar zover komt het allemaal niet. In 1923 worden de wegen in Bosch en Duin door de gemeente overgenomen van de exploitatiemaatschappij en wordt het villapark een buurtschap van Zeist.

In dat jaar 1923 wordt door het gehele land het 25 jarig regeringsjubileum gevierd van koningin Wilhelmina. Ook in de kern van de jonge buurtschap, de uitspanning 'Bosch en Duin' aan de Vossenlaan, wordt voor de kinderen uit de buurt een 'Oranjedag' georganiseerd. De Zeister courant wijdt er, een dag later een heel artikel aan. *"Op zeer eigenaardige en artistieke wijze is ook feest gevierd op het schilderachtige terrein van de 'Uitspanning Bosch en Duin', waar een groote tent, ruimte biedend voor 200 personen was opgeslagen...". 's Avonds is er een feest met cabaretier Pisuisse waar "Kunstig de vroolijke luim wordt afgewisseld met diepen ernst... allen waren onder diepen indruk en meer dan voldaan".* Na het dankwoord door de heer Jockin, voorzitter van de feestcommissie van de vrijwilligers, betuigt de burgemeester zijn vreugde over het feit dat de wegen van Bosch en Duin waren overgegaan aan de gemeente Zeist. Zelfs spreekt hij de hoop uit, dat de wegen spoedig elektrisch verlicht gaan worden. Een paar dagen na dit geslaagde feest kwamen een aantal bewoners bijeen en besloot men tot de oprichting van de 'Vereniging Bosch en Duin en Omstreken'.

Is het niet mooi dat 90 jaar na dato, wij ook dit jaar een echt Oranjefeest vieren. Wij evenzogoed kunnen vieren dat we 90 jaar bij Zeist horen. Onze vereniging is voortgekomen uit feestelijkheden voor kinderen. Bosch en Duin nog altijd door forenzen wordt bewoond en, maar vooral, dat de vereniging, de voortzetting is van een geslaagd feest, dat we iedere vijf jaar weer overdoen.

Lustrum 90 jaar

Speciale uitgave van Bosch & Duin's Belang!

Beste buurtbewoner uit Bosch en Duin en omstreken, in het bijzonder de leden van de Vereniging Bosch en Duin en omstreken.

Dit jaar bestaat onze vereniging alweer 90 jaar! De Vereniging Bosch en Duin en omstreken bestaat al sinds 1923 en is daarmee de oudste buurtvereniging van Zeist. Onze vereniging heeft zich in de loop der jaren geprofileerd als een club die opkomt voor de belangen van Bosch en Duin over bijvoorbeeld verkeer, veiligheid en ruimtelijke ordening. Op dit vlak is in de afgelopen 90 jaar een hoop bereikt. Maar laten we ook vooral het belang van de vereniging als katalysator om onderlinge contacten tussen de bewoners, jong en oud, te versterken, niet vergeten!

Al vanaf 1964 is de vereniging gevestigd aan de Dennenweg 6. Dit is ook de locatie van de tennisvereniging, die later ontstaan is uit een initiatief van de Jeugdclub van de Vereniging Bosch en Duin en omstreken. Deze locatie is de belangrijkste plek voor de viering van ons grote Lustrumfeest, op zaterdag 22 juni. Dit feest moet het hoogtepunt worden van onze Lustrumactiviteiten die allemaal in de maand juni 2013 zullen plaatsvinden.

Wij denken een programma te hebben samengesteld waar iedereen: jong en oud, lid en ook in sommige gevallen niet-leden, iets van zijn gading kan vinden. Een programma dat wij, samen met een aantal verenigingen en bedrijven die bij ons in de buurt actief zijn, hebben opgesteld. Dit om ook aan te geven dat er altijd wat te doen is in ons mooie Bosch en Duin. Ons Lustrum is een goede manier om met deze verenigingen of bedrijven verder in contact te komen, of om de band te versterken.

Ik wens u namens de Lustrumcommissie (Staffan Meij, Jose Meijssen en ondergetekende) en natuurlijk het bestuur van de Vereniging Bosch en Duin en omstreken, een mooi Lustrum toe en hoop u op veel activiteiten, in het bijzonder op het Lustrumfeest op zaterdag 22 juni, te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Ed Pipers, voorzitter Lustrumcommissie
lustrumcommissie@verenigingboschenduin.nl

PS Meld u snel aan op de website voor het meedoen aan de activiteiten: vol=vol!

Bent u nog geen lid van de Vereniging Bosch en Duin en omstreken? Dan is dit een mooie gelegenheid om u aan te melden via de website. Wij verwelkomen u dan als nieuw lid op de Lustrumavond. Een aanmeldingsformulier voor elk van de activiteiten is te vinden op www.verenigingboschenduin.nl Niet-leden kunnen aan alle activiteiten deelnemen, behalve aan het Lustrumfeest en aan de wijnproeverij, die zijn exclusief voor de leden. Bij overinschrijving hebben leden voorrang.



Koningin Wilhelmina heeft zojuist op het Malieveld de gouden herinneringsmedaille ontvangen van de burgemeester van Den Haag ter gelegenheid van haar 25-jarig regeringsjubileum. Den Haag, 1923.

Onze vereniging viert haar 90-jarige bestaan

Alle activiteiten op een rij

Denkt u eens in: maar liefst 5 weekenden vol activiteiten in Bosch en Duin. Allemaal ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de vereniging.

1. Zondag 2 juni is de aftrap van het Lustrum met een Trimloop in het Panbos voor kinderen en volwassenen, in samenwerking met de atletiekvereniging U-Track.
2. Zaterdag 8 juni vindt er een Boswandeling in het Panbos plaats, in samenwerking met het Utrechts Landschap. Wij zullen een wandeling maken langs stuifduinen en loofboomlanen en ondertussen bijgepraat worden door boswachter Martijn Bergen over het thema van migratie van dieren in en door het Panbos.
3. Zaterdag 15 juni staat er een bijzondere Wijnproeverij bij Wijnkoperij J. Baas & Zn. gepland.
4. Zaterdag 22 juni is de dag van het grote Lustrumfeest, op de locatie Tennisvereniging Bosch en Duin.
5. Zondag 30 juni is de 'grande finale' met een Auto toertocht, in samenwerking met Wolbert Sportscars; liefhebber van Porsche.

Kijk voor het laatste nieuws over de activiteiten op onze website www.verenigingboschenduin.nl.



1. Trimloop

Zondag 2 juni in het Panbos

Toegankelijk voor leden en niet-leden van de Vereniging Bosch en Duin e.o.

De organisatie van deze Trimloop vindt in nauwe samenwerking plaats met de atletiekvereniging U-Track in het Panbos, ingang Amersfoortseweg, bij UGV De Pan.

- b. Alle kinderen zullen een speciale medaille ter herinnering ontvangen.
- c. Onder de kinderen tot en met 14 jaar zal een aantal sportieve prijzen worden verloot.

De bijdrage in de kosten voor deelname bedraagt:

- Kinderen t/m 14 jaar: € 3,50 voor leden/ € 4,50 voor niet-leden.
- Vanaf 15 jaar: € 4,50, € 6,00 voor niet-leden.

Starttijden:

- Kinderen (t/m 8 jaar) - 1 km, start om 12.05u.
- Kinderen (9 t/m 14 jaar) - 3 km, start om 12.00u.
- Vanaf 15 jaar - 3 km of een veelvoud daarvan, start om 12.00u.

Wat krijgt u allemaal als u meedoet.

- a. Water en verfrissingen tijdens en na de loop (en koffie en thee voor de toeschouwers).

Loopt u ook mee?



Inschrijven kan via de website www.verenigingboschenduin.nl. U ontvangt alle informatie vooraf per e-mail. Heeft u geen internet, neem dan telefonisch contact op met Ed Pipers van de Lustrumcommissie, telefoon: 030-2657695. Betaling via rekening 542489, ING, onder duidelijke vermelding van deelnemer(s) en activiteit. Een inschrijving is pas geldig indien vooraf is betaald. Vol = Vol!

2. Boswandeling

Zaterdag 8 juni in het Panbos

Toegankelijk voor leden en niet-leden van de Vereniging Bosch en Duin e.o.

Thema: migratie in uw achtertuin. Onder begeleiding van: Martijn Bergen – boswachter.

In samenwerking met het Utrechts Landschap organiseren we op 8 juni een boswandeling door het Panbos. Ongetwijfeld kent u het bos al goed want het Panbos is per slot van rekening figuurlijk uw eigen achtertuin. En voor sommigen van ons is dat zelfs letterlijk het geval. Maar hoeveel weet u eigenlijk van het bos? Weet u welke van al die bomen nu eigenlijk 170 jaar oud zijn? En hoe zag het bos er 100 jaar geleden uit? En waar in het bos huizen de ransuilen, boommarters en wespeneieren? En hoe laat moet u eigenlijk in het bos zijn om van die dieren een glimp te kunnen opvangen? En die hoogteverschillen in het bos: komen die nu door gletsjers, wind of aardplaat-tektoniek?

Onder deskundige begeleiding van onze boswachter, Martijn Bergen, zullen we een wandeling maken langs de loofboomlanen en stuifduinen. Tegelijk luistert u naar verhalen over het bos en zal de boswachter met name ingaan op het thema migratie. Hoe migreren de dieren door het bos? Welke rol spelen ecologische corridors in die migratie? Oftewel: hoe staat het met de migratie in uw eigen achtertuin?

Programma

Vanaf 13:00u kunt u binnenlopen bij



Stal de Molshoop, Biltseweg 15, Bosch en Duin. De wandeling start stipt om 13:15u en zal zo'n 1,5 à 2 uur in beslag nemen. Tussen 15:00u en 15:30u zijn we terug bij het startpunt waar we vervolgens onder het genot van thee/koffie en een krentenmik wat na kunnen praten. Kinderen zijn van harte welkom, uiteraard onder begeleiding van ouders.

De bijdrage in de kosten voor deelname bedraagt:

- Kinderen t/m 12 jaar: € 2,- voor leden en niet-leden.
- Vanaf 13 jaar: € 3,50 voor leden, € 5,- voor niet-leden.

Het Panbos, uw achtertuin.

NB Honden mogen mee, mits onder appèl.

Inschrijven kan via de website www.verenigingboschenduin.nl. U ontvangt alle informatie vooraf per e-mail. Heeft u geen internet, neem dan telefonisch contact op met Ed Pipers van de Lustrumcommissie, telefoon: 030-2657695. Betaling via rekening 542489, ING, onder duidelijke vermelding van deelnemer(s) en activiteit. Een inschrijving is pas geldig indien vooraf is betaald. Vol = Vol!



3. Wijnproeverij

Zaterdag 15 juni bij Wijnkoperij J. Baas & Zn

Exclusief voor leden van de Vereniging Bosch en Duin e.o.

Deze wijnproeverij vindt plaats aan de Spoorlaan 1 te Bosch en Duin (030-6931468). Er zijn op die zaterdag 3 themasessies gepland waaraan

iedere keer maximaal 20 leden van onze Vereniging kunnen deelnemen. De bijdrage in de kosten bedraagt € 5,- per persoon.

Medewerk(st)ers van Imperial Wijnkoperij en Wijnhuis Dengler-Seyler aan het werk.

Tijdens de wijnproeverij, die bestaat uit het proeven van zes tot acht wijnen, ontvangt u op ontspannen wijze een uitgebreide proefinstructie. Bovendien doet u veel praktische informatie op die van pas komt bij het genieten van wijn.

Sessie 1, 14.00u - 15.00u
Thema: Italiaanse Wijnen o.l.v. Michel Stevens van Wijnkoperij J. Baas en Zn.

Sessie 2, 15.30u - 16.30u
Thema: Oostenrijkse wijnen o.l.v. Regina Meij; oprichtster van Imperial Wijnkoperij, de meest toonaangevende importeur van Oostenrijkse wijnen in Nederland. Zij is ook lid van onze vereniging.

Sessie 3, 17.00u - 18.00u
Thema: Frans versus Nieuwe Wereld o.l.v. Michel Stevens, van Wijnkoperij J. Baas en Zn.

Inschrijven kan via de website www.verenigingboschenduin.nl. U ontvangt alle informatie vooraf per e-mail. Heeft u geen internet, neem dan telefonisch contact op met Ed Pipers van de Lustrumcommissie, telefoon: 030-2657695. Betaling via rekening 542489, ING, onder duidelijke vermelding van deelnemer(s) en activiteit. Een inschrijving is pas geldig indien vooraf is betaald. Vol = Vol!!

J. Baas & Zn
WIJNKOPERIJ ANNO 1874



4. Het grote Lustrumfeest

Zaterdag 22 juni 2013

Exclusief voor leden van de Vereniging Bosch en Duin e.o.

Locatie: Tennisvereniging Bosch en Duin, Dennenweg 6 te Bosch en Duin



Op zaterdag 22 juni bent u vanaf 18:00u van harte welkom op het Vereniging Bosch en Duin e.o. Lustrumfeest. Er zal die avond uitgebreid worden gezorgd voor muziek, lekker eten en een drankje. De invulling van de muziek zal dit jaar spectaculair zijn: Een grote band, topartiest Hans Dulfer met band (lees het verhaal over hem ook op onze site) en een echte disco. Voor elk wat wils! Natuurlijk is er naast dans ook voldoende gelegenheid en ruimte om met de buurt uitgebreid te borrelen en bij te praten. Het feest duurt tot ongeveer 01:30 uur.

Er is geen kaartverkoop aan de deur. De bevestiging per e-mail van uw betaling is uw toegangsbewijs. Deze dus meenemen! De toegang tot het feest bedraagt bij aanmelding en betaling vóór 5 juni 2013 € 27,50 per persoon. Bij inschrijving en betaling na 5 juni bedraagt de toegang € 32,50 per persoon. Bij deze toegangsprijzen zijn het eten en de drank, die avond inbegrepen. Op het aanmeldingsformulier kunt u ook eventuele dieetwensen opnemen. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Transport

Wij verzoeken u die avond met de fiets of lopend te komen. Het aantal

Het Lustrumfeest in 2008 was een groot succes.

parkeerplaatsen is deze avond zeer beperkt. Dit vooral vanwege de verschillende geplaatste tenten en voorschriften van de brandweer.

Inschrijven kan via de website www.verenigingboschenduin.nl. U ontvangt alle informatie vooraf per e-mail. Heeft u geen internet, neem dan telefonisch contact op met Ed Pipers van de Lustrumcommissie, telefoon: 030-2657695. Betaling via rekening 542489, ING, onder duidelijke vermelding van deelnemer(s) en activiteit.

Een inschrijving is pas geldig indien vooraf is betaald. Vol = Vol!



5. Auto Toertocht

De grande finale van ons Lustrum! Zondag 30 juni 2013

Toegankelijk voor leden en niet-leden van de Vereniging Bosch en Duin e.o.

Op zondag 30 juni zijn de autoliefhebbers binnen de Vereniging Bosch en Duin e.o. aan de beurt. Op die dag zal Wolbert Sportscars, de Porsche expert, een toertocht voor de echte autoliefhebbers onder de leden van de Vereniging Bosch en Duin e.o. organiseren.

Vanaf 11.00u zal iedere 5 minuten een equipe (maximaal 2 personen per auto) vertrekken vanaf restaurant De Hoefslag. De route is vol uitdagingen. Alles is opgenomen in het roadbook dat iedereen bij de start meekrijgt. De tocht eindigt naar verwachting rond 14.00u bij Wolbert Sportscars in Achterveld, bij Leusden, waar een



mooie collectie nieuwe, maar ook klassieke Porsches, te bezichtigen is. Tijdens een lunch aldaar zal de toertocht geëvalueerd worden, de prijsuitreiking plaatsvinden en kunnen de sterke (auto)verhalen uitgewisseld worden! Er kan een beperkt aantal equipes meedoen aan deze toertocht.

De kosten voor deelname bedragen € 50,00 per persoon. Hiervoor ontvangt iedereen een poloshirt, speciaal ter gelegenheid van deze auto toertocht gemaakt, van Wolbert Sportscars en de andere sponsors van deze toertocht. Van het deelnamegeld zal ook de lunch en de borrel na afloop worden betaald.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat alleen APK-goedgekeurde, technisch goed onderhouden en verzekerde auto's, mee mogen doen. De auto toertocht vindt volledig op de openbare weg plaats, waarbij het vanzelfsprekend is dat iedereen moet voldoen aan de ter plekke geldende verkeersregels. De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de deelnemers: iedereen is zelf verantwoordelijk.

Inschrijven kan via de website www.verenigingboschenduin.nl. U ontvangt alle informatie vooraf per e-mail. Heeft u geen internet, neem dan telefonisch contact op met Ed Pipers van de Lustrumcommissie, telefoon: 030-2657695. Betaling via rekening 542489, ING, onder duidelijke vermelding van deelnemer(s) en activiteit. Een inschrijving is pas geldig indien vooraf is betaald. Vol = Vol!



Al deze Lustrumactiviteiten worden mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de volgende sponsors:

- Waterpik
- Gum Mondverzorging
- Unilever/Lipton
- Parkland Makelaardij
- Vlassak-Verhulst
- Visser & Steenberghe Advocaten
- Werring & Schuler administratie- en belastingconsulenten
- Emka Beveiligingen
- All You Want Catering
- Fotografie Doon van de Ven
- Wijnkoperij J. Baas & Zn.
- Wolbert Sportscars
- Boon Makelaars
- Restaurant De Hoefslag
- Wijkgericht Werken / Den Dolder
- Meerwijk Schoonmaakbedrijf
- Securitas
- Ter Kuile Design